

't Klökske

Parochiebulletin Christoffelparochie en
H.Geestparochie, Roermond

14° jaargang nr. 1
16 febr.- 5 april 2020



Witte Donderdag 9 april Munsterplein

WIE WAT WAAR?

't Klökske: parochiebulletin Christoffelparochie en H. Geestparochie, wordt bezorgd bij de gezinnen in deze parochies die minimaal € 110,- kerkbijdrage betalen (wie niet aan de kerkbijdrage deelneemt, kan á € 20- per jaar een abonnement nemen). Verschijnt in 2020 6x per jaar.

Parochiebureau Parochie St. Christoffel en H. Geest: Abdijhof 2, 6041 HG Roermond. Geopend ma, di, do en vr van 10.30 - 12.30 uur, tel. 0475-334924, e-mail: christoforus@gmail.com

Pastoraal team

Pastoor-deken: mgr. ing. R. Merckx, Abdijhof 1, 6041 HG Roermond, tel. 339465, in noodgevallen 06 25 57 00 88 e-mail: robmerckx@hetnet.nl

Kapelaan-diaken : M. Figliola, Abdijhof 2, 6041 HG Roermond, Tel. 06-85539844, e-mail figliolamar@gmail.com

Permanent diaken: H. Klein, H. Luytenstraat 15, 6041 XT Roermond, tel. 310445, e-mail heaklein@gmail.com

Permanent diaken: C. van Winden, Egelbroek 3, 6041 SX Roermond, tel. 338708, e-mail ceesenhetske@gmail.com

Permanent diaken: P. Bastings, Krophollerstraat 10, 6041VT Roermond. tel. 0475-336047, e-mail diakenroermond@gmail.com

Aanvangstijden H. Missen:

Kathedraal: op zondag om 11.30 uur

Munsterkerk: maandag t/m vrijdag om 9.00 uur en op zondag om 10.00 uur

Openingstijden Kathedraal voor publiek

Op werkdagen geopend van 14.00-17.00 uur. In het weekend van 13.00-17.00u

Openingstijden Munsterkerk voor publiek

Het hoofdportaal van de Munsterkerk is dagelijks geopend van 8.00 tot 21.00 uur voor het opsteken van kaarsen. De glazen toegangsdeuren zijn na de H. Mis gesloten.

Vanaf 1 november tot 1 april is de kerk geopend op zaterdag en de 1e zondag van de maand van 14.00 - 17.00 uur.

Openingstijden Caroluskapel voor publiek: Vanaf 1 november - 1 april is de Caroluskapel gesloten.

Beklimmen toren Kathedraal: Vanaf 1 november tot 1 april: alleen op afspraak (torenbeklimming@gmail.com).

Bereikbaarheid in noodgevallen: bij een plotselinge ziekenzalving kunt u pastoor deken R. Merckx (0475-339465 of 06-25570088) of kapelaan M. Figliola (06-85539844) bellen.

Woord van de deken

The Passion, vloek of zegen...?

Op Witte Donderdag 's avonds om 20.30 uur vindt de tiende editie van 'The Passion' plaats op het Munsterplein, ons Munsterplein. Het verhaal van het lijden, sterven en verrijzen van Jezus Christus wordt verteld in de letterlijke woorden van het Evangelie.

Tussen de passages door worden Nederlandstalige liederen gezongen op de originele teksten of

aangepaste teksten. Sommige passages worden ook gespeeld op andere plaatsen en via een videoscherm vertoond.

Op het Munsterplein zullen ongeveer 8000 mensen The Passion kunnen volgen. Als het Munsterplein vol is, kunnen bezoekers via een groot scherm op de Markt en het Stationsplein The Passion volgen. Naar schatting 4 miljoen mensen zijn met Roermond verbonden via de televisie. The Passion: een lijdens-spektakel. Kun je daar wat tegen hebben?

Zeker! We maken van het lijden van Christus een spektakel! Daar is echt wel wat op af te dringen! Zo mooi was dat lijden niet!

Ik ben een groot liefhebber van de Matthäuspassion. Op mijn zesde jaar zag ik hem voor het eerst op de televisie. Daarna ieder jaar, meestal zelfs live. Ik ken hem echt helemaal van buiten. Een Matthäuspassion: we gaan in onze goeie kleren naar de concertzaal, kijken in het programmaboekje wie de solisten zijn, of er een goede dirigent is, we beluisteren of de musici goed spelen en hoe het koor klinkt. We genieten van de prachtige koralen en de meeslepende aria's. En dan is er ook nog het lijdensverhaal. Het wordt gereciteerd en muzikaal stelt dat niet zoveel voor. En toch. Door al die klanken heen, ondanks alle 'buitenkant' worden we naar de 'binnenkant' getrokken. Ondanks het feit dat we in de pauze een glaasje drinken, voelen we dat er méér is dan alleen maar dat wat we horen en zien. Er gebeurt iets in ons hart. Via de muziek komt de boodschap op een bijzondere manier bij ons binnen.

Zou dat zo ook niet bij The Passion gaan? U maakt mij toch niet wijs dat die jonge mensen die staan te huilen bij wat ze horen en zien, toneelspelers zijn van de Omroep? Er gebeurt iets met mensen bij The Passion. De bijbelse boodschap van het lijden, sterven en verrijzen van Jezus Christus wordt verkondigd. 'Verkondigt het woord God te pas en te onpas' heeft de apostel Paulus ooit gezegd en 'Als Christus maar verkondigd wordt.' Kijk maar, luister, proef. Laat de boodschap binnenkomen. Pink maar gerust een traantje weg als we ons realiseren: 'Dit heeft Jezus voor ons gedaan. Alles heeft Hij gegeven om ons te redden, alles, voor ons



leven en ons geluk.' The Passion, het Lijden: ons past dankbaarheid voor zo'n groot geschenk.

R. Merkx

Agenda

15 februari 18.30u: Carnavalsmis m.m.v. D'n Uul **Munsterkerk**
23 t/m 25 februari: Carnaval
26 februari: Aswoensdag: Askruisje 9.00u Munsterkerk; 10.30u
Zorgcentrum Herte, 18.30u Kathedraal; 19.00u
Michaëlkerk Herten
21/22 maart: Stille Omgang
19 maart: Hoogfeest H. Jozef: 9.00u Munsterkerk
5 april: Palmzondag

Wanneer zingen onze koren?

Munsterkerkkoor:

Zondag 22 maart om 10.00 uur in de Munsterkerk

Schola Sancti Christofori

Zondag 1 maart om 10.00 uur in de Munsterkerk
Zondag 15 maart om 11.30 uur in de Kathedraal
Zondag 29 maart om 10.00 uur in de Munsterkerk

Doopvoorbereiding

Ouders die hun kindje willen laten dopen in dit cluster kunnen zich 6 weken van te voren telefonisch aanmelden via tel. 0475-334924 (parochiebureau) of via de e-mail van het parochiebureau: christoforus@gmail.com. Zij ontvangen dan automatisch een uitnodiging voor de doopvoorbereiding.

Aswoensdag en Veertigdagentijd

Direct na Carnaval begint de Veertigdagentijd, ook wel 'Vasten' genoemd. Het is de tijd van voorbereiding op het Paasfeest. De tijd van veertig dagen is bijbels geïnspireerd. Het Volk van Israël trok veertig jaar door de woestijn, Christus vastte veertig dagen... In de veertigdagentijd, vroeger ook "vasten" genoemd, willen we nadenken over ons leven. Heel uitdrukkelijk doen we dat bij het begin van deze tijd: we ontvangen het "askruisje", waarbij de priester zegt: "Mens, bedenk dat je stof bent en tot stof zult terugkeren". Niet bepaald een opwekkende gedachte! Of toch wel? Veertig dagen lang willen we een beetje sterven, om met Pasen te vieren dat sterven geen verlies is, maar winst. Dat laat Christus ons zien, wanneer Hij in de Paasnacht uit de dood verrijst. Dan blijkt het afschuwelijke lijden en sterven te veranderen in leven-zonder-einde. Van harte bent u uitgenodigd deel te nemen aan de Eucharistieviering op aswoensdag, 26 februari om 9.00u in de Munsterkerk, om 18.30u in de Kathedraal of om 19.00u in de Michaëlkerk in Herten, waarin u in de gelegenheid bent het askruisje te ontvangen.

Veertigdagentijd: vasten en versobering

Als christenen zijn we soms een beetje jaloers op Moslims die hun jaarlijkse Ramadan houden. Tot de zestiger jaren waren er ook in onze Katholieke Kerk vele voorschriften voor het vasten. Na het 2^e Vaticaans Concilie kwam de nadruk meer te liggen op het sociale aspect van het vasten. In Nederland werd de 'Vastenactie' opgericht. Door versobering en afzien van overbodige luxe werden gelovigen opgeroepen geld te sparen en af te staan aan een kerkelijke actie voor projecten in de Derde Wereld. Allengs is de Vastenactie verwaterd tot een gewone collecte, zoals er vele zijn.

De vraag is of wij het kind niet met het badwater hebben weggegooid. Bij tijd en wijle zijn er weer allerlei deskundigen die ons aanmoedigen om te vasten omdat dit gezond is en zuiverend werkt op het lichaam. Blijkbaar zit het 'vasten' dieper in de mens dat we op het eerste gezicht zouden denken.

Vasten – het vrijwillig versoberen om anderen bij te staan – kan heel waardevol zijn. We worden ons bewust van de overvloed waarin we vaak leven. Ons hoge energieverbruik, de vervuilende auto, de hoeveelheden voedsel die we weggooien, we mogen er wel eens bij stilstaan. En we mogen daarbij ook tot het besef komen dat we ons leven en onze aarde eigenlijk alleen maar in 'bruikleen' hebben van de goede God. Ons christen zijn verplicht ons stil te staan bij het feit dat de meerderheid van de wereldbevolking honger lijdt en mee te werken aan een rechtvaardige

verdeling van de welvaart. Van harte nodigen wij u uit om tijdens de Veertigdagentijd te werken aan deze bewustwording.

Vasteloavesmés Kathedraal



Op zaterdag 15 februari om 18.30 uur is in de Munsterkerk de jaarlijkse Vasteloavesmès. Aan deze Mis werken mee: Sjtadsvasteloavesvereniging D'n Uul, de Prinsekepel van D'n Uul. Iedereen die houdt van een mooi verzorgde Mis met hier en daar een 'knipeugske' is van harte welkom! De zang wordt verzorgd door 'Les Amis du Bon Coeur' o.l.v. Naud Reyners

Pelgrimstocht Vastenactie 2020 'Klooster klunen'

Bezinning, goede gesprekken, genieten van een mooie omgeving en geld inzamelen voor het goede doel zijn onlosmakelijk verbonden met de jaarlijkse pelgrimstocht van Vastenactie.

In 2020 gaat de tocht voor de tiende maal van start, dit keer in Friesland.

Het dagelijkse vertrek- en aankomstpunt is het Karmelklooster in het Friese Drachten, vandaar de titel 'klooster klunen'. Het voormalige



klooster is tegenwoordig een plaats van ontmoeting en inspiratie. Deelnemers die meerdere dagen meelopen kunnen overnachten in een van de vroegere kloostercellen.

De pelgrimstocht bestaat uit drie wandelingen van ongeveer twintig kilometer, steeds door een ander type landschap. We lopen langs het water van de Smalle Eesterzanding, door een

coulisselandschap en in een bosrijke omgeving. Tijdens de tocht bezinnen we ons op onze levenswijze, ontmoeten we nieuwe mensen en oude bekenden en lopen we om geld in te zamelen voor de projecten van Vastenactie.

Ook de avonden kennen een gevarieerd programma. Op donderdagavond horen we meer over het ontstaan van kloosters in Drachten. En op vrijdagavond is er een lezing over de Karmeliet Titus Brandsma. We maken kennis met het leven en de inspiratie van deze geboren Fries.

VASTENACTIE

Vastenactie 2020

We hebben dit jaar een heel bijzonder project voor de VASTENACTIE die we samen houden met de parochies van Roermond-Oost. Hoewel het aantal missionarissen de laatste jaren fors is teruggelopen, zijn er nog steeds heel veel goede mensen die zich vanuit hun christelijke inspiratie inzetten voor de Derde Wereld. Een ervan is onze parochiane Tessa Janssen (Burg. Geuljanslaan 23 6041 NA, Roermond, tel: 06 22304371). Zij is directeur van de Nederlandse afdeling van het Upendo Children's Centre, een kindertehuis in het dorpje Gatitu in centraal Kenia. Het kindertehuis is opgericht in februari 2007 door Tessa Janssen en de Keniaan Jackson Wachira. Upendo is een kindertehuis voor kinderen van alle leeftijden. Het merendeel van de kinderen zijn weeskinderen, anderen verwaarloosd, mishandeld of verlaten door ouders en familie. Wij geven deze kinderen opvang, goede leefomstandigheden met het oog op eten,



hygiëne, kleding en een warme gezinssfeer. We geven ze dus echt een thuis! Daarnaast kunnen de kinderen allemaal naar school en is er toegang tot goede gezondheidszorg. Boven alles krijgen de kinderen liefde, Upendo betekent liefde in het Kiswahili.

In het kindertehuis wonen nu 23 kinderen en 2 huismoeders die als moeders voor de kinderen zorgen. De manager Jackson woont naast het kindertehuis met zijn gezin, de weeskinderen noemen hem papa. De ouders van de manager Jackson wonen ook op het terrein en zijn als en opa en oma voor de kinderen. Alle kinderen helpen goed mee thuis en hebben ook nog voldoende tijd om samen te spelen in de tuin of in de grote woonkamer. Elke avond wordt de dag afgesloten met een gezamenlijk dankgebed in een grote kring, er wordt dan ook gezongen. Uw giften op IBAN: NL92 RABO 0131 2389 14 t.n.v. Missiecomité Roermond (ANBI). *Wij organiseren de Vastenactie samen met het Missiecomité van sw parochies van Roermond Oost en maken ook gebruik van hun banknummer.*

28 Februari en 1 maart 75 jaar bevrijding Roermond



Bij gelegenheid van de herdenking 75 jaar bevrijding zal onze bisschop, Harrie Smeets, op vrijdagavond 28 februari om 19.00u een plechtige Requiemmis opdragen in de Kathedraal voor alle priesters die tijdens de Tweede Wereldoorlog hun leven hebben gegeven hebben voor onze vrijheid. De viering wordt door het Bisdom georganiseerd en zal muzikaal worden verzorgd door een gelegenheidskoor.

Op zondag 1 maart stellen we onze Kathedraal ter beschikking aan de Gemeente Roermond voor de stedelijke herdenkingsplechtigheid. Deze begint om 14.00u. 's Morgens zal in de H. Mis van 10.00u in de Munsterkerk gebeden worden uit dankbaarheid voor onze vrijheid. De Mis van 11.30u komt – in verband met de voorbereidingen van de stedelijke herdenking – te vervallen.

75 JAAR
VRJHEID
Roermond

Landelijke pelgrimsmis



Op zondag 29 maart wordt het pelgrimsseizoen in Roermond geopend met de landelijke pelgrimsmis in de kathedraal van Roermond. Samenkomst pelgrims 11.00 uur. De viering begint om 11:30 uur. Met medewerking van Broederschap van de H. Jacobus de Meerdere en het Koninklijk Roermonds Mannenkoor.

Pelgrims uit het hele land zullen aan het einde van de dienst de speciale pelgrimszegen ontvangen. Aansluitend zijn alle pelgrims uitgenodigd om samen met de Broederschap te genieten van een

kop koffie met een stuk heerlijke Limburgse vlaai.

Stille Omgang “Eucharistie = Liefde”

Deze intentie voor de komende Stille Omgang, die in de nacht van zaterdag 21 op zondag 22 maart traditiegetrouw in Amsterdam gehouden wordt, is ontleend uit het boek “Ons dagelijks brood” van Henri Nouwen. Vanuit Limburg en Oost-Brabant worden weer **autobussen** ingezet om de pelgrims naar Amsterdam vice versa te vervoeren.



Hoe laat en vanaf waar de bus voor U vertrekt kunt u bij uw correspondent hier beneden vermeld ervaren vanaf ca. 24 februari aanstaande.

Mgr. Dr. E. de Jong, hulpbisschop van Roermond, zal traditiegetrouw de Limburgse pelgrims vergezellen, met hen de Stille Omgang lopen, die meteen na aankomst in Amsterdam gemaakt zal worden en hoofdcelebrant zijn in de Plechtige Eucharistieviering die om 0.30 uur begint in de Nicolaas basiliek. Na de Eucharistieviering is er gelegenheid om in de nabij gelegen Lutherse Kerk een kop koffie te drinken en

een broodje te eten.

Om 02.45 uur vertrekken de bussen vanaf het Rokin/hoek Spui terug naar Limburg en Oost-Brabant.

**De deelnemersprijs bedraagt € 25,00 per persoon.
Aanmelding en kaartverkoop t/m vrijdag 13 maart bij het
parochiebureau, Abdijhof 2, Roermond.**

Vriendenconcert Minderbroederskerk

Op zaterdag 7 maart 2020 om 19.30 uur zal Projectkoor Oriolus uit Maarn o.l.v. de landelijk bekende dirigent/organist André van Vliet inspirerende en verbindende liederen ten gehore brengen, o.a.: Morgenrot, Die Vesper, Abendglocken. Ook met Intermezzi zal André van Vliet invulling geven op het orgel. Verder zal ook de bezoeker met enkele religieuze samenzangliederen in de gelegenheid zijn om mee te zingen. Iedereen, die van koor- en orgelmuziek houdt, is van harte welkom op dit bijzondere concert. De kerk is geopend vanaf 19.00 uur. De toegang is gratis.

Tarieven kerkelijke vieringen 2020

De tarieven voor de kerkelijke vieringen zijn dit jaar gelijk gebleven. De bijdrage voor een Uitvaartmis bedraagt € 440. Op dit bedrag wordt een korting verleend ter grootte van het bedrag dat de afgelopen vier jaar in totaal aan kerkbijdrage door ons is ontvangen.

Toch is kerkbijdrage geen 'uitvaartverzekering' maar deelname aan de exploitatie van de parochie, die voor 100% afhankelijk is van uw giften. Als u in een andere parochie kerkbijdrage hebt betaald, krijgt u de korting ook. U dient daartoe echter wel betalingsbewijzen (bijv. bankafschriften) te overleggen.

Voor de uitvaarten is een koor en een organist beschikbaar. Voor inzet van ons eigen 'Abdijkoor' samen met een organist wordt € 155 in rekening gebracht. U kunt in overleg met de priester ook voor eigen muziek zorgen: echter altijd live-muziek (vocaal of instrumentaal). CD's zijn niet toegestaan omdat wij onze vieringen graag 'echt' houden (echte bloemen, echte kaarsen, een echte pastoor en ook echte muziek).

Voor begeleiding naar een crematorium of voor begeleiding naar een begraafplaats na voorafgaande dienst wordt € 60 in rekening gebracht, ongeacht deelname aan de Kerkbijdrage.

Voor een Huwelijksmis wordt € 440 in rekening gebracht. Ook dit bedrag is exclusief muzikale ondersteuning, versiering van de kerk e.d. Wel inbegrepen is de huwelijksvoorbereiding en de trouwkaars.

Het stipendium voor een weekdagmis is € 12,50. Het stipendium voor een weekendmis en missen op Hoogfeestdagen is € 27,50.

U kunt H. Missen vastleggen voor meerdere jaren (minimaal 5, maximaal 20 jaar). U kunt zelfs missen vastleggen voor de toekomst: bijvoorbeeld: 'Ik wil na mijn dood 20 jaar een jaardienst in de Munsterkerk op de zondag na mijn sterfdatum'. Deze 'stichting' gaat dan automatisch in na uw overlijden. Dit voorkomt dat nabestaanden met deze 'plicht' worden belast en met de kosten.

Voor een Ziekenzalving en een Doopsel vragen wij een vrijwillige bijdrage (richtbedrag € 75).

Het Kerkbestuur

Adventsactie Roermondse Missionarissen succesvol

De Adventsactie 2019, voor onze Roermondse Missionarissen, is succesvol geweest.

Namens pater Piet Hooysschuur, pater Charles Libois en het parochieel missiecomité dank ik iedereen voor de ontvangen giften.

Theo Kemps

The Passion in Roermond. Hoe gaat dat?

We bereiden ons voor op wellicht het grootste evenement dat in de geschiedenis van de 800-jarige Munsterkerk zich ooit op het Munsterplein heeft afgespeeld (natuurlijk moeten we daarbij wel bedenken dat het



Munsterplein in de huidige vorm pas sinds de jaren 20 van de vorige eeuw bestaat). Maar toch...

We weten nog niet álles over het evenement want vanwege de veiligheid is een aantal dingen pas op het laatste

moment openbaar. Ook is nog niet voor alles wat de Omroep wil, door de Gemeente vergunning verleend en het kan dus nog wijzigen.

Eén van de spannende dingen is de inrichting van het Munsterplein. De optie is om een podium te bouwen tussen de hoofdingang van de Munsterkerk en de voormalige V&D. Er zou dan een 'catwalk' komen naar het kiosk waar de zangers overheen kunnen lopen.

Ook de route van het kruis is om beveiligingsredenen nog niet bekend gemaakt maar zal 2 km lang zijn. Via de website van 'The Passion' kunnen (of konden?) belangstellenden zich aanmelden. Zo'n 600 mensen zullen het kruis begeleiden en daarvoor is opgave mogelijk.



De cast (spelers) van The Passion 2020

Op het Munsterplein zal er vrij toegang zijn, maar vol=vol. Bij te grote belangstelling worden bezoekers naar het Stationsplein en de Markt doorgeleid. Op het Kloosterwandplein komt een grote fietsenstalling. Alle tot nu toe genoemde

zaken worden georganiseerd door de

EO/KRO-NCRV en Mediawater, het organisatiebureau van de EO.

Maar wat doen we dan zelf? Er is een oecumenische werkgroep opgericht om na te denken over de bijdrage van de Roermondse christelijke kerken aan The Passion. Het lijkt erop dat we het volgende gaan organiseren:

- Op Palmzondag vóór de uitzending van de Mis op NPO2 (KRO) vindt het geloofsgesprek plaats met deken Merckx vanuit de Munsterkerk
- Na The Passion zijn de Munsterkerk en de Kathedraal open. In de Munsterkerk is stilte voor gebed en gelegenheid een kaarsje op te steken
- In de Kathedraal willen we proberen een groot scherm op te stellen waar 'The Passion' wordt herhaald
- Na The Passion gaat het grote verlichte kruis naar de Minderbroederskerk (Protestantse Gemeente Roermond) waar het blijft tot eerste Paasdag. Dag en nacht zal de kerk te bezoeken zijn voor groepen en individuele personen
- Op Goede Vrijdag zal de bisschop om 15.00u te zien zijn op de Landelijke televisie (KRO) met het bidden van de kruisweg (Kruiswegpark? Kathedraal?). Deze wordt van tevoren opgenomen.
- Op Goede Vrijdag in de avond wordt een fakkeltocht georganiseerd van het Munsterplein naar het Kruiswegpark bij de Kapel in 't Zand. In het park wordt een rondgang gemaakt langs de 14 staties van het lijden van Christus.
- Op Paaszaterdag wordt waarschijnlijk door de KRO de Paaswake rechtstreeks uitgezonden vanuit de jarige Munsterkerk. Niet alleen het lijden maar ook de verrijzenis! 'The Passion én 'The Resurrection'!!

- Op eerste Paasdag is waarschijnlijk een rechtstreekse televisie-uitzending van de Paasviering door de EO/NCRV vanuit de Minderbroederskerk

We zullen de handen vol hebben aan al deze voor ons 'nieuwe' activiteiten, maar ze zijn natuurlijk ook een enorme uitdaging! Roermond, maar vooral onze jarige Munsterkerk zal volop 'op de kaart worden gezet'. De Munsterkerk is na Pasen 'de kerk van the Passion'. Het lijkt mij dat velen deze zomer de Munsterkerk met eigen ogen willen zien en vooral: proeven! Want hier adem je 800 jaar spiritualiteit in, die niemand onbewogen laat! Het worden spannende tijden...!

Munsterkerk 800 jaar



Na de mooie openingsviering op 1 december, waarbij de Roermondse Passietafel na meer dan een eeuw – zij het in kopie – weer een plaats heeft gekregen in het interieur van de Munsterkerk, kijken we terug op enkele heel mooie vieringen. Op tweede Kerstdag gaf het Koninklijk Roermonds Mannenkoor een prachtig gevarieerd concert in de Munsterkerk. Velen hebben ervan genoten!



Zaterdag 4 januari was deken Merx aanwezig bij het uitroepen van de nieuwe prins. Zijn bijdrage was ingegeven door het Munsterkerkjubileum dat D'n Uul had geïnspireerd op de Bühne een prachtige Munsterkerk af te beelden. Het thema van dit jaar is: 'Veer laote de Kirk in 't midde'. En doa kinse als daeke toch neet biej ontbraeke... Op 19 januari speelde de Koninklijke Harmonie van Roermond tijdens de 's zondagse Hoogmis in de Munsterkerk. Heel bijzonder! Dank voor deze geweldige bijdrage! Op zondag 2 februari vierden we 's middags om 16.00u in de Munsterkerk het avondgebed op de wijze van Taizé. Vanwege Maria Lichtmis was de



kerk stemmig versierd met kaarsen. Mooie, meditatieve muziek: een fijne viering! Dank aan de organisatoren o.l.v. Astrid Goessen.

We kijken uit naar de Carnavalsmis op zaterdag 15 februari a.s. om 18.30 uur, dit jaar niet in de Kathedraal maar in de Munsterkerk (Die sjeit midde in Remunj). Medewerking verlenen 'Les Amis du Bon

Coeur' die een keur brengen van stemmige carnavalsliedjes van bekende Roermondse, getoonzet door de dirigent zelf van Les Amis: Naud Reyners.

Op 8 maart zal het Swalmense koor 'A Cappella' de viering in de Munsterkerk muzikaal verzorgen.

Op 25 maart is het Maria Boodschap: als we het allemaal halen (The Passion...) proberen we op het Telfeest van onze Munsterkerk een samenkomst te organiseren van Vrouwenbewegingen.

Met het overlijden van René Imkamp verloor de Stichting MK800 haar penningmeester. Gelukkig is de heer Cees Nuyens bereid gevonden René Imkamp op te volgen als penningmeester. Daarmee is het comité weer op sterkte. Heer Nuyens: dank en succes!

Nieuwe penningmeester federatiebestuur

Op 1 november overleed onze penningmeester René Imkamp volkomen onverwacht. Voor de tweede keer in enkele jaren zaten we plotseling zonder penningmeester. Voor een parochiefederatie waar jaarlijks zo'n drie ton 'omgaat', is dat natuurlijk een ramp! God zij dank hebben we een nieuwe penningmeester gevonden. Nou, gevonden...? Hij heeft zichzelf aangemeld. Het is de heer Kyle Waeijen (27). Nadat hij begin vorig jaar de Munsterkerk had 'ontdekt', had hij al zijn diensten aangeboden aan René Imkamp, die dankbaar gebruik maakte van de deskundigheid van de heer Waeijen. Hij is werkzaam in het Belastingadvies- en administratiekantoor Waeijen aan het Buitenop in onze parochie. Na het overlijden van de René Imkamp heeft Kyle Waeijen spontaan aangeboden het penningmeesterschap over te nemen. Wij danken de heer Waeijen (en God!) hartelijk en wensen hem veel succes in zijn nieuwe en verantwoordelijke functie. We zijn ervan overtuigd dat de financiën van onze parochies bij hem in goede handen zijn!

Afscheid kapelaan George Dölle



Op zondag 26 februari hebben we het officiële afscheid gevierd van onze kapelaan George Dölle. We vierden de Hoogmis in de Michaëlkerk in Herten die gevolgd werd door een druk bezochte receptie – aangeboden door het kerkbestuur – in café-zaal ‘De Schuur’ in Merum.

Op 5 maart zal pastoor Dölle verhuizen naar Hulsberg. Omdat hij de gedelegeerde is voor het basis- en middelbaar onderwijs van het Bisdom, zullen we hem op wekdagen nog vaker in de Munsterkerk zien, als hij in Roermond is voor vergaderingen. Wij wensen pastoor Dölle een goede start in Hulsberg. Nogmaals dank voor de inzet in onze parochies de afgelopen acht jaar!

Aanmelding Vormsel 2020



Beste ouders van kinderen van groep 8 of in de leeftijd om het Vormsel te ontvangen (12 jaar en ouder; jonger in overleg),

We nodigen u graag uit om uw kinderen in te schrijven voor het ontvangen van het sacrament van het Heilig Vormsel, de laatste van de drie initiatiesacramenten, (doopsel, Communie en Vormsel), waardoor uw kinderen helemaal bij de Kerk zullen horen. Ze werden gedoopt toen ze klein waren en hebben de Eerste Heilige Communie ontvangen. In het Vormsel ontvangen ze Gods

Heilige Geest en zo worden jullie kinderen helemaal lid van de Kerk en kunnen ze nog verder blijven groeien in het geloof.

Het Vormsel zal dit jaar worden gevierd op een nog vast te stellen zondag in het najaar, in principe in november of december. De voorbereiding op het Vormsel bestaat uit:

1. Een infobijeenkomst (alleen voor de ouders) om met elkaar kennis te maken. Deze bijeenkomst vindt plaats in maart, aansluitend aan de Lifeteen Mis op 1 maart in de Tomas kerk (Donderbergweg 45 Roermond).
2. 10 Catecheselessen in de maanden maart-juni en september-oktober. Data, locatie en tijdstip in overleg met de ouders.

3. Deelname aan de H. Mis op de eerste zondagen van de maand om 10.00 uur in de H. Tomas kerk en de catechese aansluitend tot 12.30 uur. Ouders kunnen hun kind opgeven door een e-mail te sturen naar figliolar@gmail.com. U ontvangt dan een aanmeldingsformulier. Bij de kapelaan kunt u terecht met vragen.

Met vriendelijke groet,

Kapelaan M. Figliola, ook namens Pastoor-deken R. Merkx

Renovatie toren Munsterkerk najaar 2019



Op de dag voor Kerstmis werden de laatste steigerbuizen afgevoerd van de renovatie van de Noordwest-toren van de Munsterkerk. Vanaf het Munsterplein is nauwelijks zichtbaar wat er allemaal gebeurd is. De foto's hieronder laten het tegendeel zien!



Leerlingen Nikée bezoeken Kathedraaltoren

Zo'n 70 leerlingen van het Nikée-college (VMBO) hebben de afgelopen weken de Kathedraal bezocht. Hoogtepunt was de torenbeklimming. Maar ook de Toccata van Bach door de deken op het orgel oogstte waardering. Kapelaan en deken waren beiden gastheren. En natuurlijk werd er ook iets verteld over wat er in een kerk allemaal te zien is...



2020

Uw parochie rekent op u...

KERK BALANS

**LAAT UW PAROCHIE NIET AAN HAAR LOT OVER.
DOE MEE!**

**Bankrekeningnummers parochie Christoffel/H.Geest
NL34 INGB 0001 0305 18 of NL63 ABNA 0231 4009 77**

Misschien neemt u niet regelmatig aan de vieringen deel maar vindt u dat een kerkgebouw toch belangrijk is. Ook dan rekenen wij op uw steun! Wij zijn afhankelijk van uw giften. Help ons bij de exploitatie van onze kerken. Wij zijn er voor u.

**Wij blijven rekenen op uw kerkbijdrage.
Wees geen dief van uw eigen portemonnee!
Maak gebruik van belastingaftrek voor kerkbijdragers!**

NEEM EEN GOED DOEL OP IN UW TESTAMENT

**Het mag ook
de jarige Munsterkerk zijn...!**

Het blijkt dat de inkomsten van Goede Doelen uit jaarlijkse bijdragen van donateurs over de gehele linie teruglopen. Daarnaast wordt geconstateerd dat de inkomsten uit testamentaire legaten zeer sterk toenemen.

Misschien mogen wij een beroep op u doen om er voor te zorgen dat onze jarige Munsterkerk voor onze stad en ons nageslacht behouden blijft. Het aantal kerkbijdragers is de laatste jaren sterk afgenomen. De kosten van het onderhoud niet!!

**Werk mee aan het
onderhoud van onze
Munsterkerk!**

**Voor onszelf en voor hen
die na ons komen...**

**Ook over 800 jaar moet
de kerk er nog staan!**

WIE WAT WAAR?

Stichtingen: In de Christoffelparochie kunt u hiervoor contact opnemen met het parochiebureau, tel. 0475-334924.

Doopsels: In de Christoffelparochie iedere derde zondag van de maand in de Kathedraal.

Aanvragen via parochiebureau H. Christoforus, liefst zo vroeg mogelijk in verband met deelname aan de gemeenschappelijke doopvoorbereiding.

Huwelijken: Aanmelding parochiebureau H. Christoforus, liefst zes maanden tevoren. Na aanmelding krijgt u uitvoerige informatie. In de Christoffelparochie vinden de huwelijken plaats in de Kathedraal of Munsterkerk.

Uitvaarten: Op vaste tijden: 10.30 en 13.30 uur. In de Christoffelparochie naar keuze in de Kathedraal of Munsterkerk.

H. Communie thuis voor zieken en thuiszittenden: elke eerste vrijdag van de maand. Nieuwe adressen worden graag aangenomen.

Biechtgelegenheid: volgens afspraak bij een van de priesters

Huisbezoek: de leden van het pastoraal team zijn graag bereid u te bezoeken. Neemt u s.v.p. wel zelf het initiatief. U kunt contact opnemen met pastoor-deken R. Merkx.

Ziekenzalving in noodgevallen: bij een plotselinge ziekenzalving kunt u pastoor deken R. Merkx (0475-339465 of 06-25570088) of kapelaan M. Figliola (06-85539844) bellen.

Misintenties: opgeven bij het parochiebureau.

Bankrekeningnummers: Parochie H. Christoffel (ANBI)

NL34 INGB 0001 0305 18

NL63 ABNA 0231 4009 77

Giften voor het onderhoud van de Kathedraal:

NL40 RABO 0174 1833 99 t.n.v. Stichting Renovatie Kathedraal (Culturele ANBI: u mag 125% van uw gift aftrekken)

Internet: www.roemondparochiecluster.nl

De laatste loodjes...

Het is voltooid! Het Munsterplein en de Abdijhof zijn vrijwel klaar! We hebben er als Munsterkerk natuurlijk wel een beetje overlast van gehad maar er is prima samengewerkt! Gemeente, BLM en alle andere firma's bedankt! Het ziet er geweldig uit!

