

't Klökske

Parochiebulletin Christoffelparochie,
H. Geestparochie en H. Michaëlpargochie

17^e jaargang nr. 1
26 feb 2023 - 1 apr 2023



**“BEDENK, O MENS, STOF ZIJT GE
EN TOT STOF ZULT GE WEDERKEREN”**

WIE WAT WAAR?

't **Klökske**: parochiebulletin Christoffelparochie, H. Geestparochie en H. Michaël parochie wordt bezorgd bij de gezinnen in deze parochies die **minimaal € 130,- kerkbijdrage betalen**. Wie niet aan de kerkbijdrage deelneemt, kan á € 20- per jaar een abonnement nemen. Verschijnt 6x per jaar.

Pastoraal team

Pastoor-deken: A. De Graaf Woutering, Abdijhof 1, 6041 HG Roermond
Telefoon: 0475 - 33 49 24 E-mail: plebaan@roermondparochiecluster.nl

Kapelaan: Christyraj Francis, Kerkpad 2, 6049 BR Roermond
Telefoon: 0475 - 33 22 69 E-mail: kapelaanroermondcluster@gmail.com

Permanent diaken: H. Klein, H. Luytenstraat 15, 6041 XT Roermond
Telefoon: 0475 - 31 04 45 E-mail: heaklein@gmail.com

Permanent diaken: C. van Winden, Egelbroek 3, 6041 SX Roermond
Telefoon: 0475 - 33 87 08 E-mail: ceesenhetske@gmail.com

Permanent diaken: P. Bastings, Krophollerstraat 10, 6041 VT Roermond
Telefoon: 0475 - 33 60 47 E-mail: diakenroermond@gmail.com

Aanvangstijden H. Missen

Kathedraal: op zondag om 11.30 uur

Munsterkerk: van maandag t/m vrijdag om 9.00 uur en op zondag om 10.00 uur

Michaëlkerk: op zondag om 10.00 uur.

Openingstijden Kathedraal voor publiek

Op werkdagen geopend van 14.00 uur tot 17.00 uur. In het weekend van 13.00 uur tot 17.00 uur. Tijdens deze uren is het Christoffelgilde aanwezig om u welkom te heten en vragen te beantwoorden.

Openingstijden Munsterkerk voor publiek

Het hoofdportaal van de kerk is de hele dag geopend van 08.00 uur tot 17.00 uur voor het opsteken van kaarsen. Via (gesloten) glazen deuren kunnen bezoekers een blik in de kerk werpen. Daarnaast is de kerk zelf van april tot en met oktober dagelijks open van 14.00 uur tot 17.00 uur en in de wintermaanden (november t/m maart) alleen op zaterdag van 14.00 uur tot 17.00 uur en elke eerste zondag van de maand. Tijdens deze uren is ook hier het Christoffelgilde aanwezig om u welkom te heten. U kunt dan ook gebruik maken van een audiotour. Uiteraard is de kerk ook open voor, tijdens en tot kort na de vieringen.

Openingstijden Caroluskapel voor publiek

De Caroluskapel is van april tot en met oktober geopend van woensdag, donderdag en zaterdagmiddag van 14.00 uur tot 17.00 uur

Openingstijden Michaëlkerk voor publiek

De Mariakapel is dagelijks geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur.

Beklimmen toren Kathedraal: van april t/m oktober elke eerste zaterdag van de maand om 13.30 uur, 14.30 uur en 15.30 uur. Entree: € 3,- p.p. Daarnaast kan er voor groepen ook op andere tijden een afspraak gemaakt worden. Dat kan via torenbeklimming@gmail.com

Bereikbaarheid in noodgevallen: bij een plotselinge ziekenzalving kunt u deken A. De Graaf Woutering (0475-334924) bellen of kapelaan Christyraj (0475-33 22 69).

NA CARNAVAL...

1 Het is een oer-Limburgs gebruik om na de wervelende carnavalsdagen, 's-morgens of 's-avonds, een askruisje te komen halen. "Gedenk, o mens, stof zijt ge en tot stof zult ge wederkeren." Alles gaat voorbij. Je kunt géén imperial op je doodskist schroeven om nog stiekem wat 'naar de overkant' te smokkelen. Alléén schatten, die je bij God hebt opgebouwd, blijken duurzaam. Met Aswoensdag moet je beginnen met ernstig te leven en rijk te worden bij God.

2 Wij leven in een symbool-arme tijd. Veel oeroude tekenen komen niet meer over. Zo komt de as, die wij op Aswoensdag gebruiken, bij velen over als Middeleeuws, een vreemd en onhygiënisch teken. Toch kent ons spraakgebruik ook nú nog uitdrukkingen die ons misschien wegwijs kunnen maken. Zo spreken wij van "uit de as verrijzen." Dan betekent dat: uit de puinhopen schoner te voorschijn komen. Zo zegt Vondel, na de brand in Groningen: "O Groninge, uit puin en as verzezen, vergeet de weldaad niet, die God u heeft bewezen!" As betekent ook: 't verleden verbranden (schepen achter je verbranden), je van overbodige, nutteloze dingen ontdoen, door b.v. puin en rommel te verbranden bij de grote schoonmaak. Nóg vroeger kennen wij bij de Grieken al het verhaal van de Phoenix, de legendarische arend, die uit de as verrijst tot nieuw leven.

3 Op Aswoensdag krijgen wij allen een kruisteken met as op ons voorhoofd, waarbij de priester zegt: "Gedenk, o mens, stof zijt ge en tot stof zult ge wederkeren." Het is echt niet bedoeld om ons te deprimeren, maar wél om de mens met de neus op de realiteit te drukken; want, as is allereerst een teken van vergankelijkheid. In dit licht moeten wij ook de schriftuurtekst zien: "Gedenk, o mens, dat ge stof zijt." De broosheid van ons bestaan ervaren we namelijk elke dag. Wormstekig en gebrekkig is het leven en de gezondheid van ieder mens. Maar God is wél in staat uit stof en as nieuw leven te verwekken. Zelfs de grauwste bladeren en de gezondste takken sterven eens af. Maar dát is dan niet het einde! Er komt altijd weer een nieuwe lente, ook na een lange, strenge winter. De mens is namelijk ook een stukje natuur. God laat écht leven nooit verloren gaan, want "Eens gegeven blijft gegeven." Echt leven komt altijd terug. Daarom is het askruisje dan ook: een oproep tot een nieuw begin. We hoeven daarom ook nooit "in zak en as" te blijven zitten. As maakt vaak ook plaats voor nieuw leven. Zo legt men stukken oerwoud in de as, om vruchtbare grond te krijgen. Dán is as het symbool van nieuw leven. "Heer, teken ons gerust maar met as, als teken dat wij voor U door het vuur willen gaan."

4 De as, die wij op Aswoensdag wijden, is het overschot van de palmtakken, die de blijde triomfantelijke intocht van Jezus in Jeruzalem symboliseren. Jezus zegt: "Weg daarmee!" Dan denk ik ook aan het mooie gebruik vroeger bij de Pauskroning. Daar werd een prop watten vóór de ogen van de nieuwe paus verbrand, waarbij gezegd werd: "Sic transit gloria mundi: Zó gaat het met aardse roem en glorie!" As is het symbool, een oproep tot versterving. Ja, ons egoïsme, onze geldingsdrang en consumptiedrift moeten inderdaad in ons afsterven, willen we, als beter mens met Pasen verrijzen.

KALMTE NA DE STORM

Overall feesten...

Overall komen mensen samen om feest te vieren...

Overall hangen feestvlaggen...

Wat een prachtige cultuur...

De mens is een cultuurwezen.

Uit de sterke overtuigingen en tradities van een groep mensen ontstaat cultuur.

De waarden van een bepaalde traditie hebben grote invloed op ons dagelijks leven, in het bijzonder op het overdragen aan de volgende generatie.

Aangezien de normen en waarden essentieel zijn voor een cultuur.

Sinds 2015, de periode van mijn aankomst hier in Nederland, maak ik kennis met enkele culturele aspecten van West-Europa. Tevens is dit een kans om de wortels van je eigen cultuur beter te leren kennen. De beste manier om de eigen cultuur te begrijpen en te ervaren is om bij de mensen te zijn.

Recentelijk heb ik zo'n soort evenement meegemaakt dat 'carnaval' heet. Ik kan u zeggen dat nergens ter wereld de katholieken zich zo op de komende vastentijd voorbereiden als de mensen hier, die dit carnavalsfeest vieren.

Met name de carnavalscultuur legt daarin een eigen accent.

De vastentijd vormt het hart van het christendom, waarin wij worden opgeroepen om in de voetsporen van Jezus te gaan op zijn lijdensweg naar Golgotha. De vastentijd is het centrum van het christelijke leven.

Met carnaval wil men 'afscheid nemen' van alle andere 'feesten', want daar komt de vastentijd op aan: de veertig dagen van bekering en vasten.

Door afscheid te nemen van externe feesten worden wij uitgenodigd om ons innerlijk 'om te keren' en ons bewust te worden om ons voor te bereiden op de vastentijd.

Iedereen die carnaval viert, wordt uitgenodigd zich bewust te zijn van de dagen die voor ons liggen: veertig dagen van vasten en tegelijkertijd de verantwoordelijkheid om de 'ware betekenis' van deze grote cultuur door te geven aan de volgende generatie.

Als jonge priester ben ik dankbaar en overweldigd dat ik het carnavalsfeest, de carnavalsmis, de optocht, enz. al heb meegemaakt.

Een verzoek van kapelaan: we moeten niet stoppen met het vieren van carnaval, we moeten doorgaan met het doel van al die feesten, de 'ware betekenis' van carnaval: 'kalmte na de storm'

De deuren van de kerk staan weer open zoals de tijd van carnaval.

De grote vraag is: zouden mensen, die carnaval hebben gevierd, terugkeren naar de kerk voor de vastentijd.

Terugkeren is bekering.

Kapelaan Christyraj

AGENDA

22 februari 2023 Aswoensdag

20 maart 2023 H. Jozef, bruidegom van de heilige maagd Maria (Hoogfeest)

2 april 2023 Palm- en passiezondag

REQUIEM GEHOUDEN IN DE KATHEDRAAL

4 januari 2023 Paus Benedictus XVI (95 jaar)

UITGELEIDE GEDAAN VANUIT DE MUNSTERKERK

28 december 2022 Har Lutgens (80 jaar)

23 januari 2023 Maria Saes-Martens (98 jaar)

28 januari 2023 Lily Maassen-Coenegracht (85 jaar)

1 februari 2023 Willie Kelleners-Homan (76 jaar)

UITGELEIDE GEDAAN VANUIT DE MICHAËLKERK

9 december 2022 Jan Poels (82 jaar)

WANNEER ZINGEN ONZE KOREN?

O.L.V. MUNSTERKERK

Het O.L.V. Munsterkerkkoor zingt iedere 4e zondag van de maand in de Munsterkerk. De Schola Sancti Christofori zingt iedere 1e zondag van de maand in de O.L.V. Munsterkerk een Gregoriaanse mis.

SINT-CHRISTOFFELKATHEDRAAL

De Schola Sancti Christofori zingt op de 3e zondag van de maand in de kathedraal een Gregoriaanse mis.

H. MICHAËLKERK

Het Kerkelijk Herenchoor zingt iedere eerste zondag van de maand een Gregoriaanse mis. Elke derde zondag van de maand is gezinsmis / Michaëlzondag met zang en muzikale begeleiding door het Familiekoor. Elke vierde zondag Kerkelijk Zangkoor Herten (Nederlands/samenzang)

.....
• • **Wij maken u attent op het volgende:** • •

PER 1 JUNI KAN ER GEEN GEBRUIK MEER WORDEN GEMAAKT VAN ACCEPTGIRO'S

• • Er zijn diverse parochianen die gebruik maken van acceptgiro's o.a. voor het betalen van de kerkbijdrage. Per 1 juni kan geen gebruik meer worden gemaakt van acceptgiro's. • •

• • Acceptgiro's na 31 mei door de bank ontvangen, worden niet meer verwerkt. • •

• • Op de website www.acceptgiro.nl vindt u meer informatie over dit onderwerp of indien u geen internet heeft kunt u terecht bij het parochiebureau. • •

KOM BIJ HET SINT-CHRISTOFFELGILDE

Ook de afgelopen maanden zijn de kathedraal en de Munsterkerk toegankelijk geweest voor het publiek. Vele duizenden bezoekers konden genieten van onze kerkschatten, van de kerststallen en vooral ook de engelental of gewoon even een kaarsje opsteken.

Vanaf 1 april aanstaande gaat het zomerseizoen van start. De kathedraal is elke dag gedurende de middaguren geopend, net zoals de Munsterkerk. De Caroluskapel opent de deuren op elke woensdag, donderdag en zaterdag. In alle gevallen kunt u tussen 14.00 en 17.00 uur binnenlopen.

De leden van het Sint-Christoffelgilde zijn ieder om de twee weken voor een dagdeel ingeroosterd. Zij schenken zodoende als vrijwilliger tijdens die middag drie uurtjes aan onze kerken, door te helpen bij de openstelling. Niet alleen is het leuk om in kleine teams samen te werken (2 of 3 personen), het is vooral mooi om iedere keer weer onverwachte ontmoetingen mee te maken met bezoekers die van al het moois genieten.

Het is precies zoals De Limburger bij gelegenheid van het 25-jarige jubileum van het gilde destijds terecht kopte: *Kerken open dankzij Christoffelgilde*. Dat kan alleen maar zo blijven als we ook in de toekomst voldoende leden houden. Momenteel heeft het gilde ruim negentig leden, maar dat zijn er maar nét genoeg voor een voldoende dagelijkse bemensing.

Nieuwe vrijwilligers zijn dus nog altijd van harte welkom. Als u belangstelling heeft, loop dan gewoon eens binnen en klamp een van de aanwezige leden aan. Dan hoort u zelf hoe leuk het werk is.

Mocht u (ook om andere redenen) rechtstreeks contact willen opnemen, dan kan dat via het secretariaat: Frank de Vries, christoffelgilde@ziggo.nl of 06-51227708



MICHAËLZONDAGEN HERTEN

Iedere derde zondag van de maand is er in de H.Michaëlkerk te Herten een Michaëlzondag. Iedereen is welkom, ook als je maar een deel van het programma kan komen.

We vieren **Samen kerk** door:

Samen te komen om 10.00 uur voor de gezinsmis in de kerk om samen te bidden.

Samen te groeien vanaf 11.00 uur door een programma per leeftijdsgroep. We hebben kinderopvang voor de allerkleinsten en activiteiten voor schoolkinderen, pubers en volwassenen.

Samen te delen vanaf 12.00 uur tijdens een gezamenlijke lunch. Iedereen neemt zijn eigen brood mee, maar er is altijd genoeg om te delen. Vaak neemt er ook spontaan iemand iets lekkers mee om uit te delen. Om 13.00 uur is het programma afgelopen.

KOMENDE MICHAËLZONDAGEN TOT AAN DE ZOMER: 19 MAART – 16 APRIL – 18 JUNI

Samen groeien in de kinderopvang van 0 tot 4 jaar:
is samen spelen en boekjes lezen met twee lieve oma's.

Samen groeien voor de schoolkinderen van groep 1 t/m 8:

begint met een stukje uitleg over het thema van de dag. Daarna worden ze in twee groepen verdeeld (groep 1 t/m 4 en 5 t/m 8) om te gaan knutselen en spelletjes te gaan doen rondom het thema.

Zondag 19 maart gaan de jongste schoolkinderen een Palmpbessem maken. **Ze moeten daarvoor een stok in kruisvorm meenemen (maten 60 en 40 cm, kruis ±15 cm van boven)**



De oudere schoolkinderen mogen meedoen als ze ook een stok meenemen of krijgen een eigen programma.

Samen groeien voor de jongeren vanaf de middelbare school:
houdt in thee/ranja drinken en een gesprek rondom een thema onder begeleiding van een jong stel. Het gesprek is gebaseerd op een filmpje van Sycamore. Het zijn vaak fijne diepgaande gesprekken.

Samen groeien voor volwassenen:
begint met koffie en een filmpje van Sycamore over geloofsvragen. Daarna praten de volwassenen in groepjes verder over de vragen uit het filmpje.

De Michaëlzondagen zijn afgelopen juni begonnen en nu al een succes. Er komen ook regelmatig gasten uit andere parochies om mee te doen. De communicanten van de parochie en hun familie worden speciaal uitgenodigd. Voor hen is het een verdieping van het communieprogramma. We merken dat er steeds meer gezinnen komen. Deelname aan het programma is gratis, al staat er wel een spaarpot voor de koffie en zaalhuur.

STADSPROCESSIE OP 13 MEI

LOOP MEE EN BRENG UW KAARS NAAR DE KAPEL IN 'T ZAND!

Het comité Stadsprocessie is volop bezig met de organisatie van de Stadsprocessie 2023. Een unieke processie, waarbij putten en organisaties hun kaars naar de kapel brengen. De traditie dateert al vanaf 1665, het jaar van de tweede Stadsbrand in Roermond. Toen moesten de bewoners hun huizen verlaten en vluchtten zij naar de Kapel in 't Zand, waar zij werden opgevangen en geholpen.

Er lopen jaarlijks al veel organisaties mee, die hun kaars naar de Kapel in 't Zand brengen, maar nieuwe groepen blijven altijd welkom. Laat als vereniging een grote kaars maken, die u kunt laten branden tijdens uw verenigingsmis in uw kerk. Veel Vastelaovesverenigingen en schutterijen houden deze traditie al in ere. Maar als u het helemaal volgens de Roermondse traditie wilt doen, breng dan als vereniging, put of organisatie uw kaars naar de Kapel op 13 mei. De kaars wordt gezegend en krijgt een plaats in de kaarsenboog van de Kapel. Op verzoek wordt uw kaars aangestoken bij verdriet of vreugde, of uit dankbaarheid. Zo helpt u mee om deze mooie Roermondse, gemeenschapstraditie in stand te houden.

De stadsprocessie vertrekt op zaterdag 13 mei, om 17.30 uur, zoals gebruikelijk vanaf het Munsterplein. Aansluitend is er een gezamenlijke dienst in de Kapel in 't Zand, daarna wordt er, rond 19.30 uur, gezellig koffie gedronken bij PSW De Pappelhof, nabij de Kapel.



4 maart Ursulakapel 14.00 uur – 17.00 uur

MANUELA KALSKY: OP WEG NAAR VERBINDING

Het politieke, maatschappelijke en levensbeschouwelijke landschap van Nederland anno 2023 is zeer divers. Hoe vinden we te midden van alle diversiteit aan meningen en levensbeschouwingen een 'nieuw wij'?



Ondanks een schijnbaar steeds groter wordende onverschilligheid en het leeglopen van veel kerken, kun je je afvragen of dit betekent dat iedereen die het instituut kerk heeft verlaten atheïst is geworden? Geenszins. Mensen gaan zelf op zoek naar spirituele zingeving die past bij hun persoonlijke levensovertuiging. Sommigen vullen hun kerk-zijn zelf in, anderen combineren elementen uit verschillende religies met elkaar en uiteraard zijn er ook moslims, joden, hindoes, Bahai's, etc. Een veelkleurig landschap. Zou de polarisatie in de samenleving ermee te maken kunnen hebben dat we niet goed om weten te gaan met de verschillen?

Manuela Kalsky neemt u mee op reis. Aan de hand van het dialoogplatform Nieuwwij.nl laat zij nieuwe ontwikkelingen en antwoorden zien, en hoe je verschillen kunt verbinden.

Maar eerst gaan we onder haar leiding aan de slag met de diversiteitskaarten, die Maarten Bos heeft ontworpen en die ons bewust maken van welke plek wij in dit multi-levensbeschouwelijke landschap innemen.

Aanmelden op intekenlijst in de Ursulakapel of per mail: cjj.pacilly@gmail.com

Nieuwwij

verbindt de verschillen

HUISPAASKAARS



Net zoals vorig jaar willen we u in de gelegenheid stellen om via de parochie een paaskaars voor thuis te bestellen.

De huispaaskaars wordt gezegend in de Paaswake en u kunt deze na afloop van de Paaswake mee naar huis nemen of de dinsdag na pasen (11 april) ophalen bij het parochiebureau.

Nadat u betaald heeft is, is uw paaskaars gereserveerd.

Gedurende de gehele maand maart kunt u de huispaaskaars bestellen via de website of het parochiekantoor.



KRUISBEELDEN VOOR AFRIKA

Onze acoliet Jean de Dieu Chibantu gaat vaak naar Afrika om te evangeliseren. Hij neemt altijd devotionalia mee zoals kruisbeelden, rozenkransen enzovoorts. Deze worden aan priesters en christelijke gemeenschappen uitgedeeld tijdens zijn missie. Jean is getuige van Jezus' Kruis en verkondigt Jezus aan de lokale gemeenschappen.

Daarom vraagt hij u wederom om kruisbeelden of rozenkransen etc. voor hem te verzamelen. Deze kruisbeelden mogen niet te groot (maximaal 20-25 centimeter) zijn i.v.m. vervoer in het vliegtuig. Er zijn vele priesters die kruisbeelden nodig hebben om op hun altaren neer te zetten. De christelijke gemeenschappen gebruiken de kruisen en rozenkransen om de gelovigen de rozenkrans te leren bidden.

Jean is bezig met het opstarten van een project in Afrika om eenzame en verlaten weeskinderen een veilig thuis te geven. Hij vraagt om uw steun en gebed. U kunt een gift overmaken op rekeningnummer NL72 INGB 0774 3208 18 ten name van Stichting Kibondo

U kunt de kruisbeelden deze vastentijd afgeven bij Jean op de Venloseweg 76 of bij de koster in de sacristie.



Voor vertrek werden de kruisbeelden en andere devotionalia gezegend en ontving Jean de reiszeggen op voorspraak van Sint Christoffel.

FOTO'S UIT ONZE PAROCHIE

Op twee achtereenvolgende zaterdagdagen vond er een Carnavalsmis plaats, in ons cluster. Op zaterdag 4 februari in de H. Michaëlkerk met medewerking van CV de Plekkers en CV de Waterratte. Zaterdag de elfde was het de beurt aan Sjtadsvastelaovesvereniging D'n Uul in de kathedraal.



Op zondag 12 februari stelden de 14 communicanten van dit jaar zich voor aan de parochiegemeenschap. Twee van hen oefenden alvast als misdienaar. De communicanten zaaiden tuinkers om weg te geven aan een dierbaar iemand. De posters met hun portretten versieren de komende tijd onze kerk. De Eerste Heilige Communie zal plaatsvinden op zondag 21 mei.





Kinderpagina

Veertigdagentijd

De Veertigdagentijd is de tijd waarin we samen op weg gaan naar het grote feest van Pasen. De Veertigdagentijd helpt ons om extra te groeien als kind van God. In de Kerk noemen we het een 'sterke' tijd; een gunstige tijd. We oefenen om naar God te luisteren en met Hem mee te doen. We maken ons leven wat kaler en eenvoudiger. Dingen die ècht belangrijk zijn proberen we meer te doen en dingen die niet zo belangrijk zijn minder. Je kan een oefenlijstje maken.

Vasten, bidden en naastenliefde

Deze drie woorden staan centraal. Ze zijn altijd belangrijk, maar in de Veertigdagentijd doen we er een schepje bovenop, we doen het 'extra'.
Extra vasten = Extra ruimte maken voor God: dingen die niet zo belangrijk zijn doen we minder.
Extra Bidden = Extra tijd bij God zijn, thuis en in de kerk, om te weten wat Hij van ons vraagt.
Extra Naastenliefde geven = Extra tijd en geld besteden aan de naaste, aan andere mensen.



Aswoensdag

De Veertigdagentijd start op Aswoensdag is een dag om na te denken over leven en dood, over de aarde en de hemel. Een dag om iets extra's te doen uit liefde voor God en de mensen. In het Evangelie van Aswoensdag horen we wat Jezus zegt over vasten.



rkids.nl/veertigdagentijd

Heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Matteüs (6, 1-6; 16-18)

'Doe je mee? We gaan iets goeds doen.' Vandaag geeft Jezus les over vasten. Hij zegt: 'Vasten is goed, maar je moet je niet uitsloven. Daar houdt God niet van. Doe iets goeds, wees lief, ook als niemand het merkt. Want God merkt het wél. God ziet het en God is dan blij met jou.'

Vasten uit liefde

Iets geven aan een collecte, bidden en vasten, vindt Jezus belangrijk. Maar Jezus leert ons wel om het echt uit liefde te doen: uit liefde tot God en uit liefde voor de mensen. Hij waarschuwt ons dat als we het alleen maar doen omdat anderen het kunnen zien, het minder waarde heeft voor God.

Mogen anderen dan niet zien dat je iets goeds doet? Natuurlijk wel. Als je het maar niet expres dáárom doet.



Tekst: Hagenpreken.nl/wdm | Illustraties: Crafty Little Blessings

Askruisje

Op Aswoensdag ontvangen we een askruisje. Het is een teken dat we van start gaan met de Veertigdagentijd

Goede God,

We willen veertig dagen oefenen in goede dingen. We willen nadenken over wat echt belangrijk is. Uw Zoon Jezus heeft dat ook gedaan. Wilt U ons helpen door de heilige Geest. Dan gaan we meer begrijpen, Dan helpt het oefenen nu, ook voor later.

Dank U wel.

Amen



Wil je wel geloven dat het groeien gaat



RK Kids.nl is afhankelijk van donaties. U kunt RK Kids.nl steunen door een donatie over te maken op NL04 INGB 0003 8898 42 t.n.v. IHGO (ANBI) o.v.v. RK Kids.nl

Gebruik van deze kinderpagina door parochies of organisaties is alleen toegestaan voor abonneementhouders. Een abonnement is kosteloos aan te vragen via RKKids.nl

DE DIGITALE 40-DAGENRETRAITE

Rechtvaardigheid en vrede omhelzen elkaar is de titel van de digitale 40-dagenretraite in 2023. De retraite is op Aswoensdag (22 februari) van start gegaan en eindigt met Pasen. Het is de 18^e digitale retraite die de jezuiten aanbieden. Er nemen zo'n 20.000 mensen aan deel. De teksten zijn geschreven door jezuïet Wiggert Molenaar.

ENKELE CITATEN VAN DEELNEMERS AAN DE VORIGE DIGITALE RETRAITE:

- “Deze retraite heeft structuur aan mijn bidden gegeven en het ordende mijn innerlijk leven.”
- “Een zinvolle begeleiding om op gestructureerde wijze gebed in te plannen én vol te houden.”
- “Ik deed de retraite samen met mijn man. En het heeft mooie gesprekken opgeleverd.”
- “Kom niet tot werkelijk mediteren maar zo'n dagelijkse speldenprik doet me goed: een klein moment van aandacht en bezinning.”

HOE DEELNEMEN?

Je kunt je voor deze gratis digitale retraite inschrijven via 40dagenretraite.org. Deelnemers van de retraite krijgen dagelijks een gebedsmail met bijbelteksten, meditatieve vragen, citaten en technische gebedstips. Het geheel vormt een innerlijke reis om de adventsperiode en de menswording van God intenser te beleven.

**40-dagen
retraite
thuis**

**DAGELIJKE
GEBEDSMAIL**

Jezuiten

SCAN MIJ

Illustratie: goedblauwnl

14 www.40dagenretraite.org

WIE WAT WAAR?

Stichtingen: In de Christoffelparochie kunt u hiervoor contact opnemen met het parochiekantoor St. Christoffel en H. Geest, tel. 0475 - 33 49 24 of parochiekantoor H. Michaël, tel. 0475 - 33 22 69.

Doopsels: aanmelden via de parochiebureaus.

Huwelijken: Aanmelding parochiekantoor H. Christoforus, liefst zes maanden tevoren. Na aanmelding ontvangt u de benodigde informatie. Vervolgens neemt u contact op met priester of diaken, die het huwelijk voorbereidt. In de Christoffelparochie vinden de huwelijken plaats in de Kathedraal en Munsterkerk en in Herten in de Michaëlkerk.

Uitvaarten: Voorkeurstijden: 10.30 uur, 11.00 uur of 13.30 uur.

H. Communie thuis voor zieken en thuis zittenden: op afspraak.

Biechtgelegenheid: volgens afspraak.

Huisbezoek: de leden van het pastoraal team zijn graag bereid u te bezoeken. Neemt u s.v.p. wel zelf het initiatief. U kunt contact opnemen met de pastoor-deken of de kapelaan.

Misintenties: opgeven bij de parochiebureaus of via de website. Misintenties worden gepubliceerd op de website www.roermondparochiecluster.nl

Bankrekeningnummers:

Christoffel/H. Geestparochie: NL34 INGB 0001 030518

NL63 ABNA 0231 4009 77 (ANBI)

Michaëlparchie: Kerkbijdrage: NL29 ABNA 0845 4495 16

Stichting Renovatie Kathedraal: NL40 RABO 0174 1833 99

(Culturele ANBI: u mag 125% van uw gift aftrekken)

Parochiebureau parochie St. Christoffel en H. Geest:

Contactpersoon: mevrouw M. Lancaster-Peat

Abdijhof 1, 6041 HG Roermond Bereikbaar op di en do van 10.30 -12.30 uur.

Telefoon: 0475 - 33 49 24

E-mail: roermond@roermondparochiecluster.nl

Parochiebureau parochie H. Michaël:

Contactpersoon: mevrouw Y. Wilms

Kerkpad 2, 6049 BR Herten

Bereikbaar op di en do van 10.00 - 12.30 uur

Telefoon: 0475 - 33 22 69

E-mail: herten@roermondparochiecluster.nl

Website: aanleveren artikelen via webmaster@roermondparochiecluster.nl

't Klökske: aanleveren kopij voor 't volgende Klökske vóór dinsdag 14 maart 2023 via redactie@roermondparochiecluster.nl

www.roermondparochiecluster.nl

www.limburgs-liefste.nl



Kosteloos online te lezen: Limburgs Liefste
Het nieuwe eMagazine
voor christenvrouwen
in Limburg.
Vol inspiratie, bemoediging
en ondersteuning.
Ditmaal met als thema;

Balans

Wilt u een abonnement op 't Klökske?
Neem contact op met uw parochiebureau!