

't Klökske

Parochiebulletin Christoffelparochie,
H. Geestparochie en H. Michaëlparochie

16^e jaargang nr. 3
1 jun. - 31 jul. 2022



SCHENK UW GAVEN ZEVENVOUD

WIE WAT WAAR?

't Klökske: parochiebulletin Christoffelparochie, H. Geestparochie en H. Michaël parochie wordt bezorgd bij de gezinnen in deze parochies die **minimaal € 115,- kerkbijdrage betalen**. Wie niet aan de kerkbijdrage deelneemt, kan á € 20- per jaar een abonnement nemen. Verschijnt 6x per jaar.

Pastoraal team

Pastoor-deken: A. de Graaf Woutering, Abdijhof 1, 6041 HG Roermond

Telefoon: 0475 - 33 49 24 E-mail: plebaan@roermondparochiecluster.nl

Kapelaan: Christyraj Francis, Kerkpad 2, 6049 BR Roermond

Telefoon: 0475 - 33 22 69 E-mail: kapelaanroermondcluster@gmail.com

Permanent diaken: H. Klein, H. Luytenstraat 15, 6041 XT Roermond

Telefoon: 0475 - 31 04 45 E-mail: heaklein@gmail.com

Permanent diaken: C. van Winden, Egelbroek 3, 6041 SX Roermond

Telefoon: 0475 - 33 87 08 E-mail: ceesenhetske@gmail.com

Permanent diaken: P. Bastings, Krophollerstraat 10, 6041VT Roermond

Telefoon: 0475 - 33 60 47 E-mail: diakenroermond@gmail.com

Aanvangstijden H. Missen

Kathedraal: op zondag om 11.30 uur

Munsterkerk: van maandag t/m vrijdag om 9.00 uur en op zondag om 10.00 uur

Michaëlkerk: op zondag om 10.00 uur.

Openingstijden Kathedraal voor publiek

Op werkdagen geopend van 14.00 uur tot 17.00 uur. In het weekend van 13.00 uur tot 17.00 uur. Tijdens deze uren is het Christoffelgilde aanwezig om u welkom te heten en vragen te beantwoorden.

Openingstijden Munsterkerk voor publiek

Het hoofdportaal van de Munsterkerk is dagelijks geopend van 8.00 uur tot 17.00 uur voor het opsteken van kaarsen. De glazen toegangsdeuren zijn na de H. Mis gesloten. Vanaf april tot en met oktober is de kerk dagelijks geopend van 14.00 uur tot 17.00 uur. Tijdens deze uren is ook hier het Christoffelgilde aanwezig om u welkom te heten. U kunt ook gebruik maken van de audiotour.

Openingstijden Caroluskapel voor publiek

De Caroluskapel is van april tot en met oktober geopend op woensdag tot en met zondag van 14.00 uur tot 17.00 uur.

Openingstijden Michaëlkerk voor publiek

De Mariakapel is dagelijks geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur.

Beklimmen toren Kathedraal: t/m oktober elke eerste zaterdag van de maand om 13.30 uur, 14.30 uur en 15.30 uur. Entree: € 3,- p.p. Voor groepen kan een afspraak gemaakt worden via torenbeklimming@gmail.com.

Bereikbaarheid in noodgevallen: bij een plotselinge ziekenzalving kunt u deken de Graaf Woutering (0475-334924) bellen of kapelaan Christyraj (0475-33 22 69).

PINKSTEREN

Het feest waarop we vieren dat de heilige Geest over ons komt. En wat die heilige Geest voor ons doet, horen we dezer dagen in de liturgie wanneer Jezus zegt: 'De heilige Geest die de Vader in mijn Naam zal zenden, zal u alles leren en u alles in herinnering brengen wat Ik u gezegd heb.

Dat is dus wat de heilige Geest doet: Hij herinnert ons aan de woorden en daden van Jezus. Hij is de Geest van Jezus, de Geest van God. Met hemelvaart is Jezus ten hemel opgevaren en de apostelen staan er alleen voor. Ze weten niet waar ze voor staan, ze weten niet wat Jezus van hen verlangt, dus zwijgen ze en ze doen niets. Misschien zijn ze zelfs bang dat ook zij het slachtoffer worden van vijandige schriftgeleerden en farizeeën. Maar dan daalt Jezus' Geest, Gods Geest over hen neer, en die onzekere bangeriken worden ineens heel zekere verkondigers van Jezus' Blijde Boodschap, de Boodschap van Gods grote daden. En wat zijn Gods grote daden? Dat is geen wraak, maar liefde. Geen veroordeling, maar barmhartigheid. Geen vergelding, maar vrede.

Dat wordt door Jezus heel sterk beklemtoond bij zijn eerste verschijning na zijn verrijzenis. Hij wenst zijn apostelen vrede toe, blaast zijn Geest over hen uit, en zegt: 'Ontvang de heilige Geest. Als gij iemand zijn zonden vergeeft, dan zijn ze vergeven; als gij ze niet vergeeft, dan blijven ze behouden.' Dat is dus Gods Geest: dat we altijd zoeken naar vrede, en dat kunnen we alleen als we iets en iemand kunnen vergeven. Als we dat niet kunnen, blijft de fout, blijft de onvrede bestaan.

En onvrede, nee, dat is niet Gods Geest. God is de Schepper van onze aarde, onze zon en miljarden sterren. Zo almachtig is onze God en Vader. En van zijn Geest krijgen we de kracht om te doen wat Hij gedaan heeft en wat Hij blijft doen, en dat is iets moois scheppen. Niet de prachtige aarde uitputten door onze bezitsdrang. Niet de samenleving vernietigen door onvrede, door eigen groot gelijk en door hebzucht, maar mee scheppen wat goed is, mee bewaren wat vol liefde is, mee streven naar wat vol vrede is.

Dat is Gods Geest. De apostel Paulus zegt: De vrucht van Gods Geest is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, vertrouwen, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Hij zegt ook heel uitdrukkelijk wat Gods Geest zeker niet is, en dat is vijandschap, ruzie, partijdigheid, jaloersheid en meer van die dingen. Volg uw begeerten niet zomaar na, voegt hij er nog aan toe. Daag elkaar niet uit, en wees niet verwaand.

Liefde, vrede, vreugde, geduld en nog zoveel meer andere goede gevoelens en gedragingen: dat is wat Gods Geest over de wereld brengt. Die moeten we beleven, die moeten we behouden. Niet laten vallen en niet laten uitroeien, want dan is alles weg. En we zien wat er gebeurt wanneer Gods Geest uitgeroeid wordt: dan krijg je terrorisme, christenvervolgingen en absurde oorlog tussen de broedervolken Oekraïne en Rusland. Dan slaan miljoenen mensen op de vlucht en zijn er miljoenen verlaten kinderen in een onleefbaar leven. Dan zie je de waanzinnige rijkdom van enkelen en de hopeloze armoede van heel velen. Dan bouw je mee aan een wereld die heel ver afstaat van Gods fantastische aarde. Een wereld die meer en meer onleefbaar wordt.

“Maar zendt Gij Uw Geest, dan komt er weer leven, dan maakt Gij Uw Schepping weer nieuw.” De Geest waait waarheen Hij wil en het is aan ons om ons daarvoor open te stellen.

AGENDA

- 5 juni 2022: Hoogfeest Pinksteren
- 6 juni 2022: Tweede Pinksterdag; Maria, Moeder van de Kerk
- 11 juni 2022: Priesterwijding
- 12 juni 2022: Hoogfeest Heilige Driëenheid
- 19 juni 2022: Hoogfeest Heilig Sacrament
Sacramentsprocessie gaat helaas niet door
- 24 juni 2022: Hoogfeest Heilig Hart van Jezus
- 26 juni 2022: Eerste Heilige Communie in de Michaël kerk te Herten
- 29 juni 2022: Hoogfeest Petrus en Paulus
- 23 juli 2022: Martelaren van Roermond (pagina 8)
- 24 juli 2022: St. Christoffel, patroon van de parochie
- 25 juli 2022: St. Jacobus, apostel (pagina 9)
- 27 juli 2022: Gedachtenis van de heilige Titus Brandsma

WANNEER ZINGEN ONZE KOREN?

O.L.V. MUNSTERKERK

Het Munsterkerkkoor zingt iedere 4e zondag van de maand in de Munsterkerk. Ook zingt het Munsterkerkkoor op 5 juni (Hoogfeest van Pinksteren)

SINT-CHRISTOFFELKATHEDRAAL

De Schola Sancti Christofori zingt op de 1e zondag van de maand in de Munsterkerk en de 3e zondag van de maand in de kathedraal.

H. MICHAËLKERK

Het Kerkelijk Herenkoor zingt iedere eerste zondag van de maand een gregoriaanse mis. Tijdens de gezinsmis, op de tweede of derde zondag zingt het Familiekoor. Op de overige zondagen zingt het Kerkelijk Dameskoor samen met het Kerkelijk Herenkoor een Nederlandse mis.

UITGELEIDE GEDAAN VANUIT DE MUNSTERKERK

20 april 2022	Maria Brouns-Op het Veld, 98 jaar
14 mei 2022	Ingeborg Tacx-Hoogeveen, 91 jaar
27 mei 2022	Nellie Nizet-Kaelen, 100 jaar
27 mei 2022	Frits Verhaegh, 89 jaar

UITGELEIDE GEDAAN VANUIT DE MICHAËLKERK

30 april 2022	Els Hannen-Hansen, 82 jaar
9 mei 2022	Maria de Bock-Pollaert, 96 jaar

HUWELIJKEN IN DE KATHEDRAAL

13 mei 2022	Mayke Linssen en Bram van der Heijden
-------------	---------------------------------------

GEDOOPT IN DE MICHAËLKERK

16 april 2022	Phileine Cijffers
15 mei 2022	Liv Schreurs

EERSTE HEILIGE COMMUNIE

Dit jaar hebben wij in de parochie 23 communicanten, zij zullen in 2 vieringen hun Eerste Heilige Communie doen in de Michaël kerk te Herten. Een groep van 11 kinderen en een groep van 12 kinderen. Het thema van dit jaar is: "Samen, vriendschap"

Op **29 mei** hebben in de mis van 10.00 uur de volgende kinderen hun communie gedaan:

ST. HUBERTUSSCHOOL AAN DE ROER STEENENBRUG BASISCHOOL NEEL

Timo van der Velden	Darlene Wolters	Julian Puts	Levi Vroon
Kiara Schulpen	Phileine Cijffers	Tren Heijen	
Kjell de Koning	Noa L'Espoir		
Aélio Ferreira			
Madeleine Geenen			

De mis wordt opgeluisterd door ons familiekoor.

Op **26 juni** doen 12 kinderen van O.B.S. De Stapsteen hun communie:

O.B.S. DE STAPSTEEN

Luca Panduric	Noud Frins
Lis Simons	Emily Dumont
Laurene Ties	Bram Schroijen
Matthijs van de Mortel	Ruben Delissen
Evan Beuken	Laurens Griens
Daan Goossens	Floris Evers

Deze mis wordt opgeluisterd door Martin Wilbers en de communicanten die zelf zullen zingen.

IN MEMORIAM: JAC WIJNANDS

Op vrijdag 6 mei is in zijn huidige woonplaats Beegden Jac Wijnands overleden. Hij was vele jarenlang projectleider van de renovatie van de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond. Jac Wijnands is 89 jaar geworden.

De oud schooldirecteur en voormalig wethouder van de gemeenten Horn en Haelen Jac Wijnands raakte ruim 20 jaar geleden betrokken bij het project om de kathedraal in Roermond te renoveren. Dit liet hem niet meer los. Met veel enthousiasme leidde hij de renovatie en de herinrichting van de bisschopskerk. Dankzij zijn enorme vasthoudendheid wist hij samen met anderen ook zeer veel fondsen voor dit project te werven. Tot aan het einde van zijn leven heeft hij zich ingezet om laatste ramen van gebrandschilderd glas te voorzien.

Daarnaast was Jac Wijnands ook op veel andere terreinen maatschappelijk actief. Voor zijn inzet werd hij enige jaren geleden al pauselijk onderscheiden en benoemd tot ridder in de orde van Sint-Sylvester.

De uitvaart heeft op donderdag 12 mei plaatsgevonden in de H. Martinuskerk in Horn.



DONATIEZUIL KATHEDRAAL EN MUNSTERKERK



Op donderdag 24 maart jongstleden zijn zowel in de Sint-Christoffelkathedraal als O.L.V. Munsterkerk een donatiezuil geplaatst. In deze tijd komt het steeds vaker voor dat u geen contant geld meer op zak heeft en toch een kaarsje wilt opsteken. Daarvoor is er dan nu de donatiezuil.

Zowel giften als kaarsengeld kunnen vanaf nu dan ook contactloos betaald worden met de betaalpas. Als u een kaarsje wilt branden maakt u eerst een keuze in het menu, door middel van het pijltje, betaal en opsteken maar.

Heeft u geen contact geld bij voor de collecte, geen probleem dit kan dus ook nu contactloos. Er hangt bij de donatiezuil, zoals op de foto te zien is, een bord met uitleg.

ORGELCONCERTEN 2022

Donderdag 28 juli 2022 - Herdenkingsconcert sterfdag Johann Sebastian Bach - Sint-Christoffelkathedraal

Het begint inmiddels een traditie te worden: het herdenkingsconcert dat de Orgelkring Roermond jaarlijks organiseert op 28 juli, de sterfdag van Johann Sebastian Bach (1685-1750).

Jean-Pierre Steijvers (titulair organist van de St. Christoffel Kathedraal Roermond) en Hiroko Inoue (Osaka/Moskou) bespelen om 20.00 het orgel van de St. Christoffel Kathedraal in duo-vorm, en wel Bach's meesterwerk: Die Kunst der Fuge BWV 1080 (Bibulum ars contrapuncti humani)

Dinsdag 2 augustus 2022 - Ton van Eck - O.L.V. Munsterkerk

Ton van Eck, titulair organist van de Kathedrale Basiliek St. Bavo Haarlem, bespeelt het orgel van de Munsterkerk. Het concert start om 20.00 uur. Ton van Eck speelt een gevarieerd programma met werken van Rousseau, Boulay, Franck, Alain, Reger en Ritter.

Dinsdag 9 augustus 2022 - Ute Gremmel-Geuchen – Caroluskapel

Het derde concert van cyclus zomerconcerten van de Orgelkring Roermond vindt plaats in de Caroluskapel. Organist is Ute Gremmel-Geuchen uit het Duitse Kempen. Het concert begint om 20.00 uur en zij zal zich presenteren met werken van Guilain, Muffat, Froberger, Kerll en Bach.



450 JAAR 'MARTELAREN VAN ROERMOND'

Met een mooie televisieserie en exposities in het hele land wordt dit jaar de 450e verjaardag van de 'Geboorte van Nederland' gevierd. In 1572 begon onder leiding van Willem van Oranje de opstand tegen Spanje. Die opstand wordt doorgaans gepresenteerd als een heldenverhaal. Maar er was ook een andere kant: als gevolg van diezelfde opstand is het dit jaar óók 450 jaar geleden dat de bekende Martelaren van Gorcum werden vermoord en de veel minder bekende 'Martelaren van Roermond'. Ook die gebeurtenissen worden dit jaar herdacht.



Op 23 juli 1572 werden in de Caroluskapel in Roermond de daar wonende kartuizer monniken plus de secretaris van de toenmalige bisschop op gruwelijke wijze door de geuzen vermoord. Op een schilderij dat later van die gebeurtenissen werd gemaakt, spuit het bloed tot aan het plafond. In het voormalige klooster bij die kapel zijn tegenwoordig de kantoren van het bisdom Roermond gevestigd.

Om de twee kanten van hetzelfde verhaal te vertellen, hebben het stadsarchief Roermond en de Christoffelparochie er samen met het bisdom voor gekozen om dit jaar twee exposities in de Caroluskapel te organiseren. De een vertelt het verhaal van de Geboorte van Nederland en de ander het verhaal van de moord op de kartuizers.



De kapel is de hele zomer van woensdag tot en met zondag geopend van 14.00 uur - 17.00 uur. Op 23 juli is er in de Caroluskapel een viering om de moord te herdenken. Ook is er die dag een symposium over die gruwelijke gebeurtenis in 1572.

24 JULI: VIERING HEILIG JAAR SINT-JACOBUS

Rond de feestdag van Sint-Jacobus (25 juli) wordt er in Roermond een Jacobusweekend gehouden. Zowel op zaterdag 23 als zondag 24 juli zijn er diverse activiteiten rond de pelgrimstochten naar Santiago de Compostela. Hiermee wordt het heilig jaar van Sint-Jacobus gevierd. Dat was al voor 2020 en 2021 voorzien, maar moest vanwege de coronapandemie twee keer worden uitgesteld.

Op zaterdag 23 juli wordt er een Jacobusschelpenroute door Roermond in gebruik genomen. Op zondag 24 juli is er een uitgebreid programma op verschillende plekken in de stad met kunst, lezingen, muziek, films, een foto-expositie en uiteraard een viering met pelgrimszegen in de kathedraal. Er worden honderden belangstellenden uit het hele land en zelfs van over de grens verwacht. Iedereen is welkom.



PINKSTERACTIE 28 MEI T/M 5 JUNI

Geïnspireerd door hun geloof zetten missionarissen en missionair werkers zich in om kwetsbare mensen een beter leven en een mooiere toekomst te bieden. Daarom is er op zondag 29 mei na de H. Mis een extra deurcollecte ten behoeve van de Pinksteractie van de Week voor de Nederlandse Missionaris.

Missionaris Dick Zwarthoed werkt bijvoorbeeld al ruim vijftig jaar in de Democratische Republiek Congo, waar hij zich inzet voor straatjongeren. Hij gaat ook nog steeds op ziekenbezoek en langs de dorpen. Missionair werker Frans van Kranen werkt in Brazilië waar hij zich met hart en ziel inzet voor de rechten van kinderen. Hij is voogd van kinderen tot 18 jaar die door de kinderrechtster uit huis zijn geplaatst. Zij worden in twee huizen opgevangen. De zogeheten sociale moeders van de organisatie proberen een nieuwe familie voor deze jonge kinderen te zijn, die al veel trauma's hebben doorgemaakt.

Frans, pater Dick en al die andere missionarissen en missionair werkers zijn er altijd voor de ander. En samen met u zijn wij er voor hen tijdens de Pinksteractie!



Kinderpagina



Hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid

De 1e zondag na Pinksteren vieren we het Hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid. Soms wordt de "Heilige Drie-eenheid" ook wel "Drievuldigheid" genoemd.

1+1+1=???

Op dit feest gaat het over God als de Heilige Drie-eenheid. Het lijkt misschien wel 'geloofsrekenen'. Hoeveel is 1+1+1? Op school 3 maar in de kerk 1. Lees maar verder...



Vader, Zoon en H. Geest

Op het feest van de Heilige Drie-eenheid vieren we dat we geloven in 1 God in 3 Personen. Samen nog steeds 1 God. 1+1+1 blijft dus 1. Dit is een mysterie en geen puzzel of rekensom. Een **mysterie** betekent dat het te groot is om te snappen (ook voor volwassenen). God is te groot voor ons verstand, al heb je nog zo'n wiskundeknobbel.

Denk maar aan het kruisteken en tel maar mee:

- (1) God de Vader,
- (2) God de Zoon (Jezus)
- en
- (3) God de Heilige Geest.



Voorbeeld

Om het toch wat beter te begrijpen kan je het vergelijken met een gezin van een vader, een moeder en een kind. Ze zijn 3 personen en toch zijn ze 1 gezin. Ze horen bij elkaar, maar zijn ook alle 3 anders. Het zijn 3 eigen, aparte personen. Ze hebben alle 3 een eigen rol in het gezin, een eigen gezicht en een eigen karakter. Tegelijk horen ze bij elkaar en houden ze van elkaar.

Drie ene God

Met 1 God in 3 Personen is het net zo. De 3 Personen, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest zijn alle 3 weer een beetje anders. Ze helpen je alle 3 op hun eigen manier. Ze houden alle 3 op een andere manier van jou. Ze kennen jou op 3 manieren. Toch zijn ze samen 1 God. Ze horen bij elkaar. En tussen hen is er liefde.



Driedubbel feest

Drievuldigheidszondag is dus eigenlijk een 3-dubbel feest. We vieren dat God op 3 verschillende manieren van ons houdt. Dat Hij ons op 3 manieren helpt. Dat Hij ons op 3 manieren kent. Dat wij op 3 manieren tot Hem kunnen bidden. Als dit geen feestgedachte is!

"Dit is één van de vele symbolen voor de Heilige Drievuldigheid. Het heet een triquetras (Latijn voor driehoekig). Als je goed kijkt zie je er ook drie vissen in. Je kan het daarom ook als een symbool voor Jezus zien. Het symbool voor Jezus is namelijk de vis (in het Grieks 'ichthus')."



Download via de website een kleurplaat of knutselwerkje voor drievuldigheidszondag



rk-kids.nl/drievuldigheidszondag

RK Kids.nl is afhankelijk van donaties. U kunt RK Kids.nl steunen door een donatie over te maken op NL04 INGB 0003 8898 42. t.n.v. IHGO (ANBI) o.v.v. RK Kids.nl



WIE WAT WAAR?

Stichtingen: In de Christoffelparochie kunt u hiervoor contact opnemen met het parochiekantoor, tel. 0475-334924

Doopsels: aanmelden via de parochiebureaus.

Huwelijken: Aanmelding parochiekantoor H. Christoforus, liefst zes maanden tevoren. Na aanmelding ontvangt u de benodigde informatie. Vervolgens neemt u contact op met priester of diaken, die het huwelijk voorbereidt. In de Christoffelparochie vinden de huwelijken plaats in de Kathedraal en Munsterkerk en in Herten in de Michaëlkerk.

Uitvaarten: Voorkeurstijden: 10.30 uur, 11.00 uur of 13.30 uur.

H. Communie thuis voor zieken en thuis zittenden: op afspraak.

Biechtgelegenheid: volgens afspraak.

Huisbezoek: de leden van het pastoraal team zijn graag bereid u te bezoeken. Neemt u s.v.p. wel zelf het initiatief. U kunt contact opnemen met de pastoor-deken of de kapelaan.

Misintenties: opgeven bij de parochiebureaus. Misintenties worden gepubliceerd op de website www.roermondparochiecluster.nl

Bankrekeningnummers:

Christoffel/H. Geestparochie: NL34 INGB 0001 030518
NL63 ABNA 0231 4009 77 (ANBI)

Michaëlpargochie: Kerkbijdrage: NL29 ABNA 0845 4495 16

Stichting Renovatie Kathedraal: NL40 RABO 0174 1833 99
(Culturele ANBI: u mag 125% van uw gift aftrekken)

Parochiebureau parochie St. Christoffel en H. Geest:

Contactpersoon: mevrouw M. Lancaster-Peat

Abdijhof 1, 6041 HG Roermond Bereikbaar op di en do van 10.30 -12.30 uur.

Telefoon: 0475-33 49 24 E-mail: roermond@roermondparochiecluster.nl

Parochiebureau parochie H. Michaël:

Contactpersoon: mevrouw Y. Wilms

Kerkpad 2, 6049 BR Herten Bereikbaar op di en do van 10.00 - 12.30 uur

Telefoon: 0475-33 22 69 E-mail: herten@roermondparochiecluster.nl

't Klökske: aanleveren kopij voor 't volgende Klökske vóór dinsdag 19 juli 2022 via redactie@roermondparochiecluster.nl

www.roermondparochiecluster.nl

www.weeknederlandsemissionaris.nl

Doe mee: Pinksteractie

28 mei t/m 5 juni



week
nederlandse
missionaris

**steun
ons en
doneer!**
NL30 RABO 0171 2111 11

**Geloven
in de ander.
Samen één
missie**

scan mij



Algemeen / Sub
Begeerte de / 100 / 100

ANBI