

# 't Klökske

Parochiebulletin Christoffelparochie,  
H. Geestparochie en H. Michaëlparchie

16<sup>e</sup> jaargang nr. 1  
20 feb. - 13 apr. 2022



**NEOMIST IN DE VASTENTIJD**

## WIE WAT WAAR?

't Klökske: het parochieblad Christoffel, H. Geest en H. Michaëlparochie wordt bezorgd bij de gezinnen die **minimaal € 115,- aan kerkbijdrage betalen**. Wie niet aan de kerkbijdrage deelneemt, kan à € 20- per jaar een abonnement nemen.

### **Parochiekantoor St. Christoffel en H. Geest**

Contactpersoon: mevrouw M. Lancaster-Peat

Abdijhof 1, 6041 HG Roermond.

Bereikbaar: dinsdag en donderdag van 10.30 -12.30 uur.

Telefoon: 0475 - 33 49 24

E-mail: roermond@roermondparochiecluster.nl

Internet: [www.roermondparochiecluster.nl](http://www.roermondparochiecluster.nl)

### **Pastoraal team**

**Plebaan-deken:** A. de Graaf Woutering, Abdijhof 1, 6041 HG Roermond

Telefoon: 0475 - 33 49 24

E-mail: plebaan@roermondparochiecluster.nl

**Kapelaan:** Christyraj Francis, Kerkpad 2, 6049 BR Roermond

Telefoon: 0475 - 33 22 69

E-mail: kapelaanroermondcluster@gmail.com

**Permanente diaken:** H. Klein, H. Luytenstraat 15, 6041 XT Roermond

Telefoon: 0475 - 31 04 45

E-mail: heaklein@gmail.com

**Permanente diaken:** C. van Winden, Egelbroek 3, 6041 SX Roermond

Telefoon: 0475 - 33 87 08

E-mail: ceesenhetske@gmail.com

**Permanente diaken:** P. Bastings, Krophollerstraat 10, 6041VT Roermond

Telefoon: 0475 - 33 60 47

E-mail: diakenroermond@gmail.com

### **Aanvangstijden H. Missen:**

**Kathedraal:** zondag om 11.30 uur

**Munsterkerk:** maandag t/m vrijdag om 9.00 uur, zondag om 10.00 uur.

**Michaëlkerk:** zondag om 10.00 uur.

### **Openingstijden Kathedraal voor publiek**

Op werkdagen geopend van 14.00 - 17.00 uur. In het weekend van 13.00 - 17.00 uur

### **Openingstijden Munsterkerk voor publiek**

Het hoofdportaal van de Munsterkerk is dagelijks geopend van 8.00 tot 17.00 uur voor het opsteken van kaarsen. De glazen toegangsdeuren zijn na de H. Mis gesloten. Vanaf 1 november tot 1 april is de kerk geopend op zaterdag en op de 1<sup>e</sup> zondag van de maand van 14.00 tot 17.00 uur.

Vanaf 1 april tot 1 november is de kerk dagelijks geopend van 14.00 tot 17.00 uur.

### **Openingstijden Caroluskapel voor publiek**

De Caroluskapel is gesloten voor publiek.

### **Openingstijden Michaëlkerk voor publiek**

De Mariakapel is dagelijks geopend van 9.00 tot 17.00 uur.

**Beklimmen toren Kathedraal:** voorlopig is de toren niet toegankelijk

**Bereikbaarheid in noodgevallen:** bij een plotselinge ziekenzalving kunt u deken de Graaf Woutering (0475-334924) bellen of vanaf 3 april kapelaan Christyraj (0475-33 22 69).

*[www.roermondparochiecluster.nl](http://www.roermondparochiecluster.nl)*

## INLEIDEND WOORD

Na Carnaval beginnen we aan het serieuze werk: De Vasten- of Veertigdagentijd en meer aandacht voor het Sacrament van Boete en Verzoening.

Boete heeft doorgaans een heel negatieve klank. Het heeft dezelfde klank als 'straf'. Als iemand iets verkeerd gedaan heeft, zeggen we: "Hij zal daarvoor boeten". En wij beschouwen die boete als straf. Blijkbaar is het Nederlandse woord 'boete' beïnvloed door het Latijnse 'poenitentia', wat inderdaad straf betekent. Maar daarmee is in zekere zin verraad gepleegd aan het Nederlandse woord 'boete'. Vraag maar eens aan een visser wat 'boeten' betekent. Hij zal je dan antwoorden: heel maken. Want een visser 'boet' zijn netten, nadat hij van de visvangst is teruggekeerd. Hij maakt dan de gaten dicht, die erin gekomen waren door over een rots te schuren of over een scherp voorwerp dat hij niet had gezien, en waardoor zijn netten waren gescheurd.

Er was in het verleden nog een ander beroep waarin het woord 'boeten' voorkwam: en dat was het beroep van ketellapper. Als hij sprak over ketel boeten, dan bedoelde hij: gaten die in een ketel waren gekomen heel maken. Zo eigenlijk moeten wij het woord 'boeten' weer gaan zien, nu wij aan het begin staan van de vasten- of veertigdagentijd, de tijd van boete. Niets negatiefs, niets naars, geen straf. Maar meer een verlangen om heel te maken. En dat is iets heel positiefs. Het is fijn om iets heel te maken.

Als bijvoorbeeld je koffiezetapparaat het niet meer doet, dan niet direct een nieuwe gaan kopen, maar eerst dat ding open maken. Je weet nog wel niet wat je dan tegenkomt, maar het zou kunnen zijn dat er alleen maar een klein technisch mankement is. Na wat sleutelen doet dat ding het weer, misschien wel voor jaren. En dan heb je de vreugde dat je wat euro's hebt uitgespaard.

Het is altijd fijn om iets heel te maken. Het kost natuurlijk wel enige moeite. Je ziet er in het begin tegen op. Vooral omdat je niet weet wat je tegenkomt. Dit geldt ook voor menselijke relaties. Ook die kunnen je op een bepaald moment in de steek laten. En dan zie je er ook tegenop om dat heel te maken. Want als je dat conflict open maakt, weet je ook niet wat je allemaal tegenkomt. Maar het kan ook meevallen. Net als bij een Senseo apparaat, als blijkt dat het alleen maar om 'n kleinigheid gaat. En zeg niet bij voorbaat: nee het is iets heel ernstigs. Laten we er eerst eens goed naar kijken. Misschien is het te verhelpen met een simpele geste. Misschien is een kleine attentie al voldoende om het weer goed te maken, om het weer heel te maken. Wij moeten in geen geval zeggen: voor mij hoeft het niet meer. Ik gooi die relatie wel op de schroothoop. Wij hebben jaren geleefd in een wegwerpmaatschappij. Maar daar komen we nu toch ook van terug. We praten steeds meer over duurzaamheid en recycling. Laten we dat ook toepassen op kapotte relaties. Recycle ze, maak ze duurzaam, maak ze weer bruikbaar. Maak ze weer heel. We zullen er veel plezier aan beleven.

Laten we nu maar op weg gaan naar carnaval en de vasten- of veertigdagentijd. Na het feesten gaan we boeten, dat wil zeggen: heel maken. Hopelijk zal het maar

een kleinigheid blijken te zijn. Dan is het gauw verholpen. Onze relatie met God loopt goeddeels via mensen. Boete en verzoening: Dat staat garant voor heelheid en duurzaamheid van al onze relaties. Met God en onze medemens.

## AGENDA

### **2 maart: Aswoensdag**

Zes weken voor Pasen begint de voorbereidingstijd op het belangrijkste kerkelijke feest met de 40 dagentijd of Vasten. De eerste dag is Aswoensdag. Als teken van hun sterfelijkheid krijgen gelovigen met as een kruisje op het voorhoofd gemaakt. Aswoensdag en Goede Vrijdag zijn nog altijd geboden vasten- en onthoudingsdagen.

Ontvangen van het Askruisje kan op:

09.00u Munsterkerk

10.30u Zorgcentrum Herte

19.00u Kathedraal

19.00u Michaëlkerk Herten

### **19 maart: Sint Jozef**

Vorig jaar wijdde de paus nog een heel jaar aan hem: Sint-Jozef, stiefvader of voedstervader van Jezus. Door het Jozefjaar is deze stille timmerman weer bij veel mensen in het vizier gekomen. In Limburg was 'Sint-Joep' eigenlijk nooit uit beeld. Diverse kapellen zijn aan hem gewijd en in Smakt bij Venray is het enige Nederlandse bedevaartoord voor Sint-Jozef te vinden.

### **25 maart: Maria Boodschap**

Na Jozef heeft ook Jezus' moeder Maria deze maand feest. De officiële naam luidt 'Aankondiging van de Heer', maar in de volksmond werd het bekend als Maria Boodschap. De Kerk viert dat de engel Gabriël aan Maria de boodschap overbracht dat zij moeder van Gods Zoon zou worden. Het is het allereerste moment waarop Jezus in het evangelie ter sprake komt. Het feest wordt niet toevallig op 25 maart gevierd: precies negen maanden voor Kerstmis.

Hoogfeest Aankondiging van de Heer: 9.00u gezongen H. Mis in de Munsterkerk

### **27 maart: Zondag Laetare / Halfvasten**

Eerste H. Mis kapelaan Christyraj in de H. Michaëlkerk te Herten.

### **3 april: Passiezondag**

Eerste H. Mis kapelaan Christyraj in de O.L.V. Munsterkerk

### **10 april: Palmzondag**

Op de zondag voor Pasen begint de Goede Week. Dat is de week waarin het lijden en sterven van Christus wordt herdacht. De week begint met de intocht van Jezus in Jeruzalem. Enkele dagen voordat Hij ter dood veroordeeld wordt, wordt Hij als een koning binnengehaald en met palmen toegejuicht.

Afhankelijk van de geldende COVID-19 maatregelen zal er al dan niet een Palmprocessie plaatsvinden. Hierover zullen wij u tijdig informeren.



**Priesterwijding  
van  
Christyraj Francis**

**op 26 februari 2022  
om 9.30 uur (lokale tijd)  
(5.00 uur Nederlandse tijd)  
St. Mary's Cathedral;  
Batticaloa, Sri Lanka**

**Namens plebaan-deken de Graaf Woutering en het kerkbestuur van de Sint-Christoffelkathedraal, O.L.V. Munsterkerk te Roermond en H. Michael kerk te Herten, geef ik u kennis van de eerste Heilige Missen die ik zal opdragen in de parochies**

**H. Michaelkerk te Herten  
Zondag 27 maart om 10.00 uur**

**O.L.V. Munsterkerk  
Zondag 3 april om 10.00 uur**

**Met grote vreugde en dankbaarheid jegens God en allen die mijn roeping hebben gesteund en gesterkt, deel ik u mede dat ik, Deo volente, tijdens de pontificale Eucharistieviering op zaterdag 26 februari 2022 om 9:30 (lokale tijd) uit de handen van Mgr. Dr. Ponniah Joseph, bisschop van het bisdom Batticaloa, Sri Lanka door handoplegging en gebed tot priester zal worden gewijd. In deze tijd van voorbereiding wil ik u vragen om mij te steunen met uw gebed.**

*Kapelaan Christyraj*

**De priesterwijding is live te volgen of terug te kijken  
via onze website [www.roermondparochiecluster.nl](http://www.roermondparochiecluster.nl)**

# KERKBERICHTEN

## WANNEER ZINGEN ONZE KOREN?

Vanaf heden zingt het Munsterkerkkoor weer iedere 4e zondag van de maand in de Munsterkerk.

Afhankelijk van de geldende maatregelen zal de Schola Sancti Christofori, danwel de heer C. Tonnaer Gregoriaanse gezangen zingen op de 1e zondag van de maand in de Munsterkerk en de 3e zondag van de maand in de kathedraal.

## UITGELEIDE GEDAAN VANUIT DE KATHEDRAAL

20 januari 2022

Hugo Breugelmans, 61 jaar

5 februari 2022

Bob Houbiers, 93 jaar

## UITGELEIDE GEDAAN VANUIT DE MUNSTERKERK

29 december 2021

Annemarie Ament, 92 jaar

13 januari 2022

Mies Jansen, 93 jaar

21 januari 2022

Miep Den Hartog-Meisters, 88 jaar

4 februari 2022

Wil Smals-Verhoeven, 90 jaar

9 februari 2022

Pauline van der Dussen-Rae, 85 jaar

## UITGELEIDE GEDAAN VANUIT DE MICHAËLKERK

14 februari 2022

Toos Knippenberg-Vestjens, 89 jaar

## PELGRIMSTOCHT VASTENACTIE 2022

Helaas gaat ook dit jaar de Pelgrimstocht niet door vanwege corona.

## LANDELIJKE PELGRISMIS

Op zondag 13 maart wordt het pelgrimsseizoen in Roermond geopend met de landelijke pelgrimsmis in de kathedraal van Roermond. De viering begint om 11:30 uur. Met medewerking van Broederschap van de H. Jacobus de Meerdere.



## ASWOENSDAG

Direct na Carnaval begint de Veertigdagentijd, ook wel 'Vasten' genoemd. Het is de tijd van voorbereiding op het Paasfeest. De tijd van veertig dagen is bijbels geïnspireerd. Het Volk van Israël trok veertig jaar door de woestijn, Christus vastte veertig dagen... In de veertigdagentijd, vroeger ook "vasten" genoemd, willen we nadenken over ons leven. Heel uitdrukkelijk doen we dat bij het begin van deze tijd: we ontvangen het "askruisje", waarbij de priester zegt: "Mens, bedenk dat je stof bent en tot stof zult terugkeren". Niet bepaald een opwekkende gedachte! Of toch wel? Veertig dagen lang willen we een beetje sterven, om met Pasen te vieren dat sterven geen verlies is, maar winst. Dat laat Christus ons zien, wanneer Hij in de Paasnacht uit de dood verrijst. Dan blijkt het afschuwelijke lijden en sterven te veranderen in leven-zonder-einde.

Van harte bent u uitgenodigd deel te nemen aan de Eucharistieviering op Aswoensdag, 2 maart om 9.00u in de Munsterkerk, om 19.00u in de Kathedraal of om 19.00u in de Michaëlkerk in Herten, waar u in de gelegenheid bent het askruisje te ontvangen. Afhankelijk van de geldende COVID-19 maatregelen kan er net als het vorig jaar worden gekozen om het as over het hoofd te strooien, volgens de oorspronkelijke Bijbelse vorm.

## VASTEN EN VERSOBERING

Als christenen zijn we soms een beetje jaloers op Moslims die hun jaarlijkse Ramadan houden. Tot de zestiger jaren waren er ook in onze Katholieke Kerk vele voorschriften voor het vasten. Na het 2e Vaticaans Concilie kwam de nadruk meer te liggen op het sociale aspect van het vasten. In Nederland werd de 'Vastenactie' opgericht. Door versobering en afzien van overbodige luxe werden gelovigen opgeroepen geld te sparen en af te staan aan een kerkelijke actie voor projecten in de Derde Wereld. Gaandeweg is de Vastenactie verwaterd tot een gewone collecte, zoals er vele zijn.

De vraag is of wij het kind niet met het badwater hebben weggegooid. Bij tijd en wijle zijn er weer allerlei deskundigen die ons aanmoedigen om te vasten omdat dit gezond is en zuiverend werkt op het lichaam. Blijkbaar zit het 'vasten' dieper in de mens dat we op het eerste gezicht zouden denken.

Vasten – het vrijwillig versoberen om anderen bij te staan – kan heel waardevol zijn. We worden ons bewust van de overvloed waarin we vaak leven. Ons hoge energieverbruik, de vervuilende auto, de hoeveelheden voedsel die we weggooiën, we mogen er wel eens bij stilstaan. En we mogen daarbij ook tot het besef komen dat we ons leven en onze aarde eigenlijk alleen maar in 'bruikleen' hebben van de goede God. Ons christen zijn verplicht ons stil te staan bij het feit dat de meerderheid van de wereldbevolking hongerlijdt en mee te werken aan een rechtvaardige verdeling van de welvaart. Van harte nodigen wij u uit om tijdens de Veertigdagentijd te werken aan deze bewustwording.

## **De diepe verbondenheid van inheemse volken met hun land**

**Maar liefst 370 miljoen mensen horen tot een inheems volk. Ze bewonen meer dan 20% van het aardoppervlak en vaak wonen ze al generaties lang op de gronden van hun voorouders. Toch worden hun rechten vaak met voeten getreden als het gebied waar ze wonen wordt opgeëist door grote bedrijven of overheden. Vastenactie 2022 staat daarom in het teken van landrechten. We zullen zien dat het een belangrijk onderwerp is, dat grote invloed heeft op mensen, maar ook op natuur en milieu.**

De wereldvoedselmarkt, de energiebehoefte van zich ontwikkelende economieën en de vraag naar grondstoffen voor bijvoorbeeld elektronica eisen veel ruimte en grondstoffen op. En die worden vaak gevonden in nog – min of meer – ongerepte natuurgebieden. Daarbij wegen meestal de economische belangen van overheden en grote bedrijven zwaarder dan de rechten van de mensen die er wonen: die worden niet zelden met geweld beroofd van hun huizen en hun land. En daarmee van hun thuis, hun identiteit en hun levensonderhoud. Zoals Maori Ned Tapa uit Nieuw-Zeeland uitlegt: “Ik ben de rivier. De rivier is mij. Zonder de rivier ben ik niemand.”

Wie opstaat tegen de overmacht van overheid en multinational begeeft zich op een levensgevaarlijke weg. In 2020 werden minstens 331 mensen vermoord die opkwamen voor de rechten van inheemse volken en voor het milieu; honderden anderen worden bedreigd, geïntimideerd en gecriminaliseerd. Hier worden mensenrechten, natuur en milieu opgeofferd ten gunste van economisch gewin.

## **Biodiversiteit staat onder druk**

Het milieu en de bescherming ervan hangen nauw samen met landrechten: de inheemse volken maken 6% van de wereldbevolking uit, maar ze beheren 80% van resterende biodiversiteit. Denk aan oerwouden, maar ook aan rivieren en kusten waar talloze planten en dieren leven. De grote voedselproducenten vervangen een gevarieerd ecosysteem door een monocultuur waar slechts één gewas groeit dat bovendien met kunstmest en zware bestrijdingsmiddelen kwetsbaar en zwak wordt. Denk aan palmolie-, koffie- en sojaplantages, maar ook aan de grote weides waar koeien worden gehouden voor de vleesindustrie.





Op andere plaatsen wordt water geconfisqueerd, bijvoorbeeld om waterkrachtcentrales te bouwen of om plantages, weides of landbouwgrond te irrigeren. De lokale bevolking heeft dan niet of nauwelijks toegang meer tot de natuurlijke watervoorzieningen en het voedsel dat die opleveren. Sommige deskundigen gaan zelfs zover dat ze zeggen dat de landrechtendiscussie eigenlijk over de toegang tot water gaat, want uiteindelijk zijn het de vruchtbare gronden waar partijen hun oog op laten vallen en daar is altijd water.

### **Mijnbouw**

Landrechten spelen ook een rol bij de zogenoemde 'extractie-industrie', waarbij kostbare grondstoffen aan de aarde worden onttrokken. Bekende voorbeelden zijn natuurlijk diamanten, goud,



zilver en olie, maar door de toenemende automatisering en digitalisering is er ook grote vraag naar grondstoffen voor computerchips en bijvoorbeeld mobiele telefoons. Dit gaat dan om metalen als indium, neodymium, koper en goud. Voor de beeldvorming: in je mobiel zit ongeveer 20 mg goud; in de nieuwste generaties mobiele telefoons zitten tussen de 30 en 40 verschillende metalen! Voor batterijen is kobalt een belangrijk element en ook daar is dus wereldwijd grote vraag naar.

### **Ontbossing**

Niet alleen het teruglopen van de biodiversiteit, ook de grootschalige ontbossing heeft grote invloed op het klimaat en het milieu. In 2020 werd wereldwijd 12,2 miljoen hectare bos gekapt, een stijging van 12% ten opzichte van 2019. Bossen zijn echter heel belangrijk in de strijd tegen klimaatverandering, omdat ze CO<sup>2</sup> uit de atmosfeer halen, water vasthouden en stadshitte dempen. De belangrijkste bossen voor de opslag van CO<sup>2</sup> – het Amazonegebied en de wouden in de Democratische Republiek Congo – zijn precies de gebieden waar de grootste kaalslag plaatsvindt. Een recente studie voorspelt dat de Amazone in 2035 meer CO<sup>2</sup> uitstoot dan het opneemt. In 2021 werd bekend dat dit voor een deel van het woud al het geval is.

### **Lokale gemeenschappen dragen grootste gevolgen**

De wereldwijde vraag naar grondstoffen en voedsel en de multinationals en overheden die daarop inspelen, hebben grote impact op het leven op aarde. Het zijn vooral de lokale gemeenschappen en ecosystemen die daarvan de grootste gevolgen dragen. Zo konden de meeste mensen in de betrokken gebieden zich voorheen goed zelf redden: ze hadden grond om te bewerken, water bij de hand

en konden de oogst die ze zelf niet nodig hadden, verkopen op de lokale markt. Nu hebben ze geen vruchtbare grond en water meer voorhanden en moeten ze noodgedwongen werk zoeken om in hun levensonderhoud te voorzien. Vaak belanden ze als slecht betaalde dagloner op plantages en in mijnen of trekken ze naar de stad, in de hoop daar werk te vinden. Bovendien is het voedsel dat wordt geproduceerd op de plantages veelal bedoeld voor de export, dus landen



die al tekorten hebben, krijgen nog grotere tekorten. Daarmee staat de voedselzekerheid van miljoenen mensen onder druk.

### **Wat doet Vastenactie Bisdom Roermond?**

Ieder jaar steunen we projecten die direct of indirect te maken hebben met landrechten. Zo konden we in 2020 22.000 indianen, kleine boeren en andere mensen steunen bij hun strijd voor landrechten. In 2022 zetten we drie landrechten projecten extra in de schijnwerpers.

In Guatemala steunt onze lokale partner drie Maya-gemeenschappen die opkomen voor hun rechten. In de voor de gemeenschappen belangrijke rivier worden waterkrachtcentrales gebouwd. Dat betekent dat de toegang tot water beperkt wordt en kostbare landbouwgrond verdwijnt. Onze lokale partner steunt de dorpen bij het opbouwen van duurzaam watermanagement, leert ze wat hun rechten zijn en hoe ze die kunnen verdedigen. Drie leiders die dreigen gevangenisstraf te krijgen vanwege hun verweer tegen de landonteigeningen, krijgen juridische bijstand.

In Libanon leven 884.000 Syrische vluchtelingen. Ze hebben geen eigen plek om te wonen in hun nieuwe land. Bijna 90% van hen leeft op de armoedegrens. In de kampen is het leven hard en zwaar. Er is onvoldoende eten, slechte huisvesting, geen school voor de kinderen en geen werk voor de volwassenen. We steunen via Vastenactie 250 gezinnen in tentenkampen in de Bekaa-vallei bij het opbouwen van een beter, menswaardig bestaan.

De kleine boeren in het noordoosten van Brazilië staan voor verschillende uitdagingen. Er is een groep die voldoende voedsel produceert, maar die zijn producten nauwelijks kan verkopen. Daardoor zijn hun inkomsten laag en is hun sociaaleconomische positie zwak. Veel mensen, vooral jongeren, trekken daarom naar de stad, om daar van de regen in de drup te belanden.

Er zijn ook families zonder landrechten. Zij produceren onvoldoende voedsel: ze kunnen nauwelijks investeren in goed materiaal en zaaigoed, omdat ze ieder moment verdreven kunnen worden. Deze groepen leven van dag tot dag en verbouwen alleen enkele snelgroeiende gewassen. Ondervoeding ligt daardoor op de loer. Via Vastenactie krijgen 60 families uit beide groepen ondersteuning: ze ontvangen kassen, bassins voor wateropvang, gereedschap, zaaigoed én training en begeleiding.



## HELP VASTENACTIE DE PROJECTEN TE ONDERSTEUNEN

In onze kerken staan tijdens de vastenperiode collectebussen waar u uw gaven kunt deponeren. U kunt hiervoor de daarvoor bestemde vastenactiezakjes gebruiken die achter in de kerk liggen. Daarnaast is er op Palmzondag 10 april een extra deurcollecte in beide kerken. U kunt natuurlijk ook een geldbedrag storten op gironummer NL21 INGB 0003 0000 46 t.n.v. Missiebureau, Roermond.

# VASTENACTIE

## ADVENTSACTIE ROERMONDSE MISSIONARISSEN SUCCESVOL

De Adventsactie 2021, voor onze Roermondse Missionarissen, is succesvol geweest. Namens Pater Piet Hooschuur hartelijk dank voor de ontvangen giften en namens onze acoliet Jean de Dieu Chibantu hartelijk dank voor de ontvangen kruisbeelden ten behoeve van zijn missiewerk in Afrika.

Helaas moeten wij u meedelen dat Pater Charles Libois op 92-jarige leeftijd in Cairo is overleden.

## STILLE ONGANG 19 MAART 2022

De stille omgang zal in aangepaste vorm plaatsvinden. Door de stapsgewijze opheffing van de beperkingen die de overheid heeft aangekondigd, was het niet mogelijk om de Stille Omgang in de normale vorm te organiseren. Vooral nog treft u hieronder de vorm aan waarin wij de Stille Omgang vorm zullen geven dit jaar.

Medio februari zullen we alle groepen die zich hebben aangemeld, via de website [www.stille-omgang.nl](http://www.stille-omgang.nl) en per e-mail informeren.

Vooral nog gaan wij ervan uit dat door de 1,5 meter eis, de groepsgrootte beperkt zal zijn.

Voor de meest actuele informatie omtrent de Stille Omgang 19 maart 2022, verwijzen wij u naar de website [www.stille-omgang.nl](http://www.stille-omgang.nl)

*Organisatie Stille Omgang*



## HUISPAASKAARS

Ook dit jaar stellen wij u in de gelegenheid om via de parochie een Huispaaskaars te bestellen. De Huispaaskaars wordt gezegend in de Paaswake en kunt u na afloop mee naar huis nemen of de dinsdag na Pasen (19 april 2022) ophalen op het parochiekantoor.

U kunt gedurende de gehele maand maart de paaskaars bestellen via onze website [www.roermondparochiecluster.nl](http://www.roermondparochiecluster.nl) of via het parochiekantoor, tel. 0475-334924 of email: [roermond@roermondparochiecluster.nl](mailto:roermond@roermondparochiecluster.nl)

De kosten van een kleine paaskaars (20x7cm) bedragen € 12,50 en een grote paaskaars (30x6cm) € 25,00. Nadat uw betaling is ontvangen, is uw paaskaars gereserveerd.



20 X 7 CM  
€ 12,50



30 X 6 CM  
€ 25,00



## VOORBEREIDING OP HET SACRAMENT VAN HET VORMSEL 2022

Wij beginnen dit jaar met de voorbereiding op het sacrament van het vormsel in onze parochies. Wij nodigen alle jongens en meisjes vanaf groep 8 die dit sacrament willen ontvangen uit om zich voor hiervoor aan te melden.

Met het sacrament van het Vormsel ontvangen de jongens en meisjes de gave van de Heilige Geest en daarmee ook de kracht om getuigenis af te leggen van hun geloof. Wij zien hoe moeilijk het is om in deze tijd over geloof te spreken en het te beleven. Daarom is deze voorbereiding heel belangrijk.

Wij willen dus graag met de tieners over verschillende thema's spreken, die te maken hebben met het vormsel en het geloof. Deze thema's zullen de jongeren helpen om te zien hoe mooi dit sacrament is en dat doen wij met mooie en dynamische activiteiten vóór de eigenlijke catechese.

De lessen zullen op donderdagmiddag om de drie weken plaatsvinden. Wij beginnen met de eerste les op donderdag 3 februari 2022 om 16:00 uur tot 17:30 uur in de zaal van de H. Hartkerk (ingang gelegen aan de Nassaustraet).

Vul het inschrijvingsformulier op [www.roermondparochiecluster.nl](http://www.roermondparochiecluster.nl) in om uw kind aan te melden, waarna u een email ontvangt met de datum en het tijdstip van de ouderavond. Tijdens deze ouderavond zullen wij u meer over de vormselvoorbereidingen van dit jaar vertellen.



*Kapelaan Christyraj*

**LAAT UW PAROCHIE  
NIET AAN HAAR LOT OVER.  
DOE MEE!**

Bankrekeningnummers:  
Roermond: NL63 ABNA 0231 4009 77  
Herten: NL29 ABNA 0845 4495 16

Misschien neemt u niet regelmatig aan de vieringen deel  
maar vindt u dat een kerkgebouw toch belangrijk is.

Ook dan rekenen wij op uw steun!

Wij zijn afhankelijk van uw giften. Help ons bij de  
exploitatie van onze kerken. Wij zijn er voor u.

**Wij blijven rekenen op uw kerkbijdrage.**

**Wees geen dief van uw eigen portemonnee!**

**Maak gebruik van belastingaftrek voor kerkbijdragers!**

2022

Actie



**Kerkbalans**



# Kinderpagina

## Veertigdagentijd

De Veertigdagentijd is begonnen: een reis van 40 dagen waarin we samen op weg gaan naar het grote feest van Pasen. We vieren dan dat Jezus voor ons een nieuwe toekomst heeft geopend door de dood te overwinnen. Het is een tijd waarin we in extra ruimte maken om het goede te doen, om met God mee te werken. Doe je mee? Ga dan naar het oefenlijstje en vul het in. Het is een hulpmiddel. Je kan het alleen of met het hele gezin invullen.



bit.ly/rkkids-oefenlijstje

## Jezus in de woestijn

*Evangelie van Lucas 4, 1-13*

Jezus gaat op reis. Waar gaat Hij naar toe? Hij gaat naar de woestijn. Daar zijn geen andere mensen. Wat doet Jezus daar? Jezus wil rustig kunnen bidden. Maar in de woestijn is bijna geen eten te vinden. Jezus krijgt honger. En dan komen er allerlei nare gedachten in zijn hoofd. Die gedachten zeggen: 'Stop toch met bidden. Ga lekker eten halen, doe toch je eigen zin.' 'Nee,' zegt Jezus. 'Ik doe niet mijn eigen zin, ik doe wat God wil.' Even later denkt Jezus: 'Wil ik misschien de rijkste en sterkste mens van de wereld worden? Met grote legers, geweren en bommen? Wil ik gevaarlijk doen?' Dat is weer zo'n slechte gedachte. 'Nee,' zegt Jezus, 'Ik wil geen vechtende koning zijn. Ik wil alleen God dienen.' Jezus bidt weer verder en opeens gaan alle slechte gedachten weg. Jezus heeft gewonnen.



Wil je wel geloven dat het groeien gaat

<http://bit.ly/rkkids-mosterdzaadje>

Gebruik van deze kinderpagina door parochies of organisaties is alleen toegestaan voor abonneementhouders. Een abonneement is kosteloos aan te vragen via [RKKids.nl](http://RKKids.nl)

RK Kids.nl is afhankelijk van donaties. U kunt RK Kids.nl steunen door een donatie over te maken op NL04 ING6 0003 8998 42 t.n.v. IHGO (ANB) o.v.v. RK Kids.nl



## Verleidingen

Om nee te kunnen zeggen tegen verkeerde dingen, heb je veel kracht nodig, 'geestkracht'. Soms kan het lijken of je meer dingen tegelijk wilt, alsof er in jezelf verschillende willetjes tegen elkaar ingaan: - Ik heb zin om vervelend te doen/ Ik wil leuk spelen en werken met papa en mama en mijn vriendjes. – Ik wil niet helpen./ Ik wil wel aardig zijn. – Ik wil niet doen wat de meester vraagt. /Ik wil dat er een goede sfeer in de klas blijft ... De verkeerde gedachten noemen we afleidingen of verleidingen, of met een oud woord: bekoringen. Het kan verleidelijk zijn om iets te doen wat niet mag. Je laat je soms afleiden van je werk. Jezus is vol van Gods Geest en daardoor kan Hij het volhouden om steeds voor het goede te kiezen. In de Veertigdagentijd willen we extra aan de heilige Geest vragen om ons ook te helpen om voor het goede te kiezen.



Goede Geest van God,  
Geest van God de Vader en van Jezus, Gods Zoon,  
Heilige Geest, u bent de Helper uit de hemel.  
U hebt Jezus en Maria en de heiligen altijd geholpen.  
Helpt u ook mij om steeds voor het goede te kiezen.  
Want met uw hulp kan het mij lukken.  
Amen

### Het mag ook uw parochie zijn...!

*Het blijkt dat de inkomsten van Goede Doelen uit jaarlijkse bijdragen van donateurs over de gehele linie teruglopen. Daarnaast wordt geconstateerd dat de inkomsten uit testamentaire legaten zeer sterk toenemen.*

*Misschien mogen wij een beroep op u doen om dit ook voor het 'Goede Doel': uw parochie te laten gelden. Het aantal 'losse' bijdragers is de laatste jaren sterk afgenomen. Gelukkig hebben enkele zeer gulle gevers-bij-testament de 'schade' kunnen opvangen.*

*Uiteraard zijn wij ook heel blij als u bij testament een zgn. Mis-stichting' maakt. Dat wil zeggen dat gedurende maximaal 20 jaar na overlijden HH. Missen worden opgedragen tot intentie van de overledene, bijvoorbeeld 20 jaar een jaardienst rond de overlijdensdatum of de datum van de verjaardag. Ook kunnen Missen gelezen worden voor meerdere overledenen, bijvoorbeeld: 'Jaardienst voor de overledenen van de familie Janssen-Pieters'.*



***Bouw mee aan de toekomst  
van onze Kerk.***

***Voor onszelf en voor  
hen die na ons komen...***



## WIE WAT WAAR?

**Stichtingen:** In de Christoffelparochie kunt u hiervoor contact opnemen met het parochiekantoor, tel. 0475-334924.

**Doopsels:** aanmelden via het parochiekantoor.

**Huwelijken:** Aanmelding parochiekantoor H. Christoforus, liefst zes maanden tevoren. Na aanmelding ontvangt u de benodigde informatie. Vervolgens neemt u contact op met priester of diaken, die het huwelijk voorbereidt. In de Christoffelparochie vinden de huwelijken plaats in de Kathedraal en Munsterkerk en in Herten in de Michaëlkerk.

**Uitvaarten:** Voorkeurstijden: 10.30 uur, 11.00 uur of 13.30 uur.

**H. Communie thuis voor zieken en thuis zittenden:** op afspraak.

**Biechtgelegenheid:** volgens afspraak.

**Huisbezoek:** de leden van het pastoraal team zijn graag bereid u te bezoeken. Neemt u s.v.p. wel zelf het initiatief. U kunt contact opnemen met de plebaan-deken of de kapelaan.

**Misintenties:** opgeven bij het betreffende parochiekantoor.

Misintenties worden gepubliceerd op de website [www.roermondparochiecluster.nl](http://www.roermondparochiecluster.nl)

### **Bankrekeningnummers:**

Christoffel/H. Geestparochie: NL34 INGB 0001 030518

NL63 ABNA 0231 4009 77 (ANBI)

Michaëlpapochie: Kerkbijdrage: NL29 ABNA 0845 4495 16

Stichting Renovatie Kathedraal: NL40 RABO 0174 1833 99

(Culturele ANBI: u mag 125% van uw gift aftrekken)

### **Parochiekantoor St. Christoffel en H. Geest:**

Contactpersoon: mevrouw M. Lancaster-Peat

Abdijhof 1, 6041 HG Roermond Bereikbaar op di en do van 10.30 -12.30 uur.

Telefoon: 0475-33 49 24

E-mail: [roermond@roermondparochiecluster.nl](mailto:roermond@roermondparochiecluster.nl)

### **Parochiekantoor H. Michaël:**

Contactpersoon: mevrouw Y. Wilms

Kerkpad 2, 6049 BR Herten

Bereikbaar op di en do van 10.00 - 12.30 uur

Telefoon: 0475-33 22 69

E-mail: [herten@roermondparochiecluster.nl](mailto:herten@roermondparochiecluster.nl)

*Volg onze website*

**[www.roermondparochiecluster.nl](http://www.roermondparochiecluster.nl)**



**“Wij verkondigen immers niet onszelf,  
maar Christus Jezus, de Heer;  
onzelf beschouwen wij slechts  
als uw dienaars om Jezus’ wil” (2Kor. 4, 5)**

## **Priesterwijding van Christyraj Francis**

**op 26 februari 2022**

**om 9.30 uur (lokale tijd)**

**(5.00 uur Nederlandse tijd)**

**St. Mary’s Cathedral; Batticaloa, Sri Lanka**

## **Eerste Heilige Missen**

**H. Michaelkerk te Herten**

**Zondag 27 maart om 10.00 uur**

**O.L.V. Munsterkerk**

**Zondag 3 april om 10.00 uur**