

't Klökske

Parochiebulletin Christoffelparochie,
H. Geestparochie en H. Michaëlparchie

15^e jaargang nr. 4
1 aug. - 10 okt. 2021



DE BLIK VAN SJTUF...

WIE WAT WAAR?

't Klökske: parochiebulletin Christoffelparochie, H. Geestparochie en H. Michaëlp^{arochie} wordt bezorgd bij de gezinnen in deze parochies die minimaal € 115,- kerkbijdrage betalen. Wie niet aan de kerkbijdrage deelneemt, kan á € 20- per jaar een abonnement nemen. Verschijnt 6x per jaar.

Pastoraal team

Pastoor-deken: Lic. A. de Graaf Woutering, Abdijhof 1, 6041 HG Roermond, tel. 0475-334924, e-mail: christoforus@gmail.com

Kapelaan: M. Figliola, Kerkpad 2, 6049 BR Herten, tel. 06-85539844, e-mail figliolamar@gmail.com (t/m 29 aug.)

Kapelaan: Christyraj Francis, Kerkpad 2, 6049BR Herten (m.i.v. 1 sep.)

Permanent diaken: H. Klein, H. Luytenstraat 15, 6041 XT Roermond, tel. 0475-310445, e-mail heaklein@gmail.com

Permanent diaken: C. van Winden, Egelbroek 3, 6041 SX Roermond, tel. 0475-338708, e-mail ceesenhetske@gmail.com

Permanent diaken: P. Bastings, Krophollerstraat 10, 6041 VT Roermond. tel. 0475-336047, e-mail diakenroermond@gmail.com

Aanvangstijden H. Missen:

Kathedraal: op zondag om 11.30 uur

Munsterkerk: maandag t/m vrijdag om 9.00 uur en op zondag om 10.00 uur.

Na het vertrek van kapelaan Figliola komt er misschien een noodrooster.

Michaëlkerk: op zondag om 10.00 uur

Openingstijden Kathedraal voor publiek

Op werkdagen geopend van 14.00-17.00 uur. In het weekend van 13.00-17.00u

Openingstijden Munsterkerk voor publiek

Dagelijks van 14.00 – 17.00 uur.

Het hoofdportaal van de Munsterkerk is dagelijks geopend van 8.00 tot 18.00 uur voor het opsteken van kaarsen. De glazen toegangsdeuren zijn na de H. Mis gesloten tot 14.00 uur. Daarna geopend tot 17.00 uur.

Openingstijden Caroluskapel voor publiek

De Caroluskapel is geopend op woensdag, donderdag en zaterdag van 14.00 tot 17.00 uur.

Openingstijden Michaëlkerk voor publiek

De Mariakapel is dagelijks geopend van 9.00 tot 17.00 uur.

Beklimmen toren Kathedraal: voorlopig is de toren niet toegankelijk.

Bereikbaarheid in noodgevallen: bij een plotselinge ziekenzalving kunt u Deken de Graaf Woutering (0475-334924) of kapelaan Figliola (06-85539844 t/m 29 augustus) bellen.

ZOMER 2021.... EEN ZOMER OM NIET TE VERGETEN

Deze zomer is nog lang niet afgelopen, maar nu al mogen we stellen dat het een seizoen betreft dat ons nog lang zal heugen! Allereerst zijn er de nog lang niet geruststellende Corona cijfers waardoor allerlei plannen van reizen en vertier op losse schroeven komen te staan. De ons omringende landen kijken met stijgende bezorgdheid naar ons steeds roder kleurende landje en we vragen onszelf af wat onze vakantiegangers en reizigers aan besmettingen oplopen en naar ons mee terug nemen.



VOOR DE REIZIGERS EN VAKANTIEGANGERS BIDDEN WE OM EEN ONTSPANNEN VERBLIJF ELDERS ALSOOK OM EEN VEILIGE EN VOORAL NU OOK GEZONDE TERUGKEER IN ONS MIDDEN!

Het nieuws over de gezondheidstoestand van onze Bisschop Mgr. Smeets sloeg bij velen in als een bom. Onze Bisschop is 60 jaar jong en maakte 2 jaar geleden een veelbelovende start... Momenteel verblijft hij in het RCG en ontmoeten we hem met regelmaat tijdens de heilige Missen in de Munsterkerk en de kathedraal. We respecteren zijn privacy en leven intens mee in deze kwetsbare fase.

VOOR ONZE BISSCHOP BIDDEN WE OM HET WONDER VAN GENEZING ALSOOK OM KRACHT NAAR KRUIS VOOR HEM EN ZIJN FAMILIE. BOVENDIEN VRAGEN WE OM VEEL WIJSHEID VOOR ZIJN BEHANDELENDE ARTSEN.

Plotseling was daar een heuse watersnoodramp. In heel Limburg en ook in onze parochies moesten vele mensen hun huis en haard schielijk verlaten en vol onzekerheid de komende gebeurtenissen afwachten. Het water richtte zeer veel schade aan en trof ondernemers en burgers hard. In de ons omringende landen België en Duitsland vielen veel doden, raakten mensen vermist, stortten huizen in en was contact met complete dorpen ineens tijdelijk totaal onmogelijk geworden. Ongekende taferelen staan gebrand op ons netvlies. "Mooder Maas" ontregelde ons leven volkomen, stadspatroun Sint Christoffel maakte overuren om ons zonder persoonlijke ongelukken doorheen de wateroverlast te dragen.

VOOR ALLEN DIE LEDEN ONDER DE WATERSNOOD BIDDEN WE OM GOEDE OPVANG EN OM COMPENSATIE VOOR DE GELEDEN MATERIËLE SCHADE. DAT DERGELIJKE RAMPEN ONS IN DE TOEKOMST BESPAARD MOGEN BLIJVEN.

Het vertrek naar Rome voor een studie kerkgeschiedenis van kapelaan Marco Figliola stemt ons allen verdrietig. We leerden de kapelaan kennen als getalenteerd, sociaal en pastoraal bewogen, actief te midden van meest jonge mensen, open, toegankelijk en immer goed gehumeurd. Het Bisdom heeft zijn gaven nodig voor de toekomst van ons priesterbestand en we kunnen de wijsheid van deze investering wel begrijpen, maar hij is hier gewoon nog te kort, er waren recent veel wisselingen in het priesterbestand en hij heeft veel goede plannen en inzichten voor onze parochies. We zijn ervan overtuigd dat zijn 29-jarige opvolger, kapelaan Christyraj (Uitspraak: Kristieratsj. Suggestie: oefent u eens de uitspraak van zijn naam!) goed in de voetsporen van kapelaan Marco zal treden. Eind augustus wordt hij gewijd tot diaken op zijn geboortegrond Sri Lanka om in begin september zijn intrek te nemen in de kapelanie van Herten. De beide kapelaans staan in goed contact met elkaar en kapelaan Marco zal voor een goede overdracht zorgen. In de zomer van 2022 zal kapelaan Christyraj de priesterwijding ontvangen.

WE BIDDEN DAT DE KOMENDE EN GAANDE KAPELAANS MET VRUCHT EN VREUGDE ZULLEN WERKEN TEN DIENSTE VAN ONZE KERKGEMEENSCHAP.

Na vele jaren van trouwe dienst gaat onze secretariële kracht mevrouw Corrie Nies ons verlaten wegens het bijna bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd in combinatie met de noodzaak meer tijd aan het thuisfront te moeten besteden. Voor onze parochies was ze handen, voeten, gezicht, stem en visitekaartje tegelijk en we danken haar voor haar geweldige inzet die we node gaan missen. Een opvolgster is “in de maak” en daar zullen we spoedig een en ander over bekend kunnen maken.

WE BIDDEN OM EEN GOEDE GEZONDHEID VOOR MEVROUW NIES EN HAAR DIERBAREN ALSOOK OM WERKVREUGDE VOOR HAAR OPVOLGSTER.

WE BIDDEN OM ZEGEN VOOR AL ONZE ONMISBARE VRIJWILLIGERS, WANT ZONDER HEN IS ONZE KERK VLEUGELLAM.

Wát een zomer...deze zal ons nog lang heugen. Desondanks: Mooie, gezegende en ontspannen weken u van harte toegewenst!

A. de Graaf Woutering, plebaan-deken



AGENDA

6 augustus:	Gedaanteverandering van de Heer
15 augustus:	Hoogfeest van Maria ten Hemelopneming
29 augustus:	Miva actie
3 september:	Hoogfeest van de kerkwijding van de Kathedraal: 16.00u plechtige vespers door het kathedraal kapittel
5 september:	Eucharistieviering bij gelegenheid van het hoogfeest van de kerkwijding van de Kathedraal om 11.30u
8 september:	Feest van Maria geboorte
11 en 12 september:	Open Monumentendagen
14 september:	Feest van de Kruisverheffing
15 september:	Gedachtenis O.L. Vrouw van Smarten
29 september:	Feest van de aartsengelen: Michaël, Rafaël en Gabriël

WANNEER ZINGEN ONZE KOREN?

Kerkgangers mogen van de bisschoppen van Nederland voorlopig nog niet samen zingen tijdens vieringen. Ook onze koren zingen voorlopig niet.

UITGELEIDE GEDAAN VANUIT DE MUNSTERKERK

10 juni 2021:	Jan Vogels
24 juli 2021:	Mariet Op 't Roodt

UITGELEIDE GEDAAN VANUIT DE MICHAËLKERK

14 juni 2021:	Miep van Herten-Timmermans
15 juli 2021:	Wiet Smeets

MOGEN ZIJ RUSTEN IN DE VREDE VAN DE VERREZEN HEER.

GEDOOPT IN DE MICHAËLKERK

18 juli 2021:	Milou Scheringa
25 juli 2021:	Sara Cergnul

GEDOOPT IN DE KATHEDRAAL

27 juni 2021:	Sverre Knops en Daan Elissen
18 juli 2021:	Dax Munnicks

GEDOOPT IN DE MUNSTERKERK

11 juli 2021:	Eva Delvax
---------------	------------

HUWELIJK IN DE KATHEDRAAL

21 mei 2021:	Djim Hussem en Danielle Meuwissen
--------------	-----------------------------------

AFSCHEIDSWOORD KAPELAAN FIGLIOLA

Beste Parochianen!

Zoals u waarschijnlijk al gehoord heeft zal ik eind augustus de parochie verlaten. Onze bisschop, voor wie wij deze dagen intens bidden, heeft me gevraagd om in Rome Kerkgeschiedenis te gaan studeren om dan in Limburg terug te komen en les te geven aan de jonge seminaristen. Toen hij de vraag stelde, zei hij: "We hebben nodig dat iemand dit doet". Voor mij was het meteen duidelijk dat mijn antwoord niets anders dan een vol "ja" kon zijn. Ik had niet gedacht dat ik zo vroeg een nieuwe benoeming zou krijgen. Ik was volop plannen aan het maken met de deken en actieve parochianen voor het nieuwe pastorale jaar, voor de tijd "na corona". Maar de Heer had een ander plan voor mij! Ik weet uit ervaring dat Zijn plan altijd beter is dan dat van mij...

Hoe kan ik de drie jaren hier in de parochie samenvatten? In één woord: dankbaarheid! Ik ben heel dankbaar voor de fijne contacten met u allen. Ik ben dankbaar voor alles wat ik met u heb kunnen delen, vreugde (veel) en verdriet (ook). Ik heb geprobeerd altijd te doen datgene waartoe God mij inspireerde en dat is mogelijk geweest omdat u mij zo goed ontvangen heeft. U maakte dat ik mij thuis voelde. Ik ben dankbaar dat ik hier de eerste stappen kon zetten als priester. Ook (de toen) kapelaan Dölle heeft me broederlijk ingeleid in de parochie, met name in Herten. En nu de uitstekende samenwerking met deken de Graaf Woutering, met wie ik graag nog een tijdje mee had willen draaien. En dan: Onze diakens, alle vrijwilligers en u allen: Dank!

Wat me nu bijzonder geruststelt is dat ik kennis heb kunnen maken met mijn opvolger: kapelaan Christyraj Francis. We hebben een middag samen doorgebracht voor zijn vertrek naar Sri Lanka, waar hij straks diaken wordt gewijd. Met hem zijn de activiteiten, waarmee ik begonnen was, in goede handen! En dat voelt natuurlijk heel prettig. Ik hoop dat u hem net zo hartelijk kunt ontvangen als u mij ontvangen heeft. Ik vraag u voor mij te bidden, voor mijn opdracht in Rome. Gelukkig spreek ik die taal al een beetje...

Ik hoop u persoonlijk te mogen begroeten bij de afscheidsmis: 22 augustus in de binnenstad, 29 augustus in Herten.

Tot ziens!

M. Figliola, kapelaan

N.B.: AFSCHIEDSMISSEN

- **22 augustus 11.30 uur Kathedraal. Na afloop informeel samenzijn. H. Mis 10.00 uur Munsterkerk komt te vervallen.**
- **29 augustus 10.00 uur Michaëlkerk Herten. Na afloop informeel samenzijn.**

EUREGIONAAL FESTIVAL BACH 2.1

Ter gelegenheid van het 30-jarig jubileum van de stichting Samenwerkende Orgelvrienden Limburg (SOL) organiseren zij van 13 tot en met 17 augustus 2021 een euregionaal festival, gewijd aan J.S. Bach.

Op 16 augustus 2021 worden een drietal orgelconcerten en voorstellingen georganiseerd in de Caroluskapel, de Munsterkerk en in de St. Christoffelkathedraal. De organisatie van het avondconcert is in handen van stichting Orgelkring Roermond.

Programma 16 augustus 2021

12.00 uur In Stile Francese

Lunchconcert in de Caroluskapel, François Ménissier, orgel

Aanmelden via bach2.1@stichting-sol.nl

16.00 uur Op reis met Johann Sebastian Bach

Kindervoorstelling in de OLV Munsterkerk

Marijke Greweldinger, verteller, Poppeia Berden, orgel

Aanmelden via bach2.1@stichting-sol.nl

20.00 uur Werk – Vuur – Werk

Orgelconcert in de H. Christoffelkathedraal, Jean-Pierre Steijvers, orgel

Aanmelden via info@orgelkringroermond.nl

Voor het hele programmaoverzicht, zie: www.stichting-sol.nl

VAKANTIE PAROCHIESECRETARIAAT HERTEN

Gedurende de zomer zal het secretariaat in Herten zijn gesloten van 12 juli t/m 1 september. U kunt echter altijd een mail sturen met een vraag of verzoek, b.v. voor een misintentie.

Na de zomerperiode komt er een kleine wijziging in de bereikbaarheid van het secretariaat. De maandagochtend zal komen te vervallen en de openingstijd per ochtend wordt iets verruimd. Nieuwe openingstijden parochiesecretariaat per september: Dinsdag en donderdag van 10.00 uur tot 12.30 uur.

De parochiepagina zal tijdens de vakantie niet verschijnen. U kunt echter tussentijds op de hoogte blijven via onze website en facebookpagina; belangrijk nieuws zal daar worden gepubliceerd.

EXPOSITIE 800 JAAR MUNSTERKERK IN CUYPERSHUIS

In museum Het Cuypershuis in Roermond is tot en met 31 oktober de expositie '800 jaar Munsterkerk' te zien. De stichting van de Munsterabdij – acht eeuwen geleden - was belangrijk voor Roermond en droeg bij aan de verdere ontwikkeling van de stad. De Munsterkerk is tegenwoordig nog het enige zichtbare onderdeel van dit voormalige klooster van de cisterciënzers. In de 19e eeuw werd de Munsterkerk aanzienlijk gerestaureerd door architect Pierre Cuypers en kreeg de kerk zijn herkenbare twee torens. Binnen in de kerk is, naast een uniek praalgraf, ook een kopie te zien van een van de oudste schilderijen uit de Nederlandse geschiedenis: de Roermondse Passietafel.



HEILIG JAAR JACOBUS DUURT LANGER

Telkens wanneer de feestdag van Sint-Jacobus (25 juli) op een zondag valt, wordt er in Santiago de Compostela in Noord-Spanje een heilig jaar voor hem gehouden. Zo'n heilig jaar trekt veel extra pelgrims naar het graf van Jacobus. Ook in andere plekken in de wereld die met de Jacobusverering verbonden zijn, worden dan extra activiteiten georganiseerd.

Dit jaar is zo'n heilig jaar voor Sint-Jacobus. Maar er heerst ook corona, waardoor er niet veel pelgrims op pad kunnen gaan en ook andere activiteiten niet door kunnen gaan. Daarom is het heilig jaar voor Sint-Jacobus met een jaar verlengd en zijn activiteiten opgeschoven. Een grote Jacobusdag die dit jaar in Roermond zou plaatsvinden, is bijvoorbeeld naar 2022 verschoven. Zo heeft de heilige apostel voor het eerst in de geschiedenis twee heilige jaren achter elkaar.

Dit jaar vindt in het weekend van 28 en 29 augustus de MIVA-collecte plaats in de kerken. We mogen de kerken weer bezoeken. Maar veel kan ook nog niet. Hulp is nu meer dan ooit nodig. Dichtbij, maar ook verder weg. Wereldwijd worden vervoers- en communicatiemiddelen van MIVA ingezet om mensen te beschermen tegen het COVID-19 virus. De meest kwetsbare mensen worden het hardst getroffen, in Nederland maar zeker ook in ontwikkelingslanden. Ook daar gelden maatregelen en kunnen onze pioniers hun werk niet doen zoals zij zouden willen.



MEDISCHE ZORG VOOR DE MEEST KWETSBAREN IN KENIA

Via de parochies wil MIVA graag aandacht voor het bereikbaar maken van medische zorg in Kenia. Meer in het bijzonder voor Pionier Duncan. Hij is directeur van een gezondheidscentrum in Kajjado, Kenia. Opgezet in 1979 om kinderen met een handicap te helpen. Inmiddels uitgegroeid tot een centrum met een kliniek en een school. Duncan heeft een bestemming: "Ik wil de capaciteit van het centrum de komende twee jaar verdubbelen, zodat we nog meer mensen kunnen helpen. Een auto is daarbij onmisbaar."

DUNCAN MAAKT IMPACT

Het centrum van Duncan biedt zorg aan heel veel mensen.

- Fysiotherapie > 30 mensen per dag
- Apotheek: tot 300 mensen per dag
- Orthopedie: tot 100 mensen per maand

Het centrum werd opgericht in 1979, het geboortjaar van Duncan.

Vorig jaar werd het 40-jarig bestaan gevierd met een terugblik. De cijfers werden nog eens op een rij gezet. De afdeling orthopedie bleek in al die jaren meer dan 80.000 mensen te hebben geholpen. Met protheses en andere hulpmiddelen hebben zij al die mensen weer mobiel gemaakt. Een enorm aantal!

U KUNT MIVA HELPEN

U kunt MIVA helpen met uw gift tijdens een extra deurcollecte op zondag 29 augustus in de Munsterkerk en Kathedraal.

Of stort uw gift op NL42 INGB 0000 0029 50 t.n.v. MIVA Breda

Uw bijdrage is van onschatbare waarde.

HOUD ELKAAR VAST! – KERK-ZIJN IN VERBONDENHEID

De kerk dat zijn we samen. In verbondenheid met God én met elkaar. In coronatijd is juist dat samen kerk-zijn onder druk komen te staan. Gelukkig zijn we op talloze manieren creatief blijven omzien naar elkaar. Toch blijft het soms moeilijk je in een tijd van deels dichte kerkdeuren echt met elkaar verbonden te weten.

Inmiddels zijn de coronamaatregelen versoepeld. Dat geeft hoop: we mogen weer! Wat verlangen veel mensen ernaar elkaar op zondag weer te ontmoeten en sámen te zingen, te luisteren naar Gods Woord, de sacramenten te vieren. Tegelijk hebben we in de afgelopen tijd ontdekt dat er meer manieren zijn om kerk-zijn samen te beleven. Dat houden we vast.

De komende tijd wordt een tijd van weer opbouwen. Laten we hierin vooral elkaar vasthouden! Daar heeft de kerk uw hulp bij nodig. De coronacrisis vraagt veel van kerken, ook financieel. Inkomsten nemen af en tegelijk zorgen creatieve vormen van kerk-zijn juist voor extra kosten die parochies zonder aarzelen voor hun rekening nemen. We hopen van harte dat u wilt geven voor uw parochie. Want elkaar vasthouden, kan alleen samen.

Helpt u mee? Maak uw bijdrage over op het rekeningnummer NL34 INGB 0001030518 ten name van de Christoffelparochie of NL29 ABNA 0845 4495 16 ten name van Michaëlparchie. Alvast veel dank! Geef voor verbondenheid met elkaar, steun uw kerk! Samen houden we elkaar vast in én na coronatijd.

2021

Actie



Kerkebalans

WIE WAT WAAR?

Stichtingen: In de Christoffelparochie en Michaëlparochie kunt u hiervoor contact opnemen met het parochiesecretariaten.

Doopsels: Aanmelden via de parochiebureaus.

Huwelijken: Aanmelding parochiebureau H. Christoforus, liefst zes maanden tevoren. Na aanmelding krijgt u uitvoerige informatie. In de Christoffelparochie vinden de huwelijken plaats in de Kathedraal of Munsterkerk..

Uitvaarten: Voorkeurstijden: 10.30 uur, 11.00 uur of 13.30 uur.

H. Communie thuis voor zieken en thuiszittende: op afspraak.

Biechtgelegenheid: volgens afspraak.

Huisbezoek: de leden van het pastoraal team zijn graag bereid u te bezoeken. Neemt u s.v.p. wel zelf het initiatief. U kunt contact opnemen met pastoor-deken of de kapelaan.

Misintenties: opgeven bij de parochiebureaus. Misintenties worden gepubliceerd op de website www.roermondparochiecluster.nl

Bankrekeningnummers:

Christoffelparochie:	NL34 INGB 0001 0305 18 NL63 ABNA 0231 4009 77
Michaëlparochie:	NL29 ABNA 0845 4495 16
Stichting Renovatie Kathedraal:	NL40 RABO 0174 1833 99 (Culturele ANBI: u mag 125% van uw gift aftrekken)

Parochiebureau parochie St. Christoffel en H. Geest:

Abdijhof 1, 6041 HG Roermond Geopend ma, di, do en vr van 10.30-12.30 uur
Telefoon: 0475-33 49 24 E-mail: christoforus@gmail.com

Parochiebureau parochie H. Michaël:

Kerkpad 2, 6049 BR Herten Geopend di en do van 10.00-12.30 uur (m.i.v. 2 sep)
Telefoon: 0475-33 22 69 E-mail: herten@roermondparochiecluster.nl

Internet

www.roermondparochiecluster.nl

WEES GEGROET MARIA, KONINGIN DES HEMELS



Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming

Zondag 15 augustus om 10.00 uur een
Plechtige Hoogmis in de Munsterkerk in Roermond
Hoofdcelebrant A. de Graaf Woutering pastoor-deken