

De Klok

Parochie H. Christoffel en H. Geest Roermond
en H. Michaël Herten

13^e jaargang nr. 1
Maart 2021



PASEN 2021

MET GOED HUMEUR GELOVEN IN HET LEVEN!



Wie wel eens van dichtbij een sterfbed heeft meegemaakt, weet dat er soms, tussen tranen en verdriet door, heel wat humor is en relativerende woorden worden gesproken rond een sterfbed. Veel van die grappen komen juist uit de mond van degene die

doodziek is. Misschien heeft ook u wel eens ervaren, hoezeer humor troost kan scheppen en gemeenschap sticht; dat zelfs op uiterst pijnlijke momenten, soms bij uitvaarten, humor als een verzachting en zelfs bevrijdend kan werken. Humor is het allerlaatste wapen van de hoop. Soms lijkt het zelfs bijna een overwinning van de mens op de dood!

Dit is misschien een wat ongebruikelijke manier om over Pasen te schrijven, maar weet u dat dit in een lange traditie van Paaspreken staat? In de Middeleeuwen was het namelijk gebruikelijk dat de predikant in sommige regio's de kansel besteeg en dan zijn paaspreek begon met een daverende mop, een paasgrap. En de hele kathedraal lachte uitbundig. Die lach moest de toehoorders in de juiste paas-stemming brengen. Het schijnt dat latere predikanten daar steeds meer een potje van gingen maken en dat ook het peil van de grappen daalde, zozeer, dat de grappen door de kerkelijke overheden werden verboden.

Waar komt die paashumor eigenlijk vandaan? Wel, die komt rechtstreeks uit het heilig Evangelie. Wie goed leest en zich inleeft in de situatie van de eerste leerlingen, kan de humor er vandaag nog vanaf proeven! In wezen is het graf-verhaal van Pasen een en al ironie en spotlach om de dood. De soldaten die Jezus hadden bespot, gemarteld en vermoord en die nu in opdracht van de machtigen der aarde het lijk bewaken, die soldaten zijn ineens zelf 'als de dood'. Macht en geweld worden in hun hemd gezet. En het graf dat men zo zorgvuldig met een hele zware rolsteen had afgesloten, wordt soepeltjes opengeschoven en de steen die Jezus had willen opsluiten in het tijdelijke, fungeert als krukje voor een engel. En welke toehoorder, die had meegeleefd met het gruwelijke verhaal van Jezus mishandeling op Goede Vrijdag, zal niet een grote voldoening

en genoegdoening gevoeld hebben toen hij hoorde, hoe diezelfde soldaten beginnen te sidderen van angst. Onze liefhebbende Vader beziet vaak onze menselijke plannemakerij met milde ironie en laat met een glimlach een goede onverwachte wending ons deel zijn op een manier welke wij zelf niet hadden kunnen bedenken; let u maar eens op in uw eigen leven...

Eindelijk, gerechtigheid! Eindelijk wordt het kwaad op zijn nummer gezet. Voor de zoveelste keer in Jezus leven, maar nu definitief. Het paasverhaal lacht de dood in zijn gezicht uit, in een variatie op Paulus' opmerking: "Dood, waar is nu uw engel?"

Voordat het Evangelie zo met geest en humor kon spreken over Jezus dood, is er natuurlijk heel wat gebeurd. Jezus' vrienden zijn natuurlijk door veel verdriet en verlatenheid heengegaan. Ze hebben natuurlijk ook hun twijfels gehad. Ze hebben zich ook afgevraagd hoe het mogelijk is dat iemand die zozeer leefde vanuit en met God, nu echt dood kan zijn. Maar tenslotte is hun geloof sterker geweest. Tenslotte hebben zij zich overgegeven aan de hoop. En toen ineens werd die rauwe werkelijkheid van het graf een stuk minder rauw. God lacht met het geweld van het kwaad. En Jezus lacht ons liefdevol tegemoet, en nu lachen wij, gelovigen, mee. Zo is Pasen het feest van de overwinning van het leven. Het Exsultet, de Paasjubelzang zingt van een onverwoestbare hoop. En ze doet dat met de humor van degene die weet dat alles goed zal aflopen. Laten we Pasen uitdragen en er onze seculiere wereld mee uitdagen: Zonder bitterheid en met een milde, uitnodigende lach.

Onze wereld, tot stilstand gekomen en overhoopgehaald door de Corona pandemie, heeft hoop nodig. Wijzelf, soms bange en onzekere mensen, hebben hard nodig het geloof in de overwinning van het leven en van het goede. Geen lichtzinnig optimisme. Maar zoals eens een filosoof zei, gevraagd naar zijn visie op de toekomst van kerk en wereld: "Ik ben niet optimistisch, maar wel hoopvol." In die geest voor u een zalig Pasen!

A. de Graaf Woutering, plebaan-deken

VIERINGEN IN DE GOEDE WEEK EN PASEN

PALMZONDAG

28 MAART 2021

10.00u Munsterkerk met palmzegening
te volgen via livestream op
 www.roermondparochiecluster.nl

10.00u Michaëlkerk Herten met
palmzegening

11.30u Kathedraal met palmzegening

WITTE DONDERDAG

1 APRIL 2021

18.00u Michaëlkerk Herten
herdenking Laatste Avondmaal
(geen voetwassing)

19.30u Munsterplein The Passion
(geen publiek, alleen live
televisieproductie)

GOEDE VRIJDAG

2 APRIL 2021

15.00u Kathedraal kruisweg

15.00u Michaëlkerk Herten kruisweg
voor kinderen en volwassenen

19.00u Munsterkerk kruisverering
te volgen via livestream op
 www.roermondparochiecluster.nl

PAASZATERDAG

3 APRIL 2021

Optie 1) Indien er een avondklok is
18.00u Michaëlkerk Herten Paaswake
18.00u Kathedraal Paaswake

Optie 2) Indien er geen avondklok is
21.00u Michaëlkerk Herten Paaswake
21.30u Kathedraal Paaswake

Optie 3) Indien geen parochianen toegestaan

21.00u Munsterkerk Paaswake uitsluitend
te volgen via livestream op
 www.roermondparochiecluster.nl

EERSTE PAASDAG

4 APRIL 2021

10.00u Munsterkerk
te volgen via livestream op
 www.roermondparochiecluster.nl

10.00u Michaëlkerk Herten

11.30u Kathedraal

TWEEDE PAASDAG

5 APRIL 2021

11.30u Kathedraal

Om de vieringen bij te wonen is het
noodzakelijk om zich **aan te melden** via de
website www.roermondparochiecluster.nl

U kunt ook de mis op onze website d.m.v.
livestream volgen.

Voor de **actuele stand van zaken** rondom
de corona maatregelen, zie onze website.

DE KLOK IS EEN UITGAVE VAN:

Parochiefederatie Roermond

Abdijhof 1, Roermond tel: 0475 - 33 49 24

Kerkpad 2, Herten tel: 0475 - 33 22 69

www.roermondparochiecluster.nl



VASTENACTIE 2021

Gebrek aan scholing is een belangrijke oorzaak van werkloosheid en armoede. Een beroepsopleiding kan daar verandering in brengen.

In 2021 ondersteunt Vastenactie in ontwikkelingslanden projecten die mensen toegang bieden tot beroepsopleiding en ondersteuning bij het opstarten van een eigen onderneming.

U kunt uw bijdrage leveren via de inzamelbussen die in onze parochiekerken staan gedurende de vastenperiode en met de extra collecte op zondag 28 maart (Palmzondag)

Ook kunt u een bijdrage overmaken op IBAN: NL92 RABO 0131 2389 14 ten name van Missiecomité Roermond



VASTENACTIE

VASTENACTIE 2.0



Van links naar rechts: Tomas (Polen), Stefano (Italië), David (Colombia), Franco (Paraguay), Sebastian (Colombia), Christofer (Peru), Enrique (Brazilië), Jean Leonard (Madagascar), Nikodem (Polen) en David (Servië)

De seminaristen van Cadier en Keer groeten u hartelijk!

Enkele van hen zijn in onze parochie geweest in de afgelopen maanden. U hebt hen horen zingen en spelen op de gitaar. In dit vasten kunnen we ook aan hen denken: wilt u het seminarie ondersteunen? Neem contact op met kapelaan Figliola voor een donatieformulier.

Ook kleine schenkingen zijn een grote hulp!



Parochies H. Christoffel en
H. Geest te Roermond
NL 34 INGB 0001 0305 18 of
NL 63 ABNA 0231 4009 77
Parochie H. Michaël Herten
NL 29 ABNA 0845 4495 16

2021

**Actie
Kerkbalans**

**Geef vandaag voor
de kerk van morgen**