

't Klökske

Parochiebulletin Christoffelparochie,
H. Geestparochie en H. Michaëlparochie

15^e jaargang nr. 1
14 feb. - 28 mrt. 2021



BLIK NAAR DE TOEKOMST

WIE WAT WAAR?

't Klökske: parochiebulletin Christoffelparochie, H. Geestparochie en H. Michaëlparochie wordt bezorgd bij de gezinnen in deze parochies die minimaal € 115,- kerkbijdrage betalen. Wie niet aan de kerkbijdrage deelneemt, kan á € 20,- per jaar een abonnement nemen. Verschijnt 6x per jaar.

Pastoraal team

Pastoor-deken: Lic. A. de Graaf Woutering, Abdijhof 1, 6041 HG Roermond
tel. 0475-334924, e-mail: christoforus@gmail.com

Kapelaan: M. Figliola, Kerkpad 2, 6049 BR Herten
tel. 06-85539844, e-mail figliolamar@gmail.com

Permanente diaken: H. Klein, H. Luytenstraat 15, 6041 XT Roermond
tel. 0475-310445, e-mail heaklein@gmail.com

Permanente diaken: C. van Winden, Egelbroek 3, 6041 SX Roermond
tel. 0475-338708, e-mail ceesenhetske@gmail.com

Permanente diaken: P. Bastings, Krophollerstraat 10, 6041VT Roermond
tel. 0475-336047, e-mail diakenroermond@gmail.com

Aanvangstijden H. Missen:

Kathedraal: op zondag om 11.30 uur

Munsterkerk: maandag t/m vrijdag om 9.00 uur en op zondag om 10.00 uur

Michaëlkerk: op zondag om 10.00 uur

Openingstijden Kathedraal voor publiek

Op werkdagen geopend van 14.00-17.00 uur. In het weekend van 13.00-17.00u

Openingstijden Munsterkerk voor publiek

Het hoofdportaal van de Munsterkerk is dagelijks geopend van 8.00 tot 18.00 uur voor het opsteken van kaarsen. De glazen toegangsdeuren zijn na de H. Mis gesloten.

Vanaf 1 november tot 1 april is de kerk geopend op zaterdag en de 1e zondag van de maand van 14.00 - 17.00 uur.

Openingstijden Caroluskapel voor publiek

De Caroluskapel is gesloten voor bezoek.

Openingstijden Michaëlkerk voor publiek

De Mariakapel is dagelijks geopend van 9.00 tot 17.00 uur.

Aangepaste openingstijden tijdens corona lockdown: zie website www.roermondparochiecluster.nl

Beklimmen toren Kathedraal: voorlopig is de toren niet toegankelijk.

Bereikbaarheid in noodgevallen: bij een plotselinge ziekenzalving kunt u Deken de Graaf Woutering (0475-334924) of kapelaan Figliola (06-85539844) bellen.

WOORD VAN DE DEKEN

We ondergaan allen door de huidige corona pandemie één grote vastentijd van afzien, beperkingen en onzekerheid. Veel mensen zitten niet goed in hun vel. De invoering van de avondklok ging gepaard met rellen en onrust; ongekend voor ons land.

Maar er is zo veel meer waardoor we onrust kunnen voelen. Vaak komt dat omdat er ontevredenheid opborrelt in ons hart. Soms word je geconfronteerd met dingen die je zelf niet gezocht hebt. Dingen die gebeuren in de Kerk en waar je jezelf ook voor geneert.

Media strooien vaak nog extra zout in de wonden en creëren sensatiezucht. Dit geeft een gevoel van machteloosheid. Feiten worden vermengd met fakenieuws en emoties lopen hoog op. Daardoor zie je dat discussies over heel andere dingen gaan, hetgeen de spraakverwarring alleen maar vergroot. Ook binnen gezinnen kunnen, ondanks alle toewijding en inspanningen, toch dingen gebeuren die men niet wil: verstoorde relaties, te weinig waardering of een leven dat verloopt in sleur dan wel hectiek. In de landelijke politiek spelen momenteel de verkiezingen. Discussies in de Tweede Kamer ontaarden soms in een Romeinse arena waar gladiatoren elkaar woest te lijf gaan; stemmenwinst lijkt belangrijker dan landsbelang. Een droef en ontluisterend volksvermaak dat door de televisie de huiskamer in wordt gebracht. Dit alles vergroot allerm minst vertrouwen en rust. Het stemt mensen niet tot vrolijkheid en menigeen heeft de neiging om daarop gefixeerd te raken. Dit leidt weer tot depressies en zo verschaft deze onrustige constellatie werk aan therapeuten, psychologen en psychiaters.



Geloof en leven horen onlosmakelijk bij elkaar. Naarmate het geloof verwaarloosd wordt, vallen mensen steeds meer terug op zichzelf. Heel wat mensen brengen hun toekomst in kaart met gegevens uit het verleden terwijl te weinig aan bod komt hoe het geloof in God juist zin, inhoud en diepgang aan ons bestaan kan geven waardoor men routines en automatismen durft los te laten. Ons geloof geeft ons kracht om vol te houden en inspireert ons om nooit op te geven omdat wij de hoop in ons levend houden op een betere wereld met God. Dat komt ook prachtig naar voren in het Evangelie van de tweede zondag van deze Vastentijd: Jezus haalt Jakobus, Johannes en Petrus even uit de dagelijkse sleur om hun in een grotere nabijheid van God een blik te geven op de toekomst.

Jezus gaat de berg op om te bidden en het wonderlijke is dat hij door het gebed wordt binnen gevoerd in een andere wereld. De leerlingen waren niet in gebed, maar waren door slaap overmand en werden pas wakker toen met Jezus gesproken werd over zijn sterven en verheerlijking door Mozes en Elia.

In deze beide grootheden uit het Oude Verbond wordt duidelijk dat Jezus verbonden blijft met Wet en Profeten, de geschiedenis van het Joodse volk, maar ook dat Hij een nieuwe situatie tegemoet gaat en toekomstgericht bezig is.

“Stof zijt ge en tot stof zult gij wederkeren” werd tegen ieder van ons gezegd bij de oplegging van de as op aswoensdag. Dat is een mededeling van zelfrelativering en tegelijkertijd een aansporing om ons los te maken van wat ons van het echte, blijvende leven afhoudt. Een uitnodiging om nieuwe wegen te kiezen die ten leven voeren. We willen als gelovige mensen juist optimistisch toekomstgericht bezig zijn!

Door deze nieuwe grondhouding kunnen wij ons laten leiden door andere dingen dan alleen maar doem, ellende, negativiteit en problemen. De farmaceuten produceren antidepressiva, die de geest kortstondig bevrijden van wat bedrukt. Alternatieve genezers houden ons voor dat wij positief moeten denken. Gelovige mensen richten zich op een wereld waarin liefde en vrede in overvloed te vinden zijn doordat we Jezus zelf kunnen ontmoeten als Vriend, Steun en Toeverlaat. In de ontmoeting met Jezus vinden we de bron van genezing. Regelmatig is dat ook te beluisteren in Jezus' ontmoetingen met zieken, die Hij heeft genezen: “Uw geloof heeft u gered”. In de prelatie van de veertigdagentijd staat indringend verwoord: “Gij schenkt ons een heilzame tijd om ons hart weer zuiver te maken: vrij van zelfzucht en zonde zullen wij het vergankelijke zó gebruiken, dat ons hart gericht blijft op het eeuwige”. Prachtige woorden van genezing door geloof die we gaan pogen om in praktijk te brengen. Moge deze zeer sobere vasten- of veertigdagentijd ons brengen van depressie, onbehagen en onzekerheid naar vreugdevol leven in en met Gods Zoon Jezus, de Verrezen Heer van Pasen.

A. de Graaf Woutering, pastoor-deken

AGENDA

- 17 februari: Aswoensdag: “Askruisje”
9.00u Munsterkerk; 19.00u Kathedraal; 19.00u Michaëlkerk Herten
- 21/22 maart: Stille Omgang (alleen digitaal te volgen)
- 19 maart: Hoogfeest H. Jozef: 9.00u Munsterkerk
- 28 maart: Palmzondag

WANNEER ZINGEN ONZE KOREN?

Helaas mogen onze koren voorlopig niet zingen. Het blijkt dat bij zingen de kans op druppel-infectie groot is. Sterker nog: er mag tijdens vieringen helemaal niet worden gezongen, alleen door één of enkele voorzangers, die dan ook 1,5 meter afstand dienen te houden. We gaan onze uiterste best doen om er toch mooie vieringen van te maken!

UITGELEIDE GEDAAN VANUIT DE MUNSTERKERK

30 december 2020

Maja Lombert-Blonk

22 januari 2021

Frans Crins

UITGELEIDE GEDAAN VANUIT DE MICHAËLKERK

8 januari 2021

Mia Sanders-Poulussen

ASWOENSDAG EN VEERTIGDAGENTIJD

Direct na Carnaval begint de Veertigdagentijd, ook wel ‘Vasten’ genoemd. Het is de tijd van voorbereiding op het Paasfeest. De tijd van veertig dagen is bijbels geïnspireerd. Het Volk van Israël trok veertig jaar door de woestijn, Christus vastte veertig dagen... In de veertigdagentijd, vroeger ook “vasten” genoemd, willen we nadenken over ons leven. Heel uitdrukkelijk doen we dat bij het begin van deze tijd: we ontvangen het “askruisje”, waarbij de priester zegt: “Mens, bedenk dat je stof bent en tot stof zult terugkeren”. Niet bepaald een opwekkende gedachte! Of toch wel? Veertig dagen lang willen we een beetje sterven, om met Pasen te vieren dat sterven geen verlies is, maar winst. Dat laat Christus ons zien, wanneer Hij in de Paasnacht uit de dood verrijst. Dan blijkt het afschuwelijke lijden en sterven te veranderen in leven-zonder-einde.

Van harte bent u uitgenodigd deel te nemen aan de Eucharistieviering op Aswoensdag, 17 februari om 9.00u in de Munsterkerk, om 19.00u in de Kathedraal of om 19.00u in de Michaëlkerk in Herten, waarin u in de gelegenheid bent “het askruisje” te ontvangen.

AS STROOIEN ALTERNATIEF VOOR ASKRUISJE

Hoe kunnen we tijdens de coronapandemie veilig Aswoensdag vieren?

Als antwoord op die vraag heeft de Nationale Raad voor Liturgie (NRL) alle parochies geadviseerd om de as over de hoofden van de gelovigen te strooien in plaats van een askruisje op het voorhoofd te maken. As over het hoofd strooien, is niet nieuw. Het is zelfs de oorspronkelijke Bijbelse vorm, zo laat de NRL weten. Het gebruik van as is een boeteritueel aan het begin van de Vasten. Van oudsher kent de Kerk twee manieren om de as op te leggen, zoals dat officieel heet: het strooien van as boven het hoofd of het tekenen met as in de vorm van een kruisje op het voorhoofd. Later werd er een verschil gemaakt tussen de twee vormen: bij priesters en diakens werd de as over het hoofd gestrooid en leken gelovigen kregen een kruisje op het voorhoofd. Door tijdens deze pandemie terug te keren naar de oude vorm kan Aswoensdag gewoon gevierd worden, zonder dat er fysiek contact hoeft plaats te vinden.



VEERTIGDAGENTIJD: VASTEN EN VERSOBERING

Als christenen zijn we soms een beetje jaloers op Moslims die hun jaarlijkse Ramadan houden. Tot de zestiger jaren waren er ook in onze Katholieke Kerk vele voorschriften voor het vasten. Na het 2e Vaticaans Concilie kwam de nadruk meer te liggen op het sociale aspect van het vasten. In Nederland werd de 'Vastenactie' opgericht. Door versobering en afzien van overbodige luxe werden gelovigen opgeroepen geld te sparen en af te staan aan een kerkelijke actie voor projecten in de Derde Wereld. Allengs is de Vastenactie verwaterd tot een gewone collecte, zoals er vele zijn.

De vraag is of wij het kind niet met het badwater hebben weggegooid. Bij tijd en wijle zijn er weer allerlei deskundigen die ons aanmoedigen om te vasten omdat dit gezond is en zuiverend werkt op het lichaam. Blijkbaar zit het 'vasten' dieper in de mens dat we op het eerste gezicht zouden denken.

Vasten – het vrijwillig versoberen om anderen bij te staan – kan heel waardevol zijn. We worden ons bewust van de overvloed waarin we vaak leven. Ons hoge energieverbruik, de vervuilende auto, de hoeveelheden voedsel die we weggooien, we mogen er wel eens bij stilstaan. En we mogen daarbij ook tot het besef komen dat we ons leven en onze aarde eigenlijk alleen maar in 'bruikleen' hebben van de goede God. Ons christen zijn verplicht ons stil te staan bij het feit dat de meerderheid van de wereldbevolking hongerlijdt en mee te werken aan een rechtvaardige verdeling van de welvaart. Van harte nodigen wij u uit om tijdens de Veertigdagentijd te werken aan deze bewustwording.

PELGRIMSTOCHT VASTENACTIE 2021

Bezinning, goede gesprekken, genieten van een mooie omgeving en geld inzamelen voor het goede doel zijn onlosmakelijk verbonden met de jaarlijkse pelgrimstocht van Vastenactie.

Helaas gaat ook in 2021 de Pelgrimstocht niet door vanwege corona.

VASTENACTIE 2021: WERKEN AAN JE TOEKOMST

Net als andere jaren organiseert Vastenactie ook dit jaar de Vastenactie-campagne. De campagne staat in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Met een opleiding zijn mensen namelijk beter in staat een inkomen te verdienen en een eigen bedrijf op te zetten. Dat geldt des te meer voor de bijzondere tijd waarin we nu leven.

De afgelopen drie jaar volgden al meer dan vierduizend mensen een beroepsopleiding met hulp van Vastenactie en kregen meer dan tienduizend jongeren basis- of voortgezet onderwijs.

Tijdens de Vastenactiecampagne 2021 willen we nog veel meer mensen een steuntje in de rug geven om hen te helpen een zelfstandig bestaan op te bouwen, zodat ze voor zichzelf en hun familie kunnen zorgen én een rol kunnen spelen in hun gemeenschap.



GOED (BEROEPS)ONDERWIJS BIEDT KANSEN

Gebrek aan scholing is een belangrijke oorzaak van werkloosheid en armoede. Overigens biedt een baan niet automatisch een uitweg uit de armoede. Wereldwijd leven miljoenen mannen en vrouwen mét een baan toch in armoede. Ze doen veelal ongeschoold, slecht betaald werk, vaak in onveilige en mensenwaardige arbeidsomstandigheden.

Een (beroeps)opleiding kan daar verandering in brengen en de kans op een goede baan vergroten. Wie een redelijk inkomen verdient hoeft zich geen zorgen te maken over maaltijden of een dak boven het hoofd. Dat biedt ruimte om na te denken over de toekomst en actief deel te nemen aan de samenleving. Het maakt mensen dus economisch en maatschappelijk sterker.

VASTENACTIE

WAT DOET VASTENACTIE?

In 2021 ondersteunt Vastenactie in ontwikkelingslanden projecten die mensen toegang bieden tot onderwijs en ondersteuning geven bij het opstarten van een eigen onderneming. Deze projecten bestaan onder meer uit het aanbieden van trainingen, het faciliteren van onderwijsruimten en het verschaffen van lesmateriaal.

Vastenactie zet zich in voor jongeren, werklozen en mensen die niet rond kunnen komen van hun (deeltijd)baan.

Op www.vastenactie.nl leest u meer over de projecten die we steunen.

Hieronder ziet u enkele voorbeelden waar Vastenactie 2021 aan bijdraagt:

- ▶ technische leerboeken.
- ▶ een 'terug-naar-school' pakket met schooluniform, boeken en schooltas.
- ▶ een beroepsopleiding (elektricien, kleermaker, monteur).



Even minderen voor een ander

VASTENACTIE

HELP VASTENACTIE DE PROJECTEN TE ONDERSTEUNEN

In onze kerken staan tijdens de vastenperiode collectebussen waar u uw gaven kunt deponeren. Daarnaast is er op zondag 28 maart een extra collecte in beide kerken. U kunt natuurlijk ook een geldbedrag storten op gironummer **NL21 INGB 0003 0000 46** t.n.v. Missiebureau, Roermond

MISSIEBUREAU  ROERMOND

STILLE OMGANG

Vanwege de huidige strenge beperkende maatregelen, zien wij onvoldoende ruimte om de Stille Omgang op 20/21 maart 2021 op de gebruikelijke manier te organiseren. We weten niet hoe het er in maart voorstaat met de beperkingen, maar wij kunnen niet op een kortere termijn alsnog alle leveranciers en betrokkenen organiseren. Ook voor u als lokale organisator zal het zinvol zijn om tijdig uw achterban te kunnen informeren. Kortom, wij hebben besloten de Stille Omgang te organiseren volgen ons “rode scenario”. Dit betekent het volgende: **Stille Omgang alleen digitaal.**



Het Gezelschap van de Stille Omgang zal de Stille Omgang alleen digitaal organiseren. We verzoeken de Zustergezelschappen dan ook om niet in groepen naar Amsterdam te reizen. Er kunnen, als de regels het dan toelaten, straks op eigen initiatief deelnemers de route lopen, maar zonder onze supervisie en organisatie. Dus geen toiletwagens, geen leiders langs de route en geen openstelling van de Lutherse Kerk.

Het Gezelschap van de Stille Omgang zal een speciale mis organiseren in Amsterdam die digitaal te volgen is. U krijgt hier te zijner tijd een nader bericht over met een link naar het YouTube-kanaal.

Er wordt ook een digitale Stille Omgang gefilmd, die na de mis wordt uitgezonden op hetzelfde kanaal.

Het moge duidelijk zijn dat we ongelooflijk bedroefd zijn dat we dit jaar wederom moeten breken met de eeuwenlange traditie van pelgrimage van grote groepen naar Amsterdam. We beloven echter dat in de nacht, binnen de mogelijkheden, individuen of paren de route in gebed zullen lopen. Zo houden we de traditie in ere. Voor u hopen we middels de digitale ontmoeting toch een saamhorigheid en verbondenheid te kunnen creëren die gevoeld zal worden. We ontmoeten elkaar in gebed en in de wetenschap dat we via de eucharistie met elkaar door Christus verbonden zijn.

Organisatie De Stille Omgang

AANMELDING VORMSEL 2021

Beste ouders van kinderen van groep 8 of in de leeftijd om het Vormsel te ontvangen (12 jaar en ouder; jonger in overleg),

We nodigen u graag uit om uw kinderen in te schrijven voor het ontvangen van het sacrament van het Heilig Vormsel, de laatste van de drie initiatiesacramenten, (doopsel, Communie en Vormsel), waardoor uw kinderen helemaal bij de Kerk zullen horen. Ze werden gedoopt toen ze klein waren en hebben de Eerste Heilige Communie ontvangen. In het Vormsel ontvangen ze Gods Heilige Geest en kunnen ze nog verder blijven groeien in het geloof. Het Vormsel zal dit jaar worden gevierd op een nog vast te stellen zondag in het najaar, in principe in november of december. Afhankelijk aan de omstandigheden rond corona al de planning aangepast worden. De voorbereiding op het Vormsel bestaat uit:

1. Catecheselessen om de drie weken, in de maanden februari-juli en september-oktober. Zolang de scholen nog dicht zijn, zullen de bijeenkomsten online gehouden worden.
2. Maandelijks deelname aan de H. Mis

Ouders kunnen hun kind opgeven door het formulier dat op de website staat vóór 20 februari 2021 in te vullen en per email te versturen of in te leveren op de kapelanie. Bel me of stuur me gerust aub een e-mail als u vragen hebt.

Met vriendelijke groet,
Kapelaan M. Figliola



**UW KERKBIJDRAGE AL BETAALD?
MAAK EEN GRATIS CONTRACT
MET UW PAROCHIE EN TREK UW
VOLLEDIGE KERKBIJDRAGE AF
VAN DE BELASTING!**

Wist u dat fiscus onze kerken 'subsidieert'?
Informeer bij de parochiebureaus
www.roermondparochiecluster.nl

Door de coronacrisis lopen wij elke week
veel inkomsten mis! Help ons!

Roermond: NL63 ABNA 0231 4009 77

NL34 INGB 0001 0305 18

Herten: NL29 ABNA 0845 4495 16

2021

Actie



Kerkbalans

NEEM EEN GOED DOEL OP IN UW TESTAMENT Het mag ook uw parochie zijn...!

Het blijkt dat de inkomsten van Goede Doelen uit jaarlijkse bijdragen van donateurs over de gehele linie teruglopen. Daarnaast wordt geconstateerd dat de inkomsten uit testamentaire legaten zeer sterk toenemen.

Misschien mogen wij een beroep op u doen om dit ook voor het 'Goede Doel': uw parochie te laten gelden. Het aantal 'losse' bijdragers is de laatste jaren sterk afgenomen. Gelukkig hebben enkele zeer gulle gevers-bij-testament de 'schade' kunnen opvangen.

Uiteraard zijn wij ook heel blij als u bij testament een zgn. Mis-stichting' maakt. Dat wil zeggen dat gedurende maximaal 20 jaar na overlijden HH. Missen worden opgedragen tot intentie van de overledene, bijvoorbeeld 20 jaar een jaardienst rond de overlijdensdatum of de datum van de verjaardag. Ook kunnen Missen gelezen worden voor meerdere overledenen, bijvoorbeeld: 'Jaardienst voor de overledenen van de familie Janssen-Pieters'.

**Bouw mee aan de toekomst
van onze Kerk.
Voor onszelf en voor
hen die na ons komen...**

PUZZELLEN EN WIN ACTIE

🍏 p=v+ ⏳ j=g+a 🏠 t=g+ ⏳ -t

Stuur de oplossing van bovenstaande rebus voor 1 maart naar christoforus@gmail.com of in de brievenbus van het secretariaat met uw naam en telefoonnummer en maak kans op het boek: **Het praalgraf van Gerard van Gelre en Margaretha van Brabant in de Munsterkerk te Roermond.**



Horizontaal

- 3. Ander woord voor vasten
- 5. Vierde zondag van de vasten
- 7. Spijt over iets dat je verkeerd hebt gedaan
- 8. Periode voorafgaande aan de vasten

Verticaal

- 1. Eerste dag van de vasten
- 2. Zondag voorafgaande aan de Goede Week
- 4. Liefde voor de medemens
- 6. Liturgische kleur van de vasten

WIE WAT WAAR?

Stichtingen: In de Christoffelparochie kunt u hiervoor contact opnemen met het parochiesecretariaten.

Doopsels: aanmelden via de parochiebureaus.

Huwelijken: Aanmelding parochiebureau H. Christoforus, liefst zes maanden tevoren. Na aanmelding krijgt u uitvoerige informatie. In de Christoffelparochie vinden de huwelijken plaats in de Kathedraal, in Herten in de Michaëlkerk.

Uitvaarten: Voorkeurstijden: 10.30 uur, 11.00 uur of 13.30 uur.

H. Communie thuis voor zieken en thuiszittende: op afspraak.

Biechtgelegenheid: volgens afspraak.

Huisbezoek: de leden van het pastoraal team zijn graag bereid u te bezoeken. Neemt u s.v.p. wel zelf het initiatief. U kunt contact opnemen met pastoor-deken of de kapelaan.

Misintenties: opgeven bij de parochiebureaus. Misintenties worden gepubliceerd op de website www.roermondparochiecluster.nl

Bankrekeningnummers:

Christoffelparochie:	NL34 INGB 0001 0305 18
	NL63 ABNA 0231 4009 77
Michaëlparchie:	NL29 ABNA 0845 4495 16
Stichting Renovatie Kathedraal:	NL40 RABO 0174 1833 99
	(Culturele ANBI: u mag 125% van uw gift aftrekken)

Parochiebureau parochie St. Christoffel en H. Geest:

Abdijhof 2, 6041 HG Roermond Geopend ma, di, do en vr van 10.30 - 12.30 uur
Telefoon: 0475-33 49 24 E-mail: christoforus@gmail.com

Parochiebureau parochie H. Michaël:

Kerkpad 2, 6049 BR Herten Geopend ma, di, do van 10.00 - 11.45 uur
elefoon: 0475-33 22 69 E-mail: herten@roermondparochiecluster.nl

Internet

www.roermondparochiecluster.nl

VASTENACTIE 2.0



van links naar rechts: Tomas (Polen), Stefano (Italië), David (Colombia), Franco (Paraguay), Sebastian (Colombia), Christofer (Peru), Enrique (Brazilië), Jean Leonard (Madagaskar), Nikodem (Polen) en David (Servië)

De seminaristen van Cadier en Keer groeten u hartelijk!

Enkele van hen zijn in onze parochie geweest in de afgelopen maanden. U hebt hen horen zingen en spelen op de gitaar.

In deze vastentijd kunnen we ook aan hen denken:
wilt u het seminarie ondersteunen?

Neem contact op met kapelaan Figliola voor een donatieformulier.

Ook kleine schenkingen zijn een grote hulp!