

't Klökske

Parochiebulletin Christoffelparochie en
H. Geestparochie, Roermond
Michaëlpargochie, Herten

14^e jaargang nr. 3
2 juni - 19 juli 2020



Deken de Graaf Woutering volgt deken Merckx op

WIE WAT WAAR?

't Klökske: wordt bezorgd bij de gezinnen in de federatie die minimaal € 110,- kerkbijdrage betalen (wie niet aan de kerkbijdrage deelneemt, kan á € 20- per jaar een abonnement nemen). Verschijnt in 2020 6x per jaar.

Parochiebureau Parochie St. Christoffel en H. Geest: Abdijhof 2, 6041 HG Roermond. Geopend ma, di, do en vr van 10.30 - 12.30 uur, tel. 0475-334924, e-mail: christoforus@gmail.com; **internet:** www.roermondparochiecluster.nl
Paarochiebureau Parochie H. Michaël Herten: Kerkpad 2, 6049 BR Herten Geopend: ma, di, do van 10.00 tot 11.45 uur, tel. 0475 332269

Pastoraal team:

Pastoor-deken: R. Merckx, Abdijhof 1, 6041 HG Roermond, tel. 0475-339465 of 06-25570088 e-mail: Rnmerckx@hetnet.nl

Kapelaan: M. Figliola, Abdijhof 2, 6041 HG Roermond, tel. 06-85539844, e-mail: figliolamar@gmail.com

Permanent diaken: H. Klein, H. Luytenstraat 15, 6041 XT Roermond, tel. 310445, e-mail heaklein@gmail.com

Permanent diaken: C. van Winden, Egelbroek 3, 6041 SX Roermond, tel. 338708. e-mail ceesenhetske@gmail.com

Permanent diaken: P. Bastings, Krophollerstraat 10, 6041VT Roermond. tel. 0475-336047, e-mail diakenroermond@gmail.com

Aanvangstijden H. Missen:

Kathedraal: op zondag om 11.30 uur

Munsterkerk: maandag t/m vrijdag om 9.00 uur, zaterdagvond 18.00 uur en zondag om 10.00 uur (na 1 juli vervalt deze Mis)

Michaëlkerk: zondag om 10.00 uur

Openingstijden Kathedraal voor publiek (onder voorbehoud!)

Op werkdagen geopend van 14.00-17.00 uur. In het weekend van 13.00-17.00u De Jacobuskapel (aanbidding) is gesloten!

Openingstijden Munsterkerk voor publiek (onder voorbehoud)

Tot 1 juli is de Munsterkerk open voor gebed van 10.00 tot 14.00 uur. Vanaf 14.00u is de kerk open voor bezichtiging. Kaarsen opsteken kan van 10.00 tot ongeveer 22.00 uur

Openingstijden Caroluskapel voor publiek (onderr voorbehoud)

woensdag, donderdag en zaterdag van 14.00 tot 17.00 uur.

Openingstijden Kapel O.L.Vrouw van Rust (Mariakapel) Herten

Dagelijks van 9.00 tot 17.00 uur

Beklimmen toren Kathedraal: voorlopig is de toren niet toegankelijk/

Bereikbaarheid in noodgevallen: bij een plotselinge ziekenzalving kunt u Deken Merckx (06-25570088) of kapelaan M. Figliola (06-85539844) bellen.

Beste parochianen van Herten,
Onze huis-aan-huisbladen laten ons steeds meer in de steek. De Koekkoek en Rondom de TV Toren verschijnen niet meer. Daarom geven we als experiment voor het eerst een parochieblad voor de hele federatie. U zult zeker geïnteresseerd zijn in het nieuws rondom de pastoorwisseling. We wachten uw reacties af. Als u het op prijs stelt, gaan we ermee door!

Woord van de oude deken

Op zondag 17 mei werd bekend gemaakt wie de nieuwe deken van Roermond wordt. Het is de hoogerwaardede heer Alexander de Graaf Woutering, de huidige deken van Horst. Deken de Graaf Woutering is geboren in Roermond in 1965 en heeft zijn jeugd deels doorgebracht in Horn. Hij heeft onlangs een gesprek gehad met ons federatiebestuur ("kerkbestuur") en van beide zijden is positief gereageerd op het voorstel van de Bisschop.



Ook ik ben blij dat er al zo spoedig een opvolger komt, die ik al heel lang ken. De eerste keer dat ik hem ontmoette was in 1982 toen wij beiden deelnamen aan de 'beziendingsdagen over roeping' die georganiseerd werden door toenmalig kapelaan van de Christoffelparochie, Theo Willemssen. Deken de Graaf Woutering en ik hebben nog drie jaar samen op Rolduc gestudeerd: ik ben in 1987 priester gewijd, hij in 1990. In onze seminarietijd waren we beiden acoliet in de Munsterkerk en hij vaak ook in de kathedraal onder de bezielende leiding van deken Heuvelmans. Deken de Graaf Woutering is na zijn wijding kapelaan geworden bij deken Hanneman in Horst. Na zijn kapelaanschap is hij in 1993 in Castenray gaan wonen om van daaruit enkele studies te volgen aan de universiteit van Leuven in Ethiek en de Sociale Leer van de Kerk. In deze periode was hij assistent van de deken van Venray. Veel werk heeft hij daarna verricht als aalmoezenier van Sociale Werken van de Dienst Kerk en Samenleving van het Bisdome. Door deze functie heeft hij nog altijd nauwe contacten met de Limburgse werkgevers en andere sociaal-economische en vrouwen-organisaties. Daarnaast doceert hij parttime Sociale Leer van de Kerk op het seminarie en het Theologisch Instituut Rolduc. In 2009 – toen ik van Horst naar Roermond kwam - werd deken de Graaf Woutering mijn directe opvolger als deken van Horst. Al spoedig werd het dekenaat Helden aan het dekenaat Horst toegevoegd, waardoor hij de

leiding kreeg over het allergrootste dekenaat van ons bisdom: een zware taak, waarin hij werd bijgestaan door meerder kapelaans.

Alle jaren zijn Alexander en ik elkaar als vrienden blijven volgen. Zijn benoeming in Roermond was voor mij een verrassing waarbij een kennismaking niet nodig was! Ook kapelaan Marco kende hem al als docent.

Deken de Graaf Woutering zal intrekken in de dekenale pastorie aan de Abdijhof, waar nu kapelaan Marco en ik wonen. Omdat deken de Graaf Woutering graag de optie open wil houden om zijn moeder te laten inwonen (zijn vader is enkele maanden geleden overleden) hebben we in uitstekend overleg met het kerkbestuur en de kapelaan besloten dat kapelaan Marco gaat verhuizen naar Herten naar de pastorie die kapelaan Dölle onlangs heeft verlaten. Herten vond het heel jammer dat er geen priester meer in de gemeenschap woonde en bovendien heeft kapelaan Marco al een heel goede band opgebouwd met Herten, waar de scholen zijn en veel jonge gezinnen wonen. Uiteraard zullen Marco en ik elkaar erg missen, want we hadden als broeders een zeer vreugdevolle samenwerking (en niet alleen omdat we allebei graag koken...)

De pastorieën in Roermond en Herten zullen de komende weken worden opgeknapt. Dat zal gebeuren in overleg met de nieuwe bewoners en de heer Frans van Dun, kerkbestuurslid bouwzaken.

Ik verwacht dat we in deken de Graaf Woutering een goede bestuurder krijgen met organisatorische talenten en een warm hart voor de noden van deze tijd. Qua liturgie en beheer zullen onze kerken bij hem in goede handen zijn.

Ik spreek de hoop en de verwachting uit dat hij een warm onthaal zal krijgen in Roermond, zo warm als dat in deze kille coronatijd mogelijk is! En denk eraan Alexander: ik reken erop dat ik nog vaak in mijn oude pastorie te gast mag zijn!

Hartelijke groet aan u allen, sterkte en: blijf gezond!

Rob Merx, scheidend deken

Woord van de nieuwe deken

Beste Parochianen van Roermond en Herten,
Langs deze weg een haastige maar hartelijke groet vanuit het Horster Land: *Haastig* omdat met het oog op de hervatting van de Eucharistievieringen per 1 juni ineens heel veel voorbereid dient te worden opdat we in stappen het liturgische leven kunnen normaliseren in onze kerken, *hartelijk* omdat ik me er op verheug spoedig bij en met en voor u te mogen leven en werken!

Dank voor de talloze sympathieke reacties welke ik nu al mocht ontvangen vanuit Midden Limburg, dit maakt dat ik mij welkom voel en dat troost me nu ik na meer dan 30 jaar Horst en omstreken ga verlaten; ik heb er een prachtige tijd gehad, maar priesters gaan nu eenmaal daarheen waar O.L. Heer bij monde van onze bisschop ze heen zendt.



Zeker wanneer het dan ook nog eens prachtige plaatsen betreft als Roermond en Herten, het hart van de regio waar mijn roots liggen, kan men alleen maar verbaasd dankbaar zijn. Hartelijk, constructief en open waren de ontmoetingen met het federatiebestuur en deken Merckx, voor de tweede keer mijn directe voorganger en 'n goede vriend sedert vele jaren. Hij en ik: We zijn heel anders, maar voelen en vullen elkaar uitstekend aan zodat ik met vreugde en vol vertrouwen wederom mag voortbouwen op stevige fundamenten zoals ze door hem en het priestervoorbeeld uit mijn jeugd deken Heuvelmans solide gelegd zijn, daarbij geholpen door kapelaan Marco, onze diakens en u, onmisbare vrijwilligers en kerk betrokken parochianen.

In deze dagen rond Pinksteren bidden we om de heilige Geest, de Helper, de Trooster, maar ook de Geest die alles nieuw maakt. Als parochies maken we een start met een nieuwe pastoor, we herstarten zo goed en zo kwaad als het kan het kerkelijke leven, de hele samenleving is terecht aan het komen in wat men noemt "het nieuwe normaal." Het wonder van Pinksteren is ook de nieuwe start die de leerlingen zonder angst en met veel elan durfden te maken en dat inspireert ons om zonder angst maar met vertrouwen en gepaste nieuwsgierigheid aan een nieuw avontuur te beginnen met elkaar.

Voor nu: Gods Zegen, de Bijstand van Maria en de voorspraak van Sint Christoffel van harte u toegewenst! We bidden voor elkaar en ik zie uit naar een spoedige start in uw midden en bovenal de ontmoeting met u allen!

Alexander de Graaf Woutering

Nog even pastoor-deken van Horst, bijna plebaan-deken

Goed nieuws voor Herten

Zoals u in het hoofdartikel al hebt gelezen, krijgt de pastorie op verzoek van velen weer een bewoner: kapelaan Marco Figliola. Hij gaat de komende weken rustig verhuizen als de pastorie hier en daar een nieuw verfje heeft gekregen. Maar voor de goede orde: Marco blijft kapelaan van de deken en werkt in team met hem samen. De deken woont in de binnenstad maar is tevens pastoor in Herten. Marco woont in Herten maar is tevens kapelaan in de stad. Het is voor priesters heel fijn werken als je

in zo'n groot gebied met z'n tweeën bent. Marco heeft de afgelopen twee jaar bij deken Merckx ingewoond. Hij komt nu een beetje meer 'op eigen benen' te staan. Herten, zorg goed voor uw kapelaan!

Agenda:

- 11 juni: Hoogfeest H. Sacrament
- 17 juni: Sacramentsprocessie gaat niet door
- 24 juni: Hoogfeest geboorte Johannes de Doper
- 28 juni: Hoogfeest H. Hart van Jezus
- 29 juni: Hoogfeest Petrus en Paulus
- 24 juli: St. Christoffel, patroon van de parochie
- 25 juli: St. Jacobus, apostel

Wanneer zingen onze koren?

Helaas mogen onze koren voorlopig niet zingen. Het blijkt dat bij zingen de kans op druppel-infectie groot is. Sterker nog: er mag tijdens vieringen helemaal niet worden gezongen, alleen door een cantor. We gaan onze uiterste best doen om toch mooie vieringen te houden!

Uitgeleide gedaan vanuit onze parochies:

- 05-02-2020: Leo Huijs
- 11-02-2020: Henriëtte van Wessum- in 't Groen
- 19-02-2020: Elly Gruijters-Warringa
- 07-03-2020: Truus van Overveld-Peijs
- 23-03-2020: Huub van Ool
- 24-03-2020: Jan Evers
- 28-03-2020: Lex Finaly
- 28-03-2020: Zus Castelijin-Zunnebeld
- 03-04-2020: Frits Poulusse
- 06-04-2020: Wim Willems
- 08-04-2020: Rina Helthuis-Baeten
- 01-05-2020: Joep Janssens
- 08-05-2020: Ben Timans
- 16-05-2020: Stef Dols
- 18-05-2020: Pierre Passage

Mogen zij rusten in de vrede van de Verrezen Heer.

Communie voor zieken en thuiszittenden

Vanwege het besmettingsgevaar zien we voorlopig af van het rondbrengen van de Ziekencommunie. In noodgevallen is wel de Ziekenzalving mogelijk.

Ziekenzalving

De Ziekenzalving blijft mogelijk, ook in de Zorgcentra. Er moeten echter strenge voorzorgsmaatregelen worden genomen.

Viering eerste H. Communie in de Michaëlkerk te Herten

Door de coronacrisis was het helaas niet mogelijk de eerste Communie dit jaar op Hemelvaartsdag te vieren. Afhankelijk van de ontwikkelingen zullen we in overleg met de ouders bekijken hoe we kunnen komen tot het vaststellen van een nieuwe datum voor de eerste Communie: voor onze parochie en voor vele gezinnen een super belangrijk feest!

Munsterkerk 800 jaar

Net bij de start van de eerste grote activiteiten rondom Munsterkerk 800 sloeg het coronavirus toe.

The Passion werd is omgetoverd tot een versie zonder publiek, maar daar stak het virus een stokje voor. Geen Passion! Maar wel een ander hoogtepunt: twee Paasvieringen live op de landelijke televisie! Een absolute primeur voor de jarige Munsterkerk!

Aarzelend werden na Pasen de MK800-activiteiten verschoven naar oktober. We zouden toch zeker wel het muziektijdstip op het Munsterplein kunnen vieren? En de jubileummis op 4 oktober? De hoop bleek ijdel. Onze subsidiegevers werden ongeduldig: 'Waar blijven jullie plannen?' Eind april hebben we moeten besluiten: dit is niet haalbaar. Jammer, jammer! We kunnen beter alle activiteiten afzeggen en waar mogelijk 'in de koelkast zetten' voor later gebruik.

Er liggen prachtige plannen. En wat is er op tegen om MK 801 te vieren of zelfs MK 802? Zoiets moois laten we ons niet afnemen!

Onder leiding van de nieuwe deken kunnen er – als de tijd rijp is – nieuwe plannen worden gemaakt. Veel muziekgezelschappen staan te popelen om in de Munsterkerk hun kunnen te tonen en mooie vieringen te verzorgen.

Maar toch niet getreurd. De organisatie MK800 heeft veel betekend voor de stad. Er zijn heel wat verbindingen gelegd die blijven. De Munsterkerk is ook zonder feest écht op de kaart gezet!



Ik dank het comité MK800, in het bijzonder Herman Kaiser, Roel Schenk en Cees Nuyens van ganser harte voor het vele werk dat zij verricht hebben. Ik dank de talloze leden van de vele werkgroepen voor hun inzet en creativiteit. Ook in oecumenische zin is er een enorme 'slag' gemaakt: in het kader van de organisatie van The Passion zijn we een stuk dichter naar elkaar toe gegroeid als kerken van Roermond. Dat neemt het virus ons niet af!

Ik hoop en bid van ganser harte dat we de gelegenheid krijgen de mooiste activiteiten op[een later tijdstip in te halen! Niet getreurd: wij mensen kunnen plannen maken maar God overziet het grote geheel! Hij zal onze Munsterkerk en allen die erbij zijn betrokkenen blijven zegenen!

Rob Merckx

CORNANIEUWS

Heilige Missen weer toegankelijk?

Vanaf 1 juni (tweede Pinksterdag) is het weer toegestaan om met maximaal 30 gelovigen de H. Mis te vieren. Dat is natuurlijk geweldig nieuws echter met een heel groot MAAR... Het is nog lang niet 'normaal'! Er is ons door de overheid een streng protocol opgelegd waar we ons aan moeten houden op straffe van een boete, of erger: op straffe dat we de bron worden van een nieuwe coronabesmetting!

Eén van de meest ingrijpende maatregelen is, dat we verplicht zijn kerkbezoekers zich te laten aanmelden voor de Missen. Dat lijkt op het eerste gezicht een beetje overdreven. De reden van deze ingewikkelde operatie is, dat we in het geval dat er iemand in de kerk is die anderen mogelijk heeft besmet, we kunnen nagaan, welke mensen in de kerk aanwezig waren en we hen kunnen waarschuwen.

DE NORMALE GANG VAN ZAKEN TOT 1 JULI IS, DAT U ZOVEEL MOGELIJK THUIS DE MIS VOLGT VIA DE COMPUTER. TOT EN MET 12 JUNI WORDT ER GEEN COMMUNIE UITGEREIKT!

Vanaf 13 juni wordt er Communie uitgereikt, maar niet 'normaal'. Er komt een scherm in de kerk waar de priester achter staat en de Hostie wordt met een pincet gegeven. Kom dus alleen als u echt graag een keer de Communie wilt ontvangen, maar doe niet alsof alles weer gewoon is...!

Vanaf 1 juli mogen er maximaal 100 gelovigen deelnemen aan de Mis. Dan wordt het al een beetje 'normaal'. Maar ook dan: met schermen en u ontvangt de Hostie via een tangetje!

Mistijden van 1 juni t/m 28 juni

2e Pinksterdag 1 juni: 10.00u Munsterkerk

Weekdagen: 9.00u Munsterkerk

Zaterdag 18.00u Munsterkerk

Zondag 10.00u Munsterkerk (vervalt na 1 juli)

Zondag 10.00u Michaëlkerk Herten

Zondag 11.30u Kathedraal

Hoe gaat het werken?

Vanaf nu moet u zich aanmelden als u naar de Mis wilt komen. U moet voor iedere Mis een 'kaartje' aanschaffen. Vreselijk, hè?

Dat kaartje kunt u aanvragen via de website

www.roermondparochiecluster.nl Daar moet u aanklikken welke Mis u bij zou willen wonen. U kunt maximaal voor één week aangeven dat u graag wilt komen. Alle verzoeken komen binnen op de mail van het

parochiebureau. Als er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, selecteer ik persoonlijk wie wel en niet kan komen. Ik houd er daarbij rekening mee dat iedereen die dat wil ook aan de beurt komt. Als er een bijzondere reden is waarom u wilt komen (bijvoorbeeld een huwelijksjubileum of een intentie) stuur mij dan even een persoonlijke mail (Rnmerkx@hetnet.nl).

Parochianen die geen computer hebben, kunnen bellen met de parochiebureaus op de tijden dat dit geopend is: Roermond tel. 334924 op ma, di, do en vr van 10.30 tot 12.30 uur) of Herten tel. 332269 op ma, di, do van 10.00 tot 11.45 uur (bij geen gehoor kunt u ook naar Roermond bellen)

Mensen die via de website te kennen geven dat ze graag willen komen, krijgen per mail een toegangskaart toegezonden of een bericht dat er onvoldoende plaats is.

Voor de mensen die zich via de telefoon aanmelden leggen we de kaarten klaar bij de ingang.

Extra maatregelen

- Er is geen vrije plaatskeuze: de zitplaatsen zijn gemarkeerd met een sticker.
- Het uitlopen uit de kerk gebeurt op aanwijzingen van de priester
- In alle gevallen dient de anderhalf-meterregel te worden aangehouden
- Er is geen collecte: wij ontvangen graag uw bijdrage in de collectebus bij de uitgang
- Er is iemand aanwezig die aanwijzingen geeft. U bent verplicht zich hieraan te houden.

Als u ter Communie wilt gaan (na 12 juni):

- U moet voor het ontvangen van de Communie uw handen ontsmetten met een ontsmettingsvloeistof
- U mag bij het kruisteken en voor het evangelie uw lichaam niet met uw handen aanraken
- U krijgt de Communie alleen op de hand via een speciaal 'tangetje'. De priester staat achter een scherm.

HET IS ALLEMAAL HEEL STRENG MAAR WE DOEN HET VOOR UW EN ONZE VEILIGHEID! WE HEBBEN TE MAKEN MET EEN DODELIJK VIRUS

Nieuws van de Orgelkring Roermond



De orgelkring Roermond had weer een drietal prachtige zomeravondconcerten op de rol staan. Eregast zou zijn de organist van de Notre Dame in Parijs, Philippe

Lefebvre. Maar het was te onzeker dat het al in juli veilig genoeg zou zijn om naar Nederland te komen. Ook onze eigen organist Jean-Pierre Steyvers zit in 'lockdown' in Mosou en moet zelfs een pasje aanvragen om de deur uit te mogen gaan. Gelukkig is zijn gezin bij hem. Maar wat missen we hem in Roermond!

Ook hier geldt: wat in het vat zit verzuurt niet. Luister nog maar eens naar de CD's van onze prachtige orgels, dan blijft u genieten!

Geen H. Missen in de Zorgcentra

Vanwege de grote kwetsbaarheid van de bewoners van Zorgcentrum RCG en Zorgcentrum Herte is het voorlopig absoluut ondenkbaar dat we weet H. Missen mogen vieren in de verzorgingshuizen. Heel triest dat we een groep parochianen die ons heel hard nodig hebben, nu niet kunnen bereiken. We leven met hen mee en blijven zoveel mogelijk verbonden!

Reis naar Frankrijk definitief afgezegd

Helaas is de prachtige bedevaartsreis naar Frankrijk vanwege de crisis niet doorgestaan. We hebben besloten om de reis niet een jaar uit te stellen maar geheel te annuleren. We kunnen dan rustig de ontwikkelingen afwachten en bekijken of we volgend jaar de reis opnieuw kunnen organiseren of eventueel een andere reis. De afwikkeling van de financiën loop via het Huis van de Pelgrim in Maastricht. Jammer van het vele werk dat met name kapelaan Dölle heeft verricht bij de voorbereiding. In ieder geval: dank daarvoor!

Impressie van het hoogtepunt van het jaar: Pasen 2020



Heeft de Munsterkerk zoveel
Gekleurd licht nodig? Wij vinden
van niet... Visagie. Ook de
bisschop moet eraan geloven...



Ieder nadeel hep z'n voordeel. Zó kun je ook de Paaswake meevieren...
Een impressie van onze stadsvlegel Gerard Nizet

Munsterkerk 'open' dankzij de computer

De afgelopen maanden hebben we vele kunnen bereiken dankzij de internetverbinding met de Munsterkerk. Dat lijkt allemaal heel eenvoudig maar dat is het niet. Al vrijwel direct na het moment dat de kerken werden gesloten voor H. Missen zijn we aan het werk gegaan. Aanvankelijk werd de Mis alleen maar 'naderhand' uitgezonden, na korte tijd konden velen de Mis rechtstreeks volgen via een 'livestream'. Ook de website kreeg ineens een enorm belangrijke functie: het was vrijwel het enige rechtstreekse contact dat we met een grotere groep parochianen konden

onderhouden. Heel veel van de technische hoogstandjes werden verricht door het bedrijf 'Kerk&IT' dat gerund wordt door een van onze trouwe acolieten Marco van 't Klooster. In een perfecte samenwerking met de elektrische Deken Merkx kwam er veel moois tot stand. Daarvoor een hartelijk woord van dank!

Ook met het innovatieve aanmeldingssysteem dat ontwikkeld is door Kerk&IT loopt onze parochie voorop! We gaan in ieder geval door met streamen tot 1 juli.

Kapelaan Dölle geïnstalleerd als pastoor van Hulsberg



Op zondag 8 maart werd George Dölle door deken Honings van Schinnen geïnstalleerd als pastoor van de Clemensparochie in Hulsberg. In een indrukwekkende plechtigheid is een stampvolle kerk werd hij hartelijk welkom geheten. Wij wensen hem veel succes toe in zijn nieuwe omgeving. Geen makkelijke start in deze coronatijd!

UW KERKBIJDRAGE AL BETAALD? MAAK EEN GRATIS CONTRACT MET UW PAROCHIE EN TREK UW VOLLEDIGE KERKBIJDRAGE AF VAN DE BELASTING!

Wist u dat fiscus onze kerken 'subsidieert'?
Informeer bij de parochiebureaus
www.roermondparochiecluster.nl

Door de coronacrisis lopen wij elke week veel
inkomsten mis! Help ons!

Roermond: NL63 ABNA 0231 4009 77

Herten: NL29 ABNA 0845 4496 16

NEEM EEN GOED DOEL OP IN UW TESTAMENT

**Het mag ook
uw parochie zijn...!**

Het blijkt dat de inkomsten van Goede Doelen uit jaarlijkse bijdragen van donateurs over de gehele linie teruglopen. Daarnaast wordt geconstateerd dat de inkomsten uit testamentaire legaten zeer sterk toenemen.

Misschien mogen wij een beroep op u doen om dit ook voor het 'Goede Doel': uw parochie te laten gelden. Het aantal 'losse' bijdragers is de laatste jaren sterk afgenomen. Gelukkig hebben enkele zeer gulle gevers-bij-testament de 'schade' kunnen opvangen.

Uiteraard zijn wij ook heel blij als u bij testament een zgn. Misstichting' maakt. Dat wil zeggen dat gedurende maximaal 20 jaar na overlijden HH. Missen worden opgedragen tot intentie van de overledene, bijvoorbeeld 20 jaar een jaardienst rond de overlijdensdatum of de datum van de verjaardag. Ook kunnen Missen gelezen worden voor meerdere overledenen, bijvoorbeeld: 'Jaardienst voor de overledenen van de familie Janssen-Pieters'.

**Bouw mee aan de toekomst
van onze Kerk.**

**Voor onszelf en voor hen die na
ons komen...**

WIE WAT WAAR?

Stichtingen: In de Christoffelparochie kunt u hiervoor contact opnemen met het parochiebureau, tel. 0475-334924. In de Michaëlparochie tel. 0475 332269

Doopsels: vanwege de coronacrisis worden er geen doopvieringen gehouden. In bijzondere gevallen kunt u contact opnemen met de deken of de kapelaan.

Huwelijken: Aanmelding parochiebureau H. Christoforus, liefst zes maanden tevoren. Na aanmelding krijgt u uitvoerige informatie. Vervolgens neemt u contact op met priester of diaken, die het huwelijk voorbereidt. In de Christoffelparochie vinden de huwelijken plaats in de Kathedraal, in Herten in de Michaëlkerk.

Uitvaarten: Voorkeurstijden: 10.30, 11.00u of 13.30 uur. Tot 1 juli maximaal 30 aanwezigen bij de Uitvaartmis/

H. Communie thuis voor zieken en thuis zittenden: verval

Biechtgelegenheid: volgens afspraak.

Huisbezoek: de leden van het pastoraal team zijn graag bereid u te bezoeken. Neemt u s.v.p. wel zelf het initiatief. U kunt contact opnemen met pastoor-deken

Misintenties: opgeven bij de parochiebureaus. Misintenties worden gepubliceerd op de website www.roermondparochiecluster.nl

Bankrekeningnummers:

Christoffel/H. Geestparochie: NL34 INGB 0001 030518;

NL63 ABNA 0231 4009 77 (ANBI)

Michaëlparochie: Kerkbijdrage: NL29 ABNA 0845 4496 16

Andere bijdragen en betalingen: NL63 ABNA 0845 4494 86

Stichting Renovatie Kathedraal: NL 40 RABO 0174 1833 99 (Culturele

ANBI: u mag 125% van uw gift aftrekken)

Volg onze website

www.roermondparochiecluster.nl



Laatste Missen deken Merkx

Deken Merkx brengt zijn laatste weken door in Roermond. Hierboven ziet u hoe het Kerkbestuur van Sittard hem probeert te lokken met de mooie tuin en de monumentale pastorie. Maar dat is toch maar de buitenkant. Er wacht hem een zeer actieve stad en een groot dekenaat met veel parochies, kerken, kapellen, kloosters en talrijke grote kerkelijke plechtigheden, processies en bedevaarten. Een echte uitdaging!

Helaas zal het afscheid sober zijn. Zoals het er nu naar uitziet zal hij voor het laatst de Missen opdragen in het weekend van 11 en 12 juli. Het is niet de bedoeling dat we er toch nog een verkapt 'evenement' van gaan maken. Dus: geen receptie, geen ontvangst, zelfs geen 'handje in de kerk'. Gewoon de reguliere H. Missen, maar is dat niet waar het om gáát? Afscheid nemen zoals we dat altijd gewend zijn, met een heilige Mis. Zonder koren. Maar in groot geloof dat de deken weggaat maar God blijft! Bij u en bij mij!