

# 't Klökske

Parochiebulletin Christoffelparochie en  
H.Geestparochie, Roermond

14<sup>e</sup> jaargang nr. 4  
19 juli - 4 okt. 2020



**(Geen) afscheid van deken Merckx  
ook in Sittard moet er weer een toren worden  
gerestaureerd**

## WIE WAT WAAR?

't Klökske: parochiebulletin Christoffelparochie en H. Geestparochie, wordt bezorgd bij de gezinnen in deze parochies die **minimaal € 110,-** kerkbijdrage betalen (wie niet aan de kerkbijdrage deelneemt, kan á € 20- per jaar een abonnement nemen). Verschijnt in 2019 6x per jaar.

**Parochiebureau Parochie St. Christoffel en H. Geest:** Abdijhof 2, 6041 HG Roermond. Geopend ma, di, do en vr van 10.30 - 12.30 uur, tel. 0475-334924, e-mail: christoforus@gmail.com, **internet:** www.roermondparochiecluster.nl

### **Pastoraal team:**

**Pastoor-deken:** vacant

**Kapelaan:** M. Figliola, Abdijhof 2, 6041 HG Roermond, tel. 06-85539844, e-mail: figliolamar@gmail.com

**Permanent diaken:** H. Klein, H. Luytenstraat 15, 6041 XT Roermond, tel. 310445, e-mail heaklein@gmail.com

**Permanent diaken:** C. van Winden, Egelbroek 3, 6041 SX Roermond, tel. 338708. e-mail ceesenhetske@gmail.com

**Permanent diaken:** P. Bastings, Krophollerstraat 10, 6041VT Roermond. tel. 0475-336047, e-mail diakenroermond@gmail.com

### **Aanvangstijden H. Missen:**

**Kathedraal:** op zondag om 11.30 uur

**Munsterkerk:** maandag t/m vrijdag om 9.00 uur en op zaterdag om 18.00 uur

### **Openingstijden Kathedraal voor publiek**

Op werkdagen geopend van 14.00-17.00 uur. In het weekend van 13.00-17.00u

### **Openingstijden Munsterkerk voor publiek**

Het hoofdportaal van de Munsterkerk is dagelijks geopend van 8.00 tot 14.00 uur voor het opsteken van kaarsen. De glazen toegangsdeuren zijn gesloten.

Daarna is vanaf 1 april de kerk geopend van 14.00-17.00 uur

### **Openingstijden Caroluskapel voor publiek vanaf 1 april - 1 november:**

woensdag, donderdag en zaterdag van 14.00 tot 17.00 uur. Bij exposities ook op zondag.

**Beklimmen toren Kathedraal:** voorlopig is de toren niet toegankelijk

**Bereikbaarheid in noodgevallen:** bij een plotselinge ziekenzalving kunt u kapelaan M. Figliola (06-85539844) bellen.

## Woord van de deken:

### Afscheid in coronatijd

Op woensdag 15 juli eindigt mijn benoeming als pastoor van de parochiefederatie en plebaan van Roermond. Na ruim 11 jaar Roermond ga ik aan de slag in Sittard. Toen de Vicaris Generaal mij begin dit jaar vroeg hoe ik over mijn toekomst dacht, heb ik aangegeven dat – zoals ik destijds bij mijn wijding heb beloofd – ik bereid was om pastoor-deken van Roermond te blijven of een nieuwe benoeming te aanvaarden. Naar mijn overtuiging is priester-zijn een dienstambt en ben je geroepen daarheen te gaan waar je nodig bent. Natuurlijk vinden de parochianen van Roermond dat ik moet blijven, want ze hebben me (gelukkig) nodig. Maar Sittard zit zonder deken. Die kloppen aan bij de bisschop: 'Wij hadden graag een nieuwe deken'. En dan is het de bisschop die de keuzes maakt. Voorwaar geen sinecure in een sterk veranderende kerk en maatschappij. Maar ons geloof zegt: door zijn wijding heeft de bisschop in zekere zin 'een groter deel van de H. Geest ontvangen'. Daarom kan ik er als priester op vertrouwen dat datgene dat de bisschop van mij vraagt, goed is voor de Kerk. En goed is voor de gelovigen en voor mij. Zelfs als de bisschop mij iets zou vragen dat ik helemaal niet leuk vind (dat zal ik hem dan natuurlijk ook wel zeggen...) en hij blijft bij zijn wens, dan is er niets beters dat ik kan doen dan gehoorzamen.

Het is dus Sittard geworden, Voor mij 'onbekend gebied'. Maar zei Christus zelf niet: 'Gaat uit over de hele wereld en verkondigt het evangelie'? En Sittard is niet bepaald het andere einde van de wereld... Maar dan komt het loslaten. Je eerste gedachte is: 'Ik ben onmisbaar in Roermond.' Parochianen zeggen: 'Deken, wij kunnen u niet missen.' We hebben samen ook veel meegemaakt, gedaan, gebouwd, overwonnen. We hebben samen gebeden, ik heb veel uitvaarten gedaan, doopsels, huwelijken, ziekenzalvingen, ik heb veel mensen begeleid op een stukje van hun levensweg, mensen hebben mij om raad, steun en gebed gevraagd. We hebben samen lief en leed gedeeld. En daardoor krijg je een heel diepe band met mensen. Zó intens soms dat mensen zeggen: 'Deken, ik kan niet zonder u.' Maar – en het is misschien raar dat ik het zeg – eigenlijk klopt er dan in gelovige zin iets niet helemaal. Het is de taak van de priester om mensen aan Christus te binden en mensen niet aan jezelf te binden. Natuurlijk is het gemakkelijker als je een vrolijk karakter hebt om contacten te leggen met parochianen, maar dat moet het begin zijn van iets anders. Als parochianen mij dankbaar zijn voor het verzorgen



van een mooie uitvaart, hoop ik dat ze er ook voor hun geloofsleven iets aan gehad hebben, dat ze hebben gemerkt dat ondanks hun droefheid over het heengaan van een dierbare er het Blijde Nieuws is dat het leven na de dood verdergaat en dat onze overledenen met ons verbonden blijven. Mijn innerlijke (en uiterlijke) blijheid zit niet in het feit dat het zo leuk is om deken te zijn, orgels te bouwen, Missen te doen: mijn blijheid zit in mijn overtuiging dat het geloof in Jezus Christus het enige is dat mensen écht blij kan maken. Dat is mijn roeping, mijn opdracht. Dáár gaat het om.

Natuurlijk is het moeilijk om los te laten. We zijn nu eenmaal mensen. Maar ik laat u los in het allergrootste vertrouwen dat Christus u niet loslaat. De deken vertrekt (en er komt een nieuwe...) maar Christus blijft! Er komt geen afscheid. Ik zou echt niet weten hoe we dat met de anderhalve-meterregel zouden moeten organiseren. Natuurlijk zou het fijn zijn elkaar nog even de hand te drukken of te omhelzen... Maar wat zeggen we dan tegen elkaar in die 20 seconden die ons tijdens een receptie gegund zijn...? 'Deken, bedankt voor alles wat u voor ons gedaan hebt.' 'Nou, graag gedaan, ik hoop en bid dat het jullie goed gaat. We blijven voor elkaar bidden.' Het mooiste van een receptie is de ontmoeting met elkaar, met veel mensen vieren dat je parochie bent, gemeenschap van Jezus Christus. Dat moeten we helaas missen. Voor onze eigen bestwil. Voor onze veiligheid en gezondheid. Door een stom, microscopisch klein virusje.

Elf jaar Roermond, het waren mooie jaren. En waar het niet zo mooi was, hebben we Gods hulp ervaren. We danken God voor alles wat Hij in ons midden tot stand heeft gebracht.

Deken zijn... 'Nou, graag gedaan, ik hoop en bid dat het jullie goed gaat. We blijven voor elkaar bidden.'

*Rob Merx*

## **Agenda**

24 juli:	feest H. Christoffel, patroon van de parochie
25 juli:	feest H. Jacobus, apostel
6 augustus:	gedaanteverandering van de Heer
Uitgesteld:	Herdenking van de martelaren van Roermond
15 augustus:	Hoogfeest van Maria ten Hemelopneming
29 en 30 augustus:	Miva actie
6 september:	Hoogfeest van de kerkwijding van de Kathedraal
8 september:	feest van Maria geboorte
12 en 13 september:	Open Monumentendagen
14 september:	feest van de Kruisverheffing

15 september:           gedachtenis O.L. Vrouw van Smarten  
29 september:         feest van de aartsengelen: Michaël, Rafaël en  
                                  Gabriël

### **Wanneer zingen onze koren?**

Helaas mogen onze koren voorlopig niet zingen. Het blijkt dat bij zingen de kans op druppel-infectie groot is. Sterker nog: er mag tijdens vieringen helemaal niet worden gezongen, alleen door een cantor. We gaan onze uiterste best doen om toch mooie vieringen te houden!

### **Uitgeleide gedaan vanuit onze parochies:**

15-06-2020: Nellie Heijnen-Melis  
17-06-2020: Illa Meyer-Dieben  
19-06-2020: Charles Trautmann  
29-06-2020: Tiny Bergmans  
09-07-2020: Piet Geisler  
14-07-2020: Jan Hendrix  
Mogen zij rusten in de vrede van de Verrezen Heer.

### **Getrouwd in de Kathedraal**

26-06-2020: Ronald Selder en Shelly van Deur

### **Gedoopt**

11-07-2020 Believe Alvine Iratunga, dochtertje van Hervé Iratunga en Angé Chibantu door deken Merx in de Kathedraal

### **Ziekenzalving**

De Ziekenzalving blijft mogelijk, ook in de Zorgcentra. Er moeten echter voorzorgsmaatregelen worden genomen.

### **Communie voor zieken en thuiszittenden**

Vanwege het besmettingsgevaar zien we voorlopig af van het rondbrengen van de Ziekencommunie.

### **St. Christoffel en St. Jacobus**

Op vrijdag 24 juli vieren we het Hoogfeest van St. Christoffel met een gezongen H. Mis om 9.00 uur in de Munsterkerk. Vanwege de 'overlap' wordt traditioneel Christoffel één dag eerder gevierd. Omdat de feesten midden in de vakantie vallen en veel mensen weg zijn, hebben we – net als vorig jaar – besloten ook dit jaar beide heiligen sámen te vieren.



Op zaterdag 25 juli vieren we het hoogfeest van H. Jacobus de Meerdere om 18.00 uur in de Munsterkerk. De Broederschap van de H. Jacobus de Meerdere zal deze Mis meevieren.



*St. Christoffel en St. Jacobus broederlijknaast elkaar in het Windhausenaltaar in de Kathedraal (Mariakapel) Foto R. Merkx.*



### **Jaarlijkse Viering 'Martelaren van Roermond'**

Vanwege de beperkingen in verband met de Coronacrisis zien we dit jaar af van de herdenking van de Martelaren van Roermond ion de Caroluskapel. We zullen de Martelaren op eenvoudige wijze gedenken in de Mis van donderdag 23 juli om 9.00u in de Munsterkerk.

# *Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming* **Zaterdag 15 augustus Munsterkerk Roermond**



**----- Wees Gegroet Maria, Koningin des hemels -----**

De viering van Maria Tenhemelopneming zal vanwege de Coronabeperkingen dit jaar eenvoudig gevierd worden met een gezongen Hoogmis op zaterdag 15 augustus om 18.00u in de Munsterkerk. We zien af van gezongen vespers en de gemeenschappelijke lunch.

## **Coronamaatregelen**

De bisschoppen hebben – in nauw overleg – een aantal maatregelen afgekondigd voor de veiligheid i.v.m. de kans op coronabesmetting.

1. Als u naar de Mis wilt komen, dient u zich van tevoren aan te melden. Doe dat bij voorkeur via onze website. Als u geen computer hebt, kunt u bellen met het parochiebureau.
2. Als u zich aangemeld hebt, bent u welkom. U ontvangt geen aparte bevestiging.
3. U dient de aanwijzingen in de kerk op te volgen.

***SAMEN STERK IN DE STRIJD TEGEN CORONA***

## **Zomersluiting Parochiebureau**

Het parochiebureau van de parochies H. Christoforus en H. Geest, Abdijhof 2 is dit jaar vanwege vakantie gesloten van 20 juli t/m 2 augustus. Kapelaan Figliola blijft bereikbaar.

## Einde Zomerrooster

Na het vertrek van deken Merckx is er maar één priester ter beschikking: kapelaan Marco Figliola. Het zomerrooster blijft in ieder geval gelden tot de installatie van deken de Graaf Woutering. Daarna zal bekeken worden hoe we verdergaan. Voorlopig is er dus geen Mis op zondag om 10.00u in de Munsterkerk maar wel op zaterdagavond om 18.00 uur.

## Orgelconcert 28 juli 2020

Het coronavirus gooide roet in het eten bij de organisatie van de orgelconcerten van de Roermondse Orgelkring van deze zomer. Per 1 juli 2020 mogen wij, onder strikte voorwaarden, gelukkig weer concerten gaan organiseren!



Op 28 juli 2020 is het 270 jaar geleden dat Johann Sebastian Bach is overleden. Om het leven en overlijden van deze invloedrijke musicus en componist te herdenken, organiseren wij daarom op die dag één orgelconcert in de Sint Christoffelkathedraal in Roermond. Het orgel zal worden bespeeld door Jean-Pierre Steijvers. Hij heeft een programma samengesteld waarbij het leven en werk van de orgelvirtuoos J.S. Bach in al zijn facetten wordt belicht. Het concert begint om 20.00 uur. De entree bedraagt € 10,- per persoon. Graag nodigen wij u uit hierbij aanwezig te zijn.

In verband met de veiligheidsmaatregelen rondom het coronavirus kunnen wij

maximaal 100 gasten een zitplaats aanbieden. Reserveren is dan ook noodzakelijk. Wilt u het concert bezoeken? Stuur dan een mail met het aantal bezoekers en de gegevens per bezoeker (naam, e-mailadres en (mobiel) telefoonnummer) naar: [info@orgelkringroermond.nl](mailto:info@orgelkringroermond.nl).



## **Nieuwe deken**

Deken Alexander de Graaf Woutering zal worden benoemd tot plebaandeken van Roermond en pastoor van de federatie. Momenteel ondergaat de pastorie op de Abdijhof een opknapbeurt. We hopen dat deken de Graaf Woutering de tweede helft van augustus kan beginnen in Roermond,

De opvolger van deken de Graaf Woutering in Horst is pastoor Wilson Varela, tot nu toe pastoor in de cluster Roermond Oost (H.Hart, Maansniel, Asenray). Er wordt flink geschoven!

## **Streaming van H. Missen beëindigd**

Nu er weer ruimte is om naar de kerk te komen, zijn de Missen niet meer via de website te volgen. We danken Marco van het Klooster en zijn bedrijf Kerk&IT voor de verleende diensten. Gezien de 'kijkcijfers' zijn er velen berokken geweest tijdens de coronacrisis!

# ***UW KERKBIJDRAGE AL BETAALD? MAAK EEN GRATIS CONTRACT MET UW PAROCHIE EN TREK UW VOLLEDIGE KERKBIJDRAGE AF VAN DE BELASTING!***

Wist u dat fiscus onze kerken 'subsidieert'?  
Informeer bij de parochiebureaus  
[www.roermondparochiecluster.nl](http://www.roermondparochiecluster.nl)

Door de coronacrisis lopen wij elke week veel  
inkomsten mis! Help ons!

Roermond: NL63 ABNA 0231 4009 77

Herten: NL29 ABNA 0845 4496 16

# **NEEM EEN GOED DOEL OP IN UW TESTAMENT**

## **Het mag ook uw parochie zijn...!**

*Het blijkt dat de inkomsten van Goede Doelen uit jaarlijkse bijdragen van donateurs over de gehele linie teruglopen. Daarnaast wordt geconstateerd dat de inkomsten uit testamentaire legaten zeer sterk toenemen.*

*Misschien mogen wij een beroep op u doen om dit ook voor het 'Goede Doel': uw parochie te laten gelden. Het aantal 'losse' bijdragers is de laatste jaren sterk afgenomen. Gelukkig hebben enkele zeer gulle gevers-bij-testament de 'schade' kunnen opvangen.*

*Uiteraard zijn wij ook heel blij als u bij testament een zgn. 'Misstichting' maakt. Dat wil zeggen dat gedurende maximaal 20 jaar na overlijden HH. Missen worden opgedragen tot intentie van de overledene, bijvoorbeeld 20 jaar een jaardienst rond de overlijdensdatum of de datum van de verjaardag. Ook kunnen Missen gelezen worden voor meerdere overledenen, bijvoorbeeld: 'Jaardienst voor de overledenen van de familie Janssen-Pieters'.*

## **Bouw mee aan de toekomst van onze Kerk.**

### **Voor onszelf en voor hen die na ons komen...!**

**Stichtingen:** In de Christoffelparochie kunt u hiervoor contact opnemen met het parochiebureau, tel. 0475-334924. In de Michaëlparochie tel. 0475 332269

**Doopsels:** vanwege de coronacrisis worden er geen doopvieringen gehouden. In bijzondere gevallen kunt u contact opnemen met de kapelaan.

**Huwelijken:** Aanmelding parochiebureau H. Christoforus, liefst zes maanden tevoren. Na aanmelding krijgt u uitvoerige informatie. Vervolgens neemt u contact op met priester of diaken, die het huwelijk voorbereidt. In de Christoffelparochie vinden de huwelijken plaats in de Kathedraal, in Herten in de Michaëlkerk.

**Uitvaarten: Voorkeurstijden:** 10.30, 11.00u of 13.30 uur. Tot 1 juli maximaal 30 aanwezigen bij de Uitvaartmis/

**H. Communie thuis voor zieken en thuis zittenden:** vervalt

**Biechtgelegenheid:** volgens afspraak.

**Huisbezoek:** de leden van het pastoraal team zijn graag bereid u te bezoeken. Neemt u s.v.p. wel zelf het initiatief. U kunt contact opnemen met pastoor-deken

**Misintenties:** opgeven bij de parochiebureaus. Misintenties worden gepubliceerd op de website [www.roermondparochiecluster.nl](http://www.roermondparochiecluster.nl)

**Bankrekeningnummers:**

Christoffel/H. Geestparochie: NL34 INGB 0001 030518;

NL63 ABNA 0231 4009 77 (ANBI)

Michaëlparochie: Kerkbijdrage: NL29 ABNA 0845 4495 16

Andere bijdragen en betalingen: NL63 ABNA 0845 4494 86

Stichting Renovatie Kathedraal: NL 40 RABO 0174 1833 99 (Culturele

ANBI: u mag 125% van uw gift aftrekken)

*Volg onze website*

**[www.roermondparochiecluster.nl](http://www.roermondparochiecluster.nl)**

Het derde raam in het Sacramentskoor werd op eerste Pinksterdag in 'coronkring' onthuld. Met grote dank aan de schenkers: de heer en mevrouw van Winden

