

't Klökske

Parochiebulletin Christoffelparochie en
H.Geestparochie, Roermond

13^e jaargang nr. 6
16 december 2019
tot 16 februari 2020



**Dominus dixit ad me: Filius meus es tu,
ego hodie genui te
De Heer sprak tot mij : Jij bent mijn Zoon,
heden heb Ik Jou voortgebracht**

WIE, WAT, WAAR

't Klökske: parochiebulletin Christoffelparochie en H. Geestparochie, wordt bezorgd bij de gezinnen in deze parochies die **minimaal € 110,-** kerkbijdrage betalen (wie niet aan de kerkbijdrage deelneemt, kan á € 20- per jaar een abonnement nemen). Verschijnt in 2019 en 2020 6x per jaar.

Parochiebureau Parochie St. Christoffel en H. Geest: Abdijhof 2, 6041 HG Roermond. Geopend ma, di, do en vr van 10.30 - 12.30 uur, tel. 0475-334924, e-mail: christoforus@gmail.com

Pastoraal team

Pastoor-deken: mgr. ing. R. Merx, Abdijhof 1, 6041 HG Roermond, tel. 339465, e-mail: robmerx@hetnet.nl

Kapelaan: drs. G. Dölle, Kerkpad 2, 6049 BR Herten, tel. 332269; e-mail: george.doelle@gmail.com

Kapelaan : M. Figliola, Abdijhof 2, 6041 HG Roermond, Tel. 06-85539844, e-mail figliolamar@gmail.com

Permanent diaken: H. Klein, H. Luytenstraat 15, 6041 XT Roermond, tel. 310445, e-mail heaklein@gmail.com

Permanent diaken: C. van Winden, Egelbroek 3, 6041 SX Roermond, tel. 338708, e-mail ceesenhetske@gmail.com

Permanent diaken: P. Bastings, Krophollerstraat 10, 6041VT Roermond. tel. 0475-336047, e-mail diakenroermond@gmail.com

Aanvangstijden H. Missen:

Kathedraal: op zondag om 11.30 uur

Munsterkerk: maandag t/m vrijdag om 9.00 uur en op zondag om 10.00 uur

Openingstijden Kathedraal voor publiek

Op werkdagen geopend van 14.00-17.00 uur. In het weekend van 13.00-17.00u

Openingstijden Munsterkerk voor publiek

Het hoofdportaal van de Munsterkerk is dagelijks geopend van 8.00 tot 22.00 uur voor het opsteken van kaarsen. De glazen toegangsdeuren zijn gesloten.

Vanaf 1 november tot 1 april is de kerk geopend elke zaterdag en de 1e zondag van de maand van 14.00 - 17.00 uur

Openingstijden Caroluskapel voor publiek: Vanaf 1 november - 1 april is de Caroluskapel gesloten.

Beklimmen toren Kathedraal: Vanaf 1 november tot 1 april: alleen op afspraak (torenbeklimming@gmail.com)

Bereikbaarheid in noodgevallen: bij een plotselinge ziekenzalving kunt u pastoor deken R. Merx (0475-339465), kapelaan G. Dölle (0475-332269) of kapelaan M. Figliola (06-85539844) bellen.

WOORD VAN DE DEKEN

Kerstmis: op naar Pasen!

Misschien een wat merkwaardige titel. Alsof we nooit tevreden zijn... Het is Kerstmis en we willen wéér wat anders...

Zonder Kerstmis kan het geen Pasen worden! Heel lang geleden, ergens in het begin van de mensenheugenis was het gebeurd. God had het ongelofelijke risico genomen de mens te scheppen.

Zijn liefde is zo onuitsprekelijk groot dat God niet ánders kon dan een wezen scheppen naar zijn beeld en gelijkenis, de mens die het beeld van God in zich draagt. En omdat God in zichzelf volkomen vrij is, is ook de mens, als Gods beeld, vrij. Vrij om gelukkig te zijn, om zich te ontplooiën, met God méé te scheppen door kinderen voort te brengen. Zelfs vrij om de baas te spelen over God. 'Heeft God dan echt verboden om van de vruchten van die boom te eten? God wil jullie vrijheid beperken, eet!' De mens, die over alles mag heersen, wil zelfs heersen over zijn God. Maar God grijpt niet in met geweld. Daarvoor houdt Hij teveel van ons. Hij grijpt in met het sterkste wapen dat Hij heeft: zijn eigen Zoon Jezus Christus. 'O Felix culpa', zingt de Paasjubelzang: 'O gelukzalige schuld, waaraan wij onze Verlosser te danken hebben'. Tegenover de grootste schuld van de mens, staat het grootste geschenk dat God kan geven: Zijn eigen goddelijk leven, zijn eniggeboren Zoon Jezus Christus.

Met Kerstmis vieren we de geboorte van Gods Zoon. Niet met grote tekenen, niet met macht en kracht komt onze God ter wereld, maar klein. Eenvoudige ouders, in een stal als een dakloze. In een voerbak van beesten. Herders komen op bezoek, het uitschot van de maatschappij. Wij omgeven de ellende met romantiek. Wij maken een kerststal, zetten er mooie beeldjes in en branden er kaarsjes bij, een gezellig tafereel. Maar zo gezellig was het in werkelijkheid niet.

God komt op aarde als 'randfiguur'. God komt op aarde om zich te scharen aan de zijde van 'randfiguren' zoals ik. Daar waar ik mijzelf een 'randfiguur' vind, lijk ik het meest op dat Kind in de kribbe. Ik mag er dus een eer in stellen 'randfiguur' te zijn, zondaar, nietsnut. Daar waar ik mij klein voel, waardeloos, onmachtig, dáár raakt God mij aan. Daar zegt Hij: "Ik ben gekomen, juist voor jou! Kijk naar Mij in je kleinheid: Ik ben nóg kleiner!".

Het grootste drama van het menselijk bestaan is de dood. Iedere dag komen we één dag dichterbij de dag dat we onze aarde moeten verlaten, onze dierbaren, dat we alles wat we hebben, zijn en weten in het niets zal



verdwijnen. 'Nee', zegt God, 'dat zal niet gebeuren. Ik houd zóveel van jou dat Ik jou blijf kennen en liefhebben over de dood heen.'

Kerstmis is het begin van de weg naar Pasen. God laat zijn Zoon als mens geboren worden. In zijn kruisdood toont God zijn liefde-tot-het-uiteerste-toe. Zelfs Zijn goddelijke leven wil Hij geven voor ons. En na Goede Vrijdag wordt het Pasen, verrijzenis, eeuwig leven. Ook voor mij. Zalig Kerstmis!

R. Merckx

Agenda

1 t/m 22 dec.:	Kerstactie voor de Roermondse missionarissen
25 en 26 december:	Kerstmis
29 december:	feest H. Familie
31 december:	oecumenische Oudejaarsdienst Munsterkerk
1 januari:	feest van de H. Maria Moeder Gods
5 januari:	hoogfeest Openbaring des Heren
12 januari:	feest van de Doop van de Heer (einde kersttijd)
2 februari:	Opdracht in de tempel (Maria Lichtmis)

Wanneer zingen onze koren?

Abdijkoor:

dinsdag 31 december om 18.30 uur in de Munsterkerk

Munsterkerkkoor:

dinsdag 24 december om 20.30 uur in de Munsterkerk - instrumentalisten

zondag 12 januari om 10.00 uur in de Munsterkerk

zondag 26 januari om 10.00 uur in de Munsterkerk

zondag 9 februari om 10.00 uur in de Munsterkerk

Schola Sancti Christofori:

zondag 24 december om 23.00 uur in de Kathedraal

zondag 5 januari om 10.00 uur in de Munsterkerk

zondag 19 januari om 11.30 uur in de Kathedraal

zondag 2 februari om 10.00 uur in de Munsterkerk



Uitgeleide gedaan vanuit de Munsterkerk

19-10-2019: Francy Giebels-Nohlmans

21-11-2019: Treesje Brussaard

22-11-2019: Pierre Roumen

23-11-2019: Josee Op de Coul

06-12-2019: Marianne Baeten

Uitgeleide gedaan vanuit de Kathedraal

12-11-2019: René Imkamp

19-11-2019: Ger Mevissen

Gedoopt in de Kathedraal

24-11-2019: Roos Hofmans

Communie voor zieken en thuiszittenden

Op of rond de eerste vrijdag van de maand en op dinsdag 24 december vanaf 14.00 uur is er voor parochianen die zelf niet meer naar de kerk kunnen komen de gelegenheid om thuis de Communie te ontvangen. U kunt u opgeven op het parochiesecretariaat. U wordt dan enkele dagen tevoren door de secretaresse gebeld hoe laat de priester bij u aanwezig is. De priester komt nooit onverwacht.

Op deze manier blijft u met uw parochie verbonden. Aarzel niet: uw priesters komen graag! Neem contact op met het secretariaat.

Geestelijke voorbereiding op Kerstmis

De mooiste, de beste, de meest eigenlijke voorbereiding op Kerstmis "Bereid de weg des Heren, maakt zijn paden recht" is de deelname aan de boeteviering of biecht!

Boeteviering: op dinsdag 17 december om 15.00 uur in de Munsterkerk.

Biechtgelegenheid aansluitend aan de boeteviering of na persoonlijke afspraak met deken Merckx of kapelaan Dölle.

Ook tijdens de Nightfever op donderdag 19 december van 18.00 tot 20.00u en Light-Time op 21 december is de deken in de Kathedraal aanwezig voor een persoonlijk (biecht)gesprek.

Vieringen Kerstmis en Oud- en Nieuwjaar

Kathedraal

Kerstavond dinsdag 24 december

23.00 uur: Pontificale nachtmis door mgr. Harrie Smeets, m.m.v. de Koninklijke Zang- en Muziekvereniging en de Schola Sancti Christofori.

Eerste Kerstdag, woensdag 25 december

11.30 uur: Hoogmis m.m.v. Fanfare St. Wiro uit 't Reutje en sopraan Margriet Laumen

Tweede Kerstdag, donderdag 26 december

11.30 uur: Hoogmis met cantor Karen van der Wal

Nieuwjaardag, woensdag 1 januari

11.30 uur: Pontificale Hoogmis door mgr. Harrie Smeets

Munsterkerk

Kerstavond, maandag 24 december

20.30 uur: Kerstwake m.m.v. het Munsterkerkkoor en instrumentalisten

21.00 uur: Plechtige Nachtmis m.m.v. het Munsterkerkkoor

Eerste Kerstdag, dinsdag 25 december

10.00 uur: Plechtige Kerstviering met kerstliederen in samenzang

Tweede Kerstdag, woensdag 26 december

Geen viering in de Munsterkerk, alleen in de Kathedraal om 11.30 uur

Zorgcentrum RCG (Pollart)

Kerstavond, maandag 24 december 15.30 uur: Vooravondmis met

Ensemble 'Het Ketoene Dörp' en kerstliederen

Michaëlkerk Herten

Kerstmiddag- en avond, dinsdag 24 december

16.30 uur: baby/peuter/kleuter kerstviering (zonder
Communie)

19.00 uur: Jeugd- en Gezinsmis m.m.v. kinder- en
jeugdkoor

22.00 uur: Plechtige Nachtmis, m.m.v. kerkelijk Dames- en Herenkoor

Eerste Kerstdag woensdag 25 december

10.00 uur: plechtige Hoogmis m.m.v. kerkelijk Herenkoor

Nieuwjaarsdag dinsdag 1 januari

10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Kerkelijk Herenkoor, aansluitend
Nieuwjaarsbijeenkomst in het zaaltje van de kerk



Zorgcentrum Herte

Kerstavond, dinsdag 24 december 16.30 uur: Kerstviering met kerkelijk
Dameskoor

Tweede Kerstdag, donderdag 26 december 10.00 uur: Hoogmis met
kerkelijk Herenkoor

Oecumenische Oudejaarsdienst

Oudjaarsavond, 31 december

18.30 uur in de Munsterkerk met medewerking van het Abdijkoor.

**IN VERBAND MET DE FEESTDAGEN IS HET
PAROCHIEBUREAU GESLOTEN VAN
MAANDAG 23 DECEMBER 2019 T/M
ZONDAG 5 JANUARI 2020**

In memoriam René Imkamp



Op maandag 4 november bereikte ons het ontstellende bericht dat de penningmeester van ons Kerkbestuur, de heer René Imkamp, was overleden. Ruim drie jaar heeft René zich ingezet voor onze parochies, enerzijds door een solide financieel beleid te voeren, anderzijds door op vele gebieden verbinding tot stand te brengen tussen onze parochies en de Roermondse en Hertense gemeenschap. We zullen René heel erg missen als deskundig penningmeester, als verbinder en als parochiaan. Moge de goede God René eeuwige rust en vrede

schenken en mogen wij er als parochiegemeenschap in slagen dit stukje 'levenswerk' van René voort te zetten.

Kerst-In Roermond



De Kerst-In in Roermond vindt dit jaar voor de 54^e keer plaats op Tweede Kerstdag. Wij nodigen u van harte uit voor dit feest. Deze viering is bestemd voor alleenstaanden, invaliden, gehandicapten, zieken en ouderen. Mensen voelen zich thuis en ontmoeten elkaar. Plaats: de aula van het Citaverde college, Jagerstraat 6, 6042 KA Roermond (Maasniel)

Programma

9.00 uur	Ontvangst van de gasten
9.30 uur	Eucharistieviering met pater Paul Schreur en Gerard Sars m.m.v. De Leeuwer Cantorij o.l.v. T. Giesbers
10.30 uur	KERSTONTBIJT
Vanaf 11.00 uur	Muzikaal programma door de Nachtraven o.l.v. W. van Melick en Sef Beeren
13.30 uur	WARME KERSTLUNCH
16.00 uur	Sluiting

Wilt u deelnemen? Vul dan de deelnemerskaart in en lever deze **vóór 17 december** in op het Parochiebureau, Abdijhof 2, tel. 33 49 24 of bij het Paradies, Munsterstraat 61, tel. 47 00 47 **DEELNAME IS GRATIS**

Ja, ik wil deelnemen aan de kerstviering:

Naam: _____

Adres: _____

Postcode: _____ Woonplaats: _____

Telefoon: _____ Aantal personen: _____

Mocht u na aanmelding, op het laatste moment toch niet kunnen komen, geef dit dan s.v.p. door aan mevr. van Kampen, tel. 0475-319476.

Kerstactie voor onze Roermondse missionarissen

De kersttijd, met de advent als voorbereiding, is de tijd dat we elkaar verwennen met cadeaus om te laten zien dat we van elkaar houden.



Voor twee zeer bijzondere mannen, wonend niet naast de deur maar wel in ons hart, vragen wij deze adventsperiode opnieuw uw speciale aandacht. Het zijn de laatste van de vele missionarissen die jaren geleden vanuit onze parochie vertrokken naar verre missielanden waarbij ze zich in hun werk gesteund werden door hun vele missievrienden in Roermond.

Pater Charles Libois vertrok in 1960 naar Egypte en is daar, ondanks zijn hoge leeftijd, bezig met administratieve werkzaamheden in het Collège de la Sainte Famille in de hoofdstad Cairo.

Zijn adres:

Father Ch. Libois SJ
Collège de la Sainte Famille
Faggalah Postbox P 73
11523 – Cairo
Egypte





Als U hem Kerst- en Nieuwjaarswensen wil toezenden dan het liefst per e-mail omdat post soms zeer vertraagd aankomt:
clibsj@yahoo.fr
Pater Piet Hooysschuur is de oprichter en verantwoordelijke van het kindertehuis St. Noa's Family in Naluvule, Oeganda.

Voor uw Kerst- en Nieuwjaarskaarten: zijn adres is:
Father P. Hooysschuur wp
P.O. Box 14211 – Mengo
Kampala
Uganda
East Africa

U kunt uw wensen ook naar hem zenden per e-mail:
piethoy70@gmail.com

Gedurende de adventsperiode is er in onze parochiekerken een inzamelingsactie voor beide missionarissen.

In de Kathedraal en de Munsterkerk staan tijdens de adventsperiode (2 t/m 22 december) de bekende offerbussen waar u uw gaven kunt deponeren. Maar u kunt ook een geldbedrag storten op de bankrekening van de parochie H. Christoforus: NL63 ABNA 0231 4009 77 met vermelding: Kerstsactie Roermondse missionarissen

Er is ook een kerkdeurcollecte in onze twee parochiekerken op zondag 22 december.

Laten wij ons bevoorrecht voelen om steun te mogen geven. Zij hopen samen met u, en gesteund door u, een instrument van vrede te zijn aan degenen die hun zijn toevertrouwd. Mogen wij u daarom vragen om een gulle bijdrage in deze adventsperiode. Alle giften zijn zeer welkom.

Muziek rond Kerstmis

Kerstconcert Munsterkerk 14 december 20.15 uur

Op zaterdag 14 december 2019 is er in de Munsterkerk een kerstconcert door close-harmonykoor Chavel uit Velden
Na enkele klassieke werken



worden moderne kerstliederen in a capella close-harmony ten gehore gebracht o.l.v. Rob Meijboom. Zeer indrukwekkend in de jubilerende Munsterkerk. Entree € 12,50.

Galaconcert Kathedraal 15 december 15.00 uur



Op zondag 15 december 2019 zal voor de 8^e keer het Galaconcert door Brass Band Merum o.l.v. van dirigent Maurice Daemen in de Kathedraal plaatsvinden, o.a. Missa in F-Dur van

Jacob de Haan met 95-koppig Cäciliënchor. De toegang is gratis!

Kerstconcert Michaëlkerk Herten 22 december 19.00 uur

Op zondag 22 december 2019 organiseert het Hertens Mannenkoor om 19.00 uur in de kerk van Herten een kerstconcert. o.l.v. Bert Ramakers. Met medewerking van koor Sing a Song en diverse instrumentale en vocale solisten. Toegang is gratis!



Kerstconcert K.R.M. Munsterkerk 26 december 15.00 uur



Op 2^e Kerstdag 2019 zal om 15.00 uur in de Munsterkerk een internationaal kerstconcert plaatsvinden door het Koninklijk Roermonds Mannenkoor, o.a. The Prayer, Cantique de Noël, Stille Nacht. Begeleiding door Violenensemble. Gratis entree.

Kerstliederen Munsterkerk 29 december 14.30 uur.

Samenzang van kerstliederen door Geloof en Licht (Geestelijk gehandicapten met familieleden en vrienden). Vanwege 800 jaar Munsterkerk wordt om 15.00 uur het oude Russische kerstverhaal van Vadertje Panov verteld en uitgebeeld.



A Festival of Lessons&Carols: op weg naar Kerstmis

De liturgische viering van 'A Festival of Lessons and Carols' stamt uit de



traditie van de Anglicaanse kerk en is in 1918 door het bekende King's College Choir uit Cambridge geïntroduceerd. In deze oecumenische dienst worden lezingen ('Lessons') uit het Oude en Nieuwe Testament afgewisseld met Christmas Carols en

Kerstmuziek. De 'Carols' zijn geestelijke volksliederen, eenvoudig van taal, spontaan van inhoud en geschreven op muziek die goed in het gehoor ligt. Vocaal Ensemble Silhouet zingt Christmas Carols in Kapel in 't Zand in Roermond op zaterdag 14 december om 18.30 uur. Dit als onderdeel van 'A Festival of Lessons and Carols'. Toegang gratis. De ceremonie begint en eindigt met een processie.

Oecumenische Oudejaarsviering



Op Oudejaarsavond om 18.30 uur is in de Munsterkerk een oecumenische viering uit dankbaarheid voor het afgelopen jaar. De viering wordt verzorgd door het Interkerkelijk Overleg (R.K. Kerk, Protestantse Gemeente Roermond, Basisgemeenschap Jonge Kerk) In een dienst van Woord en Gebed danken we God voor de weldaden van het afgelopen jaar en vragen we om zegen over het Nieuwe Jaar. Met medewerking van het Abdijkoor.

Munsterkerk 800 jaar



Op zondag 1 december, de eerste zondag van de Advent, hebben we het jubileumjaar 'Munsterkerk 800' officieel geopend. Onze bisschop Harrie Smeets vierde de Eucharistie in de Munsterkerk, die muzikaal werd verzorgd door onze eigen Schola Sancti Christofori met de aloude Gregoriaanse gezangen. Het is vrijwel zeker dat ook in de advent van 1220, twee



maanden na de kerkwijding (1 oktober) dezelfde gezangen hebben geklonken: 'Ad te levavi animam meam' 'Naar u verheft zich, Heer, mij ziel, Heer, mijn God, op U vertrouw ik, ik zal niet beschaamd worden.'

Na de Mis onthulde de bisschop een kopie van de 'Roermondse Passietafel'. Dit schilderstuk, dat waarschijnlijk al sinds 1435 in de Munsterkerk heeft gehangen, beeldt het Verlossingswerk van onze Heer Jezus Christus uit. Omdat het origineel te kostbaar en te kwetsbaar is om in onze Munsterkerk een blijvende plaats te vinden, werd door onze parochiaan en kunsthistoricus Rob Dückers een kopie geschonken, vervaardigd in een zgn. gicléeproces. Hierbij wordt een afdruk gemaakt



van een hoogresolutiefoto met echte pigmenten. Het resultaat is verbluffend. Bij de Passietafel werd ook een 'App' gepresenteerd: waarmee bezoekers veel informatie kunnen krijgen over dit indrukwekkende werk (u kunt de app trouwens ook bekijken als u in uw browser intypt:

<https://passietafel.mk800.nl>), De giclée-reproductie is vervaardigd door Kunstatelier Neo in Roermond, de app is gemaakt door Kerk&It.

Het was een grote eer voor de Munsterkerk dat de openingsviering werd bijgewoond door minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Raymond Knops, gedeputeerde Hubert Mackus en het voltallige college van B&W.



Er staan heel veel schitterende activiteiten op stapel in het kader van Munsterkerk 800. Het spits wordt afgebeten door ons eigen Koninklijk Roermonds Mannenkoor met een prachtig concert in de Munsterkerk op tweede Kerstdag om 15.00 uur.

Het onbetwiste hoogtepunt zal worden: de uitvoering van The Passion op Witte Donderdag, 9 april, in de avond. Het hoofdpodium zal staan op het Munsterplein met onze jarige Munsterkerk als decor.



Er worden tienduizenden bezoekers verwacht en twee uur lang zal ons Munsterplein verbonden zijn met miljoenen kijkers op de televisie.



We doen natuurlijk ook een paar 'grappige' dingen. Zo wordt er Munsterkerk Abtbiere gepresenteerd en is er Munsterwijn verkrijgbaar bij de fa. Berger



We rekenen ook op grote belangstelling voor de reis naar de wortels van het Cisterciënser kloosterleven: we gaan naar de Bourgogne waar we plaatsen bezoeken als Cluny, Citeaux, Fontenay, Parauy le Monial en Taizé. Haast u met inschrijven, want het aantal plaatsen is beperkt!

Meer informatie en inschrijving via het Huis voor de Pelgrim in Maastricht.

MK800 gaat een jaar worden met vele hoogtepunten.

Huis voor de Pelgrim
Raadhuisplein 1, 6226 GN Maastricht
043 - 3215715
info@huisvoordepelgrim.nl
www.huisvoordepelgrim.nl



Ook de jeugd wordt niet vergeten. Er zijn heel goede contacten met de Basisscholen van Roermond. Het comité MK800 biedt lesbrieven aan aan de scholen op verschillende niveaus. Schoolkinderen worden in de gelegenheid gesteld de Munsterkerk te bezoeken. Er is een spannende speurtocht beschikbaar en de kinderen van de bovenbouw gaan de audiotour volgen van 'Het Grootste Museum'.

In oktober staat een muziekspektakel op het programma met koren, harmonieën en fanfares uit onze stad.

Kortom: MK800: voor elk wat wils!



MK800 Taizé Avondgebed op Maria Lichtmis

Op het feest van Maria Lichtmis, de Opdracht van de Heer in de Tempel, zullen we een Taizé Avondgebed houden in de Munsterkerk in het kader van MK800. De aanvangstijd is nog niet bekend, maar reserveer de datum vast in uw agenda. We gaan er een 1000-lichtjes Vesper van maken!

Afscheid van kapelaan George Dölle



Na 8 jaar trouwe dienst gaat onze kapelaan George Dölle onze federatie verlaten. Per 1 februari wordt hij pastoor in Hulsberg. We vieren het afscheid van George op zondag 26 januari om 10.00 uur in de H. Michaëlkerk te Herten. Na afloop van de H. Mis bent u allen van harte uitgenodigd voor de afscheidsreceptie in zaal de Schuur, Hoofdstraat 2, 6049 EB Merum. Op zondag 2 februari zal George voor de laatste keer in de Munsterkerk en Kathedraal celebreren en is er na de Mis gelegenheid hem de hand te

drukken, We danken kapelaan Dölle van ganser harte voor zijn inzet voor onze parochies en wensen pastoor Dölle een vruchtbaar en vreugdevol pastoraat toe in Hulsberg!

De installatie van George als pastoor van de Clemensparochie in Hulsberg is op zondag 8 maart om 15.00u. Na de Mis zal er gelegenheid zijn de nieuwe pastoor te feliciteren.

Grote renovatie Noordtoren Munsterkerk voltooid



Deo volente is voor Kerstmis de renovatie van de Noordtoren van de Munsterkerk voltooid. Het was een ingrijpende klus. Heel veel voegwerk is hersteld, loszittende stenen – die gevaar opleverden – zijn vastgezet en binnen in de toren is een versterking aangebracht die moet voorkomen dat de toren ‘uit zijn voegen barst’. De hele klus heeft bijna honderdduizend euro gekost, waarvan bijna de helft nodig was voor de steigerbouw. Ongeveer driekwart van de kosten wordt gedragen door het Rijk, de Provincie en het Bisdóm. In het volgende nummer een

uitgebreid verslag.



**LAAT UW PAROCHIE NIET AAN HAAR LOT OVER.
DOE MEE!
KERKBIJDRAGE**

**Bankrekeningnummers parochie Christoffel/H.Geest
NL34 INGB 0001 0305 18 of NL63 ABNA 0231 4009 77**

Misschien neemt u niet regelmatig aan de vieringen deel maar vindt u dat een kerkgebouw toch belangrijk is. Ook dan rekenen wij op uw steun! Wij zijn afhankelijk van uw giften. Help ons bij de exploitatie van onze kerken. Wij zijn er voor u!

Wij blijven rekenen op uw kerkbijdrage.

Wees geen dief van uw eigen portemonnee!

Maak gebruik van belastingaftrek voor kerkbijdragers!

De overheid steunt 'goede doelen' door middel van belastingaftrek. Kerken mogen zich 'ANBI' noemen: een het Algemeen Nut Bevorderende Instelling'. Giften aan een ANBI mogen worden afgetrokken van de inkomstenbelasting. Er geldt daarbij een drempel. Afhankelijk van uw inkomen mag u bijvoorbeeld de eerste € 300 van uw totaal aan giften **niet** aftrekken. Dat is dan jammer als u € 110 per jaar aan kerkbijdrage betaalt en verder geen andere giften doet. TENZIJ... u een overeenkomst met ons sluit dat u jaarlijks aan uw parochie bijvoorbeeld € 110 betaalt. De overeenkomst moet minstens 5 jaar lopen (langer mag). Het enige dat u hoeft te doen is een formulier invullen van de Belastingdienst. Dat staat op de website van de Belastingdienst maar wij kunnen het u ook bezorgen. Het is een overeenkomst tussen u en onze parochie die niet via een notaris hoeft te lopen en die u ook niet hoeft op te sturen naar de

belastingdienst. De enige vereiste is dat u hem desgevraagd aan de Belastingdienst kunt tonen. Als u dit zó regelt mag u de hele gift aftrekken, zonder drempel. Afhankelijk van het percentage belasting dat u betaalt, scheelt dit u maximaal zo'n 52%. U zou dus ook voor dezelfde 'kosten' méér kerkbijdrage kunnen betalen!

De Overheid subsidieert dus! Maak er gebruik van! En als u het niet voor uzelf doet, doe het dan voor uw parochie!

We geven u graag meer informatie! Al tientallen parochianen maken er gebruik van! Wees geen dief van uw eigen portemonnee!

Het Kerkbestuur

**MAAK EEN GRATIS CONTRACT MET UW
PAROCHIE EN TREK UW VOLLEDIGE
KERKBIJDRAGE AF VAN DE BELASTING!**



*Priesters, diakens pastorale
medewerkers en federatiebestuur
wensen u en al de uwen
van ganser harte een*

*ZALIG KERSTMIS
en een
GEZTGEN'D 2020*

*Vrede en vreugde
aan alle mensen
van goede wil*

NEEM EEN GOED DOEL OP IN UW TESTAMENT

**Het mag ook
uw parochie zijn...!**

Het blijkt dat de inkomsten van Goede Doelen uit jaarlijkse bijdragen van donateurs over de gehele linie teruglopen. Daarnaast wordt geconstateerd dat de inkomsten uit testamentaire legaten zeer sterk toenemen.

Misschien mogen wij een beroep op u doen om dit ook voor het 'Goede Doel': uw parochie te laten gelden. Het aantal 'losse' bijdragers is de laatste jaren sterk afgenomen. Gelukkig hebben enkele zeer gulle gevers-bij-testament de 'schade' kunnen opvangen.

Uiteraard zijn wij ook heel blij als u bij testament een zgn. 'Mistichting' maakt. Dat wil zeggen dat gedurende maximaal 20 jaar na overlijden HH. Missen worden opgedragen tot intentie van de overledene, bijvoorbeeld 20 jaar een jaardienst rond de overlijdensdatum of de datum van de verjaardag. Ook kunnen Missen gelezen worden voor meerdere overledenen, bijvoorbeeld: 'Jaardienst voor de overledenen van de familie Janssen-Pieters'.

**Bouw mee aan de
toekomst van onze Kerk.
Voor onszelf en voor hen
die na ons komen**

WIE, WAT, WAAR

Stichtingen: In de Christoffelparochie kunt u hiervoor contact opnemen met het parochiebureau, tel. 0475-334924

Doopsels: In de Christoffelparochie iedere derde zondag van de maand. Aanvragen via parochiebureau H. Christoforus, liefst zo vroeg mogelijk in verband met deelname aan de gemeenschappelijke doopvoorbereiding.

Huwelijken: Aanmelding parochiebureau H. Christoforus, liefst zes maanden tevoren. Na aanmelding krijgt u uitvoerige informatie. Vervolgens neemt u contact op met priester of diaken, die het huwelijk voorbereidt. In de Christoffelparochie vinden de huwelijken plaats in de Kathedraal

Uitvaarten: Op vaste tijden: 10.30 en 13.30 uur. In de Christoffelparochie naar keuze in de Kathedraal of Munsterkerk.

Avondwake: In de Christoffelparochie als gebedsdienst op maandag t/m vrijdag om 19.00 uur.

H. Communie thuis voor zieken en thuiszittenden: elke eerste vrijdag van de maand. Nieuwe adressen worden graag aangenomen.

Biechtgelegenheid: volgens afspraak.

Huisbezoek: de leden van het pastoraal team zijn graag bereid u te bezoeken. Neemt u s.v.p. wel zelf het initiatief. U kunt contact opnemen met pastoor-deken R. Merkx.

Misintenties: opgeven bij het parochiebureau.

Bankrekeningnummers:

St. Christoffel/H. Geestparochie: NL34 INGB 0001 0305 18;
NL63 ABNA 0231 4009 77 (ANBI)

Stichting Renovatie Kathedraal (onderhoud, ramen, orgel)

NL40 RABO 0174 1833 99 t.n.v. Stichting Renovatie Kathedraal (Culturele ANBI: u mag 125% van uw gift aftrekken)
www.kathedraal-roermond.nl

Munsterkerk 800 jaar

Bank: NL 59 RABO 0328 3909 41 (ANBI)
Website: www.munsterkerk800.nl
Giften van harte welkom!





Tafereel van de Geboorte des Heren van de
Roermondse Passietafel (1435).
'Zo klein maakt God zich voor ons'