



Parochie van de H. Michael

Pastoor: R. Merkx
Abdijhof 1, 6041 HG Roermond;
Tel. 0475-339465

Kapelaan: G. Dölle
Kerkpad 2, 6049 BR Herten
Tel. 0475-332269

Secretariaat:

Mevr. Y. Wilms – Op het Broek
is aanwezig op maandag, dinsdag
en donderdag van 10.00 tot 11.45
uur.

Kerkpad 2, 6049 BR Herten
Tel. 0475-33 22 69

Bankrelaties:

Kerkbijdrage:
NL29 ABNA 0845 4495 16
Stipendia e.d.:
NL63 ABNA 0845 4494 86

Bereikbaarheid:

In dringende gevallen verneemt U
via het antwoordapparaat van de
pastorie, de pastoor of de kapelaan
hoe U een priester kunt bereiken.

Opgeven van misintenties

Persoonlijk tijdens de openingsuren
van het secretariaat. Opgave middels
een briefje met intentie, naam en tel.
via de brievenbus van de pastorie is
ook mogelijk.

E-mail:

parochie.herten@ziggo.nl

Website:

www.parochie-herten.nl
www.roermondparochiecluster.nl

H. Missen

Elke zaterdagavond om 16.30 uur in
zorgcentrum Herte.

Elke zondagmorgen om 10.00 uur in
de kerk (Gregoriaans).

Elke dinsdag en vrijdag om 19.00
uur avondmis in de kerk.

(Onder voorbehoud).

Elke woensdagavond om 18.30 uur
in het zorgcentrum woord-
communiedienst.

U bent van harte welkom.

H. Missen en intenties

Donderdag 24 december Kerstavond

16.30u: ZC Herte: Nachtmis m.m.v.

Kerkelijk Dameskoor

16.30u: Kerk: Baby-Peuterviering met
Kinderkoor. (Dit is géén H. Mis.)

19.00u: Kerk: Gezinsmis m.m.v.

Jeugdkoor

22.00u: Kerk: Nachtmis m.m.v. Kerkelijk

Herenkoor en Kerkelijk Dameskoor

Zal. Herman Wilms (jaardienst), Mia

Wilms-Hoex en kleindochter Lieke; zal.

Thjeu Op het Broek; overleden ouders

Gerard en Catrien Hendriks-Schmitz en

zoontje Harry; zal. Piet Hannen en familie

Vrijdag 25 december Eerste Kerstdag

10.00u: Kerk: zal. Piërrre Wolters; zal.

Tonny Thomassen-van der Hoeven;

overleden ouders Aendekerk-Adams ,

kinderen en familie; zal. Til Maessen en

haar overleden familieleden

Zaterdag 26 december H. Stefanus,

eerste martelaar

10.00u: ZC Herte: voor de overledenen

van familie Geraeds en familie Hannen,

speciaal vanwege de verjaardagen; zal.

Sjra Wassenberg; zal. Johannes Janssen;

voor de dierbare overledenen van onze

families en voor al onze zieken

m.m.v. Kerkelijk Herenkoor

Zondag 27 december H. Familie, Jezus,

Maria, Jozef

10.00u: Kerk: voor het welzijn van onze

parochiegemeenschap

Dinsdag 29 december

19.00u: Kerk: Avondmis

Woensdag 30 december

18.30u: Kapel Zorgcentrum: woord-

communiedienst

Vrijdag 1 januari H. Maria,

moeder van God

10.00u: ZC Herte: Gebedsdienst

10.00u: Kerk: Hoogmis met aansluitend

nieuwjaarsontmoeting in het zaaltje

Zal. Betsy Marcelis-van de Laar

(jaardienst)

Zaterdag 2 januari

16.30u: ZC Herten: voor de dierbare

overledenen van onze families en voor al

onze zieken

Zondag 3 januari Openbaring des

Heren

10.00u: Kerk: voor het welzijn van de

parochiegemeenschap

*Het parochiekantoor zal gedurende de
kerstperiode zijn gesloten van 21 december
tot 4 januari.*

Kerstmis 2015

De engel sprak tot de herders: “Vrees niet,
want ik verkondig jullie een vreugdevolle
boodschap, die bestemd is voor het hele volk.
Vandaag is er voor jullie een Redder geboren,
Christus de Heer, in de stad van David.”

Gods werk onder ons begint heel klein, als
een kleine mens komt God onder ons wonen.
We vieren met Kerstmis dat Jezus, Gods
Zoon, mens is geworden, om ons te verlossen

uit alles wat ons vastbindt, ons van onze
vrijheid berooft: zonde en dood. Die
verlossing heeft Hij bewerkt door zijn lijden,
dood en verrijzen. Dus we kunnen Kerstmis

niet los zien van Pasen, het belangrijkste feest
voor ons Christenen. Zonder Pasen zou
Kerstmis, de geboorte, ook geen zin hebben.

Zo echt is Jezus mens geworden, dat Hij ook
lijden en dood zal ondergaan. Maar
daardoorheen straalt al het licht van de
verrijzenis: Christus de Heer noemt de engel

Hem, en ook in de teksten van Jesaja wordt
gesproken van de Wonderbare Raadsman, de
Goddelijke Held, de Eeuwige Vader, de
Vrededorst. Wie Jezus zal worden schemert

al door: de Heer van hemel en aarde.

Ook nu wordt God weer geboren in kleine,
nietige mensen. Je kunt zeggen: God
verplaatst zich in het lot van al die mensen,
die van huis en haard zijn verdreven vanwege

oorlogsgeweld of economische
omstandigheden. Voor Jozef en Maria was er
geen plaats in de herbergen van Bethlehem,
Maria moest bevallen in een stal. Ook nu is er

volgens sommigen in ons rijke Europa geen
plaats voor al die vluchtelingen, we bouwen
muren en hekken om onze landen om onze
welvaart te beschermen. Weer is er voor

Maria, Jozef en Jezus geen plaats in de

herberg.

“Ik was vreemdeling, en jullie hebben Mij
opgevangen”, zegt Jezus in het Evangelie van
Marcus, als Hij spreekt over de goede daden
van de rechtvaardige mensen op het einde der

tijden. Alles wat je voor één van je
medemensen doet, doe je voor Jezus, doe je
voor God. De paus heeft op 8 december een
Heilig Jaar van Barmhartigheid afgekondigd.

Onze bisschop spoort ons aan om ons open te
stellen voor al de vluchtelingen die naar ons
land komen. We kunnen hen een plaats
bieden, waar ruimtes leeg staan, we kunnen

hen bij ons thuis ontvangen, hen laten voelen
dat zij welkom zijn. In kleine dingen kunnen
we al groot zijn.

Laten we het licht van Kerstmis, dat Christus
is, en dat straalt in de duisternis van dit
donkere jaargetijde, ook stralen voor al die
vreemdelingen, ontheemden, vluchtelingen in

ons land.

Een gezegend Kerstfeest en Gods zegen voor
het nieuwe jaar,

Mede namens mijn collega's,
Kapelaan G.B.J.M. Dölle