

't Klökske

Parochiebulletin Christoffelparochie en
H.Geestparochie, Roermond

13^e jaargang nr. 5
7 okt. - 15 dec. 2019



MK800

MUNSTERKERK 800 JAAR

WIE WAT WAAR?

't Klökske: parochiebulletin Christoffelparochie en H. Geestparochie, wordt bezorgd bij de gezinnen in deze parochies die **minimaal € 110,- kerkbijdrage betalen** (wie niet aan de kerkbijdrage deelneemt, kan á € 20- per jaar een abonnement nemen). Verschijnt in 2019 6x per jaar.

Parochiebureau Parochie St. Christoffel en H. Geest: Abdijhof 2, 6041 HG Roermond. Geopend ma, di, do en vr van 10.30 - 12.30 uur, tel. 0475-334924, e-mail: christoforus@gmail.com

Pastoraal team

Pastoor-deken: mgr. ing. R. Merx, Abdijhof 1, 6041 HG Roermond, tel. 339465, e-mail: rmerx@hetnet.nl

Kapelaan: drs. G. Dölle, Kerkpad 2, 6049 BR Herten, tel. 332269; e-mail: george.doelle@gmail.com

Permanent diaken: H. Klein, H. Luytenstraat 15, 6041 XT Roermond, tel. 310445, e-mail heaklein@gmail.com

Permanent diaken: C. van Winden, Egelbroek 3, 6041 SX Roermond, tel. 338708, e-mail ceesenhetske@gmail.com

Permanent diaken: P. Bastings, Krophollerstraat 10, 6041VT Roermond. tel. 0475-336047, e-mail diakenroermond@gmail.com

Aanvangstijden H. Missen:

Kathedraal: op zondag om 11.30 uur

Munsterkerk: maandag t/m vrijdag om 9.00 uur en op zondag om 10.00 uur

Openingstijden Kathedraal voor publiek

Op werkdagen geopend van 14.00-17.00 uur. In het weekend van 13.00-17.00u

Openingstijden Munsterkerk voor publiek

Het hoofdportaal van de Munsterkerk is dagelijks geopend van 8.00 tot 14.00 uur voor het opsteken van kaarsen. De glazen toegangsdeuren zijn gesloten.

Daarna is het de kerk geopend van 14.00-17.00 uur tot 1 november a.s.

Vanaf 1 november tot 1 april is de kerk geopend op zaterdag en de 1e zondag van de maand van 14.00 - 17.00 uur (het poraal is de gehele dag geopend).

Openingstijden Caroluskapel voor publiek: woensdag, donderdag en zaterdag van 14.00 tot 17.00 uur. Vanaf 1 november - 1 april is de Caroluskapel gesloten.

Beklimmen toren Kathedraal: Vanaf 1 november tot 1 april: alleen op afspraak (torenbeklimming@gmail.com)

Bereikbaarheid in noodgevallen: bij een plotselinge ziekenzalving kunt u pastoor deken R. Merx (0475-339465) of kapelaan G. Dölle (0475-332269) bellen.

Woord van de deken

Op 1 december a.s., de eerste zondag van de Advent, begint het jubeljaar 'Munsterkerk 800'. Enkele jaren vóór 1220 gaf graaf Gerard van Gelre opdracht voor hem en zijn echtgenote Margaretha van Brabant, een kerk bouwen waar zij na hun dood hun laatste rustplaats zouden vinden. Dat had nogal wat voeten in de aarde want het was eind 12 en begin 13 eeuw in de orde van de Cisterciënzers niet meer toegestaan in een kerkgebouw te begraven. Om een onduidelijk reden veranderde echter de visie van de orde. Het was natuurlijk niet toevallig dat het echtpaar koos voor de Cisterciënzersorde. Wijd en zijd stond deze bekend om zijn gestrengheid, aantrekkingskracht en expansie. De Munsterabdij werd gesticht vanuit Klooster Camp (Kamp Lintfort). De moeder van Gerard, de van afkomst Beierse Richardis van Scheyren Wittelsbach – die weduwe was – werd de eerste abdis. Over die beginperiode is weinig bekend maar we weten toch de wijdingsdatum: 1 oktober 1220. Wijdinge bisschop was de aartsbisschop van Keulen, Engelbert. Hij is later zelfs heilig verklaard.



Daarmee begon een periode van kloosterleven, die zou voortduren tot aan de Franse Revolutie.

Het moet een imposant complex geweest zijn, die Munsterabdij. Er stond een hoge muur omheen: vanaf de toegangspoort in de Hamstraat (de boog bij de dierenwinkel) via de fontein (daar was het kerkhof van de zusters) voor langs de cafés op het Munsterplein (ter hoogte van het Munsterhof was de brouwerij), dan via de Christoffelstraat, voor langs het oude postkantoor zo weer naar de Hamstraat.

Ook de geestelijke invloed moet enorm geweest zijn. Vele eeuwen lang was de Munsterkerk een bedevaartsoord waar jaarlijks tienduizenden naar pelgrimeerden. Het is niet overdreven om te stellen dat de Munsterabdij Roermond 'op de kaart heeft gezet'.

De Munsterkerk zet nog steeds Roermond op de kaart. Samen met de toren van de Kathedraal is de Munsterkerk hét 'beeldmerk' van Roermond.

En dat is nog slechts de buitenkant. Wie wordt er niet op een heel bijzondere manier geraakt bij een bezoek aan de Munsterkerk? De bijzondere sfeer verwijst naar een 'hogere sfeer'. Naar iets dat wij, moderne, technisch ingestelde mensen, helemaal niet meer onder woorden kunnen brengen. Iets dat gelovigen 'God' noemen, 'iets' dat wij dankzij Jezus Christus



hebben leren kennen als 'Iemand'. Voor die God hebben Gerard en Margaretha deze kerk laten bouwen omdat zij geloofden dat die God er ook na hun dood voor hen zou zijn. Daarom staat in de koepel van de Munsterkerk het beeldje van Christus Triomphator: Christus, de Overwinnaar van de dood.

Munsterkerk 800 jaar: 800 jaar geloof in de verrijzenis. God zij dank!

R. Merckx

Agenda

5 oktober:	Fakkeltocht 18.30u Kathedraal
20 oktober:	Wereldmissiedag
1 november:	Allerheiligen
3 november :	Allerzielen
7 november 19.00 uur`	St. Maartenviering in Munsterkerk
10 november:	Willibrordzondag
24 november:	Laatste zondag van het kerkelijk jaar
1 december:	Begin van de Advent
1 december - 22 december:	Kerstactie Roermondse missionarissen

Wanneer zingen onze koren?

Munsterkerkkoor:

Zondag 13 oktober om 10.00 uur in de Munsterkerk

Zondag 27 oktober om 10.00 uur in de Munsterkerk

Zondag 3 november om 10.00 uur in de Munsterkerk

Zondag 24 november om 10.00 uur in de Munsterkerk

Zondag 8 december om 10.00 uur in de Munsterkerk

Schola Sancti Christofori

Zondag 6 oktober om 10.00 uur in de Munsterkerk

Vrijdag 1 november om 19.00 uur in de Kathedraal

Zondag 17 november om 10.00 uur in de Munsterkerk

Zondag 1 december om 10.00 uur in de Munsterkerk

Zondag 15 december om 10.00 uur in de Munsterkerk

Uitgeleide gedaan vanuit de Munsterkerk

Uitgeleide gedaan vanuit de Kathedraal

Getrouwd vanuit de Kathedraal

Openingsviering Munsterkerk 800 jaar op 1 december

Op zondag 1 december zal bisschop Harrie Smeets het jubeljaar '800 jaar Munsterkerk' openen. Om 10.00u vieren we de Hoogmis in de Munsterkerk, die wordt opgeluisterd met gregoriaanse gezangen, zoals die ook 800 jaar geleden klonken in de pasgewijde kerk. 'Ad te levavi animam meam': mijn God, tot U richt ik mijn geest, op U vertrouw ik. Al wie naar U uitziet zal niet worden teleurgesteld'.

Aan het einde van de Mis zal de bisschop als openingshandeling een geheel nieuw vervaardigde kopie van de 'Roermondse Passietafel' onthullen. Het origineel bevindt zich momenteel in het Rijksmuseum in Amsterdam. Het schilderij bevat 18 scènes die het leven van Jezus Christus weergeven. De waardering voor de Passietafel is de laatste jaren enorm gegroeid. Het blijkt een van de allereerste schilderstukken op paneel te zijn uit de Nederlandse geschiedenis: van onschatbare waarde. Het schilderij heeft deel uitgemaakt van een altaar in de Munsterkerk en is aan of door een Abdis geschonken. Het object



Detail van de Passietafel

verkeert momenteel in slechte staat en zal na restauratie een prominente plaats krijgen in het Rijksmuseum. Om deze reden en vanwege de waarde is de Munsterkerk niet geschikt om de Passietafel een plaats te geven: klimatologisch en beveiligingstechnisch is dat onverantwoord.

We zijn blij met de kopie die ons wordt geschonken en die de herinnering levend houdt aan dit kostbaren schilderij en meer nog aan wat er op is afgebeeld: het verhaal van onze verlossing!

Allerheiligen en Allerzielen

Één keer per jaar herdenkt de parochie alle mensen uit haar midden die gestorven zijn, met name de afgelopen periode. Natuurlijk zijn er zeswekdiensten en jaardiensten, maar het is goed om één keer per jaar gezamenlijk stil te staan bij al die mensen die ons voorgedaan zijn in een christelijk leven. Het afgelopen jaar en vele jaren geleden.

Deze gedenkdag heet heel toepasselijk: Allerzielen. Mensen besteden dan extra aandacht aan de graven van hun dierbaren en zorgen voor mooie bloemen. Allerzielen is onlosmakelijk verbonden met Allerheiligen. Dan herdenkt de kerk álle heiligen die in de loop der eeuwen geleefd hebben en letterlijk een voorbeeld voor ons zijn geworden.

In de Christoforusparochie en H. Geestparochie wordt Allerheiligen gevierd op vrijdag 1 november om 9.00 uur in de Munsterkerk met een gezongen H. Mis en om 19.00 uur in de Kathedraal met een plechtige eucharistieviering. Allerzielen wordt op zondag 3 november gevierd in de H. Mis van 10.00 uur in de Munsterkerk, waarin alle overledenen die vanuit Munsterkerk en Kathedraal uitgeleide gedaan zijn, worden herdacht.

Munsterkerk en Kathedraal Allerzielen 2018-2019

Uitgeleide gedaan vanuit de Munsterkerk

Uitgeleide gedaan vanuit de Kathedraal

Vormselviering in 2019.

De Vormselviering zal dit jaar plaatsvinden op **zondag 10 november 2019 om 11.30 uur in de Kathedraal van Roermond**. Onze vicaris Ed Smeets zal tijdens deze viering het Vormsel aan onze jongeren toedienen.

Aanmelding voor 1^e H. Communie in 2020.



Indien u een kind heeft in groep 4, kunt u hem/haar aanmelden voor de 1^e H. Communie. De Communievieringen zullen dit jaar plaatsvinden op **donderdag 21 mei om 10.30 uur (Hemelvaartsdag) in de H. Michaëlkerk te Herten**. Tijdstippen van de verschillende vieringen en voor wie welke viering is bestemd worden later bekend gemaakt.

De kinderen die op één van de volgende basisscholen binnen de parochie zitten, ontvangen binnenkort via de school een brief om hen te informeren over de 1^e H. Communie. Het betreft de Hubertusschool, De Steenen Brug en De Stapsteen. Indien uw kind niet op één van deze scholen zit of als u de brief gemist heeft, kunt u de informatiebrief en het aanmeldingsformulier downloaden via de website van de parochie:

www.roermondparochiecluster.nl.

Er zullen in de loop van het jaar drie ouderavonden gepland worden. Op maandag 7 oktober vindt de eerste ouderavond plaats, aanvang 19.30 uur, op de Stapsteen te Herten (Putkamp 2). U kunt uw kind tot en met de eerste ouderavond aanmelden.

Voor de dekking van de kosten, zoals werkboek catecheselessen, knutselmateriaal, verziëring van de kerk, drukwerk, etc. wordt per communicant een bijdrage gevraagd van € 75,-.

Pastoor-deken R. Merx en kapelaans G. Dölle en M. Figliola

Bijbellezing - Lectio Divina seizoen 2018/2019

De groep Lectio Divina gaat weer van start.

In deze groep worden eenmaal per maand de lezingen van de zondag op de woensdag daarvoor besproken. In de eerste ronde worden vragen en



opmerkingen bij de teksten besproken, dan volgt een uitleg bij de tekst van de begeleidend priester, en in de tweede ronde gaat het over de vraag: wat neem ik mee van deze teksten voor mijn eigen leven?

Belangstellenden zijn van harte welkom en kunnen steeds aansluiten, de avonden vinden plaats op 30/10, 20/11 en 18/12 en duren van 19.30-21.30 uur en vinden plaats in het zaaltje achter de kerk in Herten.

Advent

Op zondag 1 december vieren we het begin van het nieuwe kerkelijk jaar. Het kerkelijk jaar begint een week of 4 eerder dan het burgerlijke jaar: we straten met een voorbereidingstijd op het feest van de geboorte van Jezus Christus: de advent. We hangen in onze kerken adventskransen op: iedere week steken we een kaars extra aan om te visualiseren dat geboorte van Jezus Christus, het Licht van de

wereld, nadert. December: een drukke maand. Gunnen we onszelf ook wat momenten om na te denken over de komst van de Heer. Hij wil ook in ons hart opnieuw geboren worden om het geluk te geven dat de grootste cadeaus van de decembermaand niet kunnen evenaren!



Broederschap H. Jacobus

Op 19 september overleed broeder Hans Pastwa van de Broederschap van de H. Jacobus de Meerdere.

Op 24 september begeleidden de broeders hem naar zijn laatste rustplaats vanuit de Petruskerk in Sittard.

Medebroeders en familie betuigen wij ons medeleven.

Op zondag 24 november worden twee nieuwe broeders door de investituur opgenomen in de Broederschap

Wij heten hen van harte welkom, wensen hun een mooie feestdag en alle goeds voor de toekomst.



MISSIO Wereldmissiemaand 2019: Noord-Oost India

Wat is jouw missie?

Sinds de onafhankelijkheid van India in 1947 zijn de zeven deelstaten in het noordoosten van India slechts via een smalle corridor met centraal India verbonden. In de regio wonen merendeels inheemse volken die zich in uiterlijk, taal en cultuur duidelijk van de rest van India onderscheiden. Een grote culturele rijkdom. Het grenst aan Bhutan, China, Myanmar en Bangladesh. Er leven veel verschillende etnische bevolkingsgroepen. Dat zorgt geregeld voor spanningen en geweld. De mensen voelen zich vaak tweederangsburgers in hun land. Ze worden uitgebuit en bedreigd in hun culturele identiteit.

Christenen

Talrijke religieuze gemeenschappen zijn in de regio werkzaam. Het aantal roepingen is hoog zodat er steeds meer priesters en religieuzen komen die vanwege hun afkomst vertrouwd zijn met de cultuur. Dat is een positieve ontwikkeling.

De katholieke kerk ziet het hier als haar missie om zich in te zetten voor de bescherming van de waardigheid en de rechten van de mensen en voor de bescherming van de schepping en de inheemse bevolking te begeleiden in een samenleving die verandert.

De rondtrekkende zusters Franciscanessen verlenen medische zorg, geven onderwijs en delen gedurende enkele weken het eenvoudige leven met de inwoners van het dorp. Door hun leven zijn de zusters een voorbeeld en een symbool van christelijke naastenliefde.

Op de theeplantages in de deelstaat Assam worden de theepluksters uitgebuit en vaak slachtoffer van mensenhandel en orgaanhandel. Zusters van de Salesianen maken de vrouwen en meisjes bewust van de gevaren.

Buitengewone Missiemaand: Gedoopt en Gezonden

Met de campagneslogan 'Wat is jouw missie?' sluit Missio aan bij het thema van de Wereld Missiemaand. Iedere gedoopte heeft een missie. Iedereen heeft de opdracht de Blijde Boodschap te verkondigen.

Missiezondag

Missiezondag is het feest van solidariteit. We vieren dat we deel zijn van een wereldwijde gemeenschap van mensen die verantwoordelijkheid voor elkaar neemt.

Die verantwoordelijkheid wordt concreet in de wereldwijde collecte die Missiezondag tot de grootste solidariteitsactie van de katholieken maakt.

MISSIO ondersteunt het pastorale werk van parochies en bisdommen en de opleiding van priesters, diakens pastorale werkers. Help mee ! Geef aan Missio Pauselijke Missiewerken in de kerkdeurcollecte op Missiezondag **20 oktober** of stort uw bijdrage op **NL65 INGB 0000 0015 66**, t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, te Den Haag.

Sint Maartensfeest in de binnenstad Roermond



Het najaar doet weer van zich spreken en op vele plaatsen verschijnen reeds de eerste St. Maartenshopen. Het comité Folkloristische Kienjerfeeste Roermond zet de koopavond van donderdag 7 november extra luister bij, met de viering van het Sint Maartensfeest. (Sinter Merte) in de Roermondse binnenstad. 'Sinter Merte', oftewel Sint Maarten is de persoon die op veel mensen een speciale aantrekkingskracht heeft. De kinderen kennen hem van het grote vuur, de lampions en de rondgang langs de huizen waar ze zingend het een en ander proberen te verdienen, Voor de

volwassenen is het de man die zijn mantel deelt met de arme bedelaar. De kinderen worden met hun ouders om 19.00 uur in de Munsterkerk verwacht. Hier zal de zegening van de lampions zijn. Vanuit de Munsterkerk vertrekt vervolgens de lampionnoptocht onder begeleiding van muziek, via de Steenweg naar de Markt. Hier wordt vervolgens het verhaal van Sint Maarten opgevoerd en het vuur ontstoken. Iedereen kan aan dit gezellige feest deelnemen. Lampions zijn overal te koop. Natuurlijk kan men ook een suikerbiet uithollen of zelf lampions maken. Fakkels zijn echter verboden. Zo zijn er mogelijkheden genoeg om er voor de kinderen in de duisternis van de avond een sfeervolle happening van te maken.

Het comité Folkloristische Kienjerfeeste Roermond.

Schilderij van Johanna van Randenraedt aangeboden

Soms duiken ineens interessante voorwerpen op in relatie tot onze kerken.

Zo ontvingen wij onlangs een brief uit het Duitse Offenbach:

“In unserem Besitz befindet sich ein Bild von Johanna van Randenradt. Dieses hing Jahrzehnte im Schlafzimmer unserer Großmutter und befindet sich seit 2008 in unserem Besitz. Wie es in den Besitz unserer Großmutter kam wissen wir nicht. Nach einigen Jahren im Keller haben wir es wieder herausgeholt. Da wir keinen Bezug zu dem Bild haben würden wir es gerne abgeben. Nach Recherche im Internet habe ich herausgefunden, dass Johanna van Randenradt bei Ihnen in der Christoffelkathedraal beigelegt ist.”

Joanna van Randenraedt (Brussel 1610 – Roermond 1684), was een ongehuwde, zeer vrome vrouw. Als 'geestelijke dochter' bleef zij ongehuwd, en leidde een zodanig deugdzaam leven dat zij in Roermond nog lang als een heilige werd vereerd. Haar negentiende-eeuwse grafmonument is een van de bezienswaardigheden in de kathedraal van Roermond. Het bevindt zich in het Mariakoor ter hoogte van het bronzen altaar.

Op 22 september ontvingen wij de heer Thomas Isser en zijn moeder. Zij kwamen uit Offenbach om het schilderij aan te bieden,

Thomas Isser vertelde wat hij wist over de relatie tussen zijn grootmoeder en dit schilderij. In een kleine plechtigheid bij het graf van Johanna werd het schilderij aangeboden.

Bij gelegenheid van de aanbidding bracht de kasteelheer van Horn, de heer Magnée een schoen mee, die zich bevindt in zijn bezit, die toebehoort heeft aan de moeder van Johanna



De schoen van de moeder van Johanna



Kap. Dölle met de fam. Isser

van Randenraedt.

Mooi dat op deze wijze weer even het

spotlight werd gezet op een van onze 'bekenden parochianen uit het verleden'.

Johanna, over wie het verhaal gaat dat zij ooit werd aangesproken door Christus vanaf het kruisbeeld op de Minderbroedersstraat, staat afgebeeld met een wolk boven haar hoofd. Die wolk verbeeldt een visioen dat Johanna had over de aanval van de Turken op Wenen in 1683. De Turken werden succesvol verslagen door Koning Jan III Sobieski van Polen.

Dank aan allen die meehelpen onze

Kathedraal nóg interessanter te maken dan hij als is!

Renovatie Munsterplein

De renovatie van het Munsterplein is in volle gang. Eén van de interessante mogelijkheden die daarbij optreden, is het onderzoek naar resten van de oude bebouwing. Om financiële redenen heeft het onderzoek zich beperkt tot de plaatsen waar daadwerkelijk gegraven moest worden. Het onderzoek werd verricht door o.a. archeoloog Guus Gazenbeek. Zijn eigen bedrijf heet Artefact. Hij werkt op het Munsterplein in opdracht van de Antea Group die weer in opdracht van de gemeente werkt.

Tien jaar geleden heeft de heer het Munsterplein ook al eens onderzocht met behulp van een grondradar (soort echoscopie). Dit onderzoek heeft toen weinig of niets opgeleverd.

Er zijn fundamenteen gevonden nabij de kiosk: we weten dat daar de woning van de Abdis heeft gestaan. Bouwsporen zijn ook gevonden op de hoek bij de Douglas, waar de grote boom is verdwenen. Interessant zijn ook de muurresten die gevonden zijn nabij de invalideningang van de Munsterkerk. Daar kwamen fundamenteen aan het licht die vermoedelijk deel uitmaakten van de muur die de ingang van de Abdij markeerde voor de burgers van de stad. De huidige hoofdingang werd door Cuypers ontworpen. Tot eind 19^e eeuw stond er een grote steunbeer tegen de westbouw en waren er geen deuren.

Ook aan de westzijde van de pandtuin zijn muurresten gevonden. Deze betreffen de fundamenteen van de abdijgebouwen waarvan de huidige tuin de pandhof vormde. Ook vonden we een rond bakstenen metselwerk dat waarschijnlijk deel uitmaakte van een put. Een grondboring leverde niet veel op: de put is maar enkele meters diep geweest. Het zou een beerput geweest kunnen zijn, hoewel de plaats vreemd is. Uiteraard is alles weer nauwkeurig gefotografeerd en beschreven. Ieder detail kan bij bestudering weer nieuwe informatie opleveren over de geschiedenis van de Munsterabdij waarover we eigenlijk nog zo weinig weten. Onderstaande foto's geven een indruk van de situatie.



Verwijderen straatwerk



Sleuf bij invalideningang



Fundamenten oude muur



Oude put



Grondboring in oude put: niets gevonden



Het leggen van de nieuwe bestrating



Het aanleggen van een hellingbaan naar de abdijtuin voor rolstoelen

Noordwesttoren in de steigers

We werken als parochie actief mee aan de renovatie van het Munsterplein. De komende 8 weken gaat de Noordwesttoren van de kerk in de steigers. Er wordt nauwkeurig geïnventariseerd hoe de staat van onderhoud is en waar nodig wordt actie ondernomen. Zo is begin komend jaar niet alleen het plein in optima forma maar ook onze Munsterkerk.



Overlast voor parochianen

De werkzaamheden op het plein en bij de toren veroorzaken onvermijdelijk overlast voor de parochianen. Op korte termijn is de zij-ingang weer beschikbaar. Als begonnen wordt met de bestrating vóór de kerk zal er een smal looppad gemaakt worden naar de hoofdingang. Wanneer er onverhoopt een uitvaart moet plaatsvinden, zoeken met de uitvoerders een zo goed mogelijke oplossing. We rekenen op uw begrip!

Fakkeltocht zaterdag 5 oktober 18.30u Kathedraal

Op zaterdag 5 oktober trekt de jaarlijkse bidtocht van de Kathedraal naar de Kapel in 't Zand. Om 18.30u is er een H. Mis in de Kathedraal. Na de Mis vertrekt de stoet naar de Kapel in 't Zand.

Fakkels kunnen worden verkregen à € 2,-.

Van 21.00 tot 21.30u is er een gebedsdienst met aanbidding van het Allerheiligste. Er is biechtgelegenheid. Vanaf

21.00u zijn koffie en snacks verkrijgbaar op het plein voor de Kapel.

Van 21.00 tot 23.00u rijdt een pendelbus van de Kapel naar het NS-Station en het Wilhelminaplein.

Meer informatie: Myriam Rademaker, tel. 0475-386892

m.rademaker@bisdom-roermond.nl www.bisdom-roermond.nl



Kump good!

Op maandag 12 augustus is de renovatie gestart van het Munsterplein. Mede dankzij een royale bijdrage van de Provincie kan het Munsterplein een grondige opknappbeurt krijgen.

Al lange tijd waren er klachten over de slechte begaanbaarheid van het plein. Hier en daar lagen de stenen ver uit elkaar waardoor met name elegant geschoeide dames 'een hak werd gezet'.

Bij de renovatie is ook inbegrepen een opknappbeurt van de Abdijtuin tussen de Munsterkerk en het Cuypersbeeld. De grond van deze tuin is nog steeds eigendom van de parochie. Jarenlang was er een mondelinge afspraak dat bij publieke toegankelijkheid van de Abdijtuin, de Gemeente het onderhoud deed. Dat heeft altijd goed gefunctioneerd. Omdat er nu een investering op stapel staat van enige honderdduizenden euro's, moest er een goede juridische constructie worden bedacht om de vroegere mondelinge afspraken in een juiste juridische vorm te gieten. De gemeente mag geen bouwprojecten op particulier terrein uitvoeren, daarom werd gekozen voor een erfpachtconstructie. De grond blijft van de parochie maar de opstal (planten, straatmeubilair, verlichting e.d.) blijft van de Gemeente. De pachtprijs is symbolisch omdat de Gemeente het onderhoud verricht.

Behalve een nieuwe beplanting wordt er ook een hellingbaan gerealiseerd zodat de tuin toegankelijk wordt voor rolstoelen en scootmobielen. Ook de

trap tussen de tuin en het Munsterplein wordt verbreed, zodat de tuin opener oogt naar het plein toe. Zo hopen we vandalisme tegen te gaan. Het leggen van de nieuwe bestrating (de oude stenen zijn afgevlakt en worden weer hergebruikt) is begonnen bij de zij-ingang van de Munsterkerk. Eind september kan deze weer open, zij het met enige hindernissen. Deze worden veroorzaakt door de steiger van onze Noordwesttoren. Omdat de renovatie van deze toren al op het programma stond, hebben we kunnen regelen dat de steiger wordt geplaatst op 'nieuw' straatwerk. Tot begin december zal de toren 'ingepakt' zijn. Er wordt begonnen met een nauwgezette inspectie om alle onderdelen te lokaliseren die los zitten of beschadigd zijn. Daarna wordt alles gerepareerd. De renovatie valt onder de SIM-regeling (Subsidie Instandhouding Monumenten) omdat de Munsterkerk Rijksmonument is. Begin augustus is ook begonnen met de verbouwing van het voormalig pand van V&D. Alles komt nu dus samen en we zullen enkele maanden in een 'bouwput' zitten. Dat heeft natuurlijk ook gevolgen voor de toegankelijkheid van de Munsterkerk. Het is af en toe een beetje behelpen. In oktober wordt de bestrating vóór de kerk aangepakt en zullen er rubber matten liggen. Vanaf dat moment is echter de zijdeur weer open. Mochten er uitvaarten zijn, dan is de afspraak met het bouw bureau dat we de zaken zo goed mogelijk regelen. De samenwerking is buitengewoon prettig.

't Kump good!, zeggen ze in Roermond. Daar vertrouwen we op! Het jubileumjaar MK800 zal gevierd kunnen worden op een schitterend nieuw plein! Parochianen en vrijwilligers: dank voor uw geduld! Mensen van de bouw: succes en werkzaam weer toegewenst! We verheugen ons op de opening in het voorjaar van 2020.

R. Merkx

**MAAK EEN GRATIS CONTRACT
MET UW PAROCHIE EN TREK UW
VOLLEDIGE KERKBIJDRAGE AF
VAN DE BELASTING!**

Informeer bij het parochiebureau
www.roermondparochiecluster.nl

Huis voor de Pelgrim

Onze reizen brengen je verder

U gaat toch ook mee?

Pelgrimsreis naar Bourgogne

Oorsprong van de Munsterkerk



Neem een folder mee uit de kerk, vraag hem aan bij het parochiebureau of ga naar www.huisvoordepelgrim.nl

NEEM EEN GOED DOEL OP IN UW TESTAMENT

Het mag ook uw parochie zijn....!

Het blijkt dat de inkomsten van Goede Doelen uit jaarlijkse bijdragen van donateurs over de gehele linie teruglopen. Daarnaast wordt geconstateerd dat de inkomsten uit testamentaire legaten zeer sterk toenemen.

Misschien mogen wij een beroep op u doen om dit ook voor het 'Goede Doel': uw parochie te laten gelden. Het aantal 'losse' bijdragers is de laatste jaren sterk afgenomen. Gelukkig hebben enkele zeer gulle gevers-bij-testament de 'schade' kunnen opvangen.

Uiteraard zijn wij ook heel blij als u bij testament een zgn. 'Misstichting' maakt. Dat wil zeggen dat gedurende maximaal 20 jaar na overlijden HH. Missen worden opgedragen tot intentie van de overledene, bijvoorbeeld 20 jaar een jaardienst rond de overlijdensdatum of de datum van de verjaardag. Ook kunnen Missen gelezen worden voor meerdere overledenen, bijvoorbeeld: 'Jaardienst voor de overledenen van de familie Janssen-Pieters'.

Bouw mee aan de toekomst van onze Kerk.

Voor onszelf en voor hen die na ons komen...

Stichtingen: In de Christoffelparochie kunt u hiervoor contact opnemen met het parochiebureau, tel. 0475-334924

Doopsels: In de Christoffelparochie iedere derde zondag van de maand. Aanvragen via parochiebureau H. Christoforus, liefst zo vroeg mogelijk in verband met deelname aan de gemeenschappelijke doopvoorbereiding.

Huwelijken: Aanmelding parochiebureau H. Christoforus, liefst zes maanden tevoren. Na aanmelding krijgt u uitvoerige informatie. Vervolgens neemt u contact op met priester of diaken, die het huwelijk voorbereidt. In de Christoffelparochie vinden de huwelijken plaats in de Kathedraal

Uitvaarten: In alle kerken van de cluster kunnen uitvaarten plaatsvinden.

Avondwake: In de Christoffelparochie als gebedsdienst op maandag t/m vrijdag om 19.00 uur.

H. Communie thuis voor zieken en thuiszittenden: elke eerste vrijdag van de maand. Nieuwe adressen worden graag aangenomen.

Biechtgelegenheid: tijdens Nightfever en Lighttime in de Kathedraal en volgens afspraak met een van de priesters.

Huisbezoek: de leden van het pastoraal team zijn graag bereid u te bezoeken. Neemt u s.v.p. wel zelf het initiatief. U kunt contact opnemen met pastoor-deken R. Merkx.

Misintenties: opgeven bij het parochiebureau. Publicatie in de editie van de TVtoren en Remunj Centrum Blaedje van Gilsing Weekbladen is alleen mogelijk als de misintentie minstens 14 dagen voor de verschijningsdatum is doorgegeven.

Bankrekeningnummers:

St. Christoffel/H. Geestparochie: NL34 INGB 0001 0305 18;
NL63 ABNA 0231 4009 77 (ANBI)

Giften voor het orgel: Stg. Renovatie Kathedraal
NL40 RABO 0174 1833 99 t.n.v. Stichting Renovatie Kathedraal (Culturele ANBI: u mag 125% van uw gift aftrekken).

Voorpagina: Soms krijg je de kans om een mooi plaatje te schieten van je kerk... Zoals hier vanuit een helikopter! Heel Roermond vroeg zich af wie er rondvloog... De deken!



Waar 't koepeldragend Munster rijst
Met torens rijk gesierd...
Daar is mijn Vaderstad
Mijn oud en trouw Roermond.