

't Klökske

Parochiebulletin Christoffelparochie en
H.Geestparochie, Roermond

13^e jaargang nr. 3
26 mei - 21 juli 2019

WIE WAT WAAR?

't Klökske: parochiebulletin Christoffelparochie en H. Geestparochie, wordt bezorgd bij de gezinnen in deze parochies die minimaal € 100,- kerkbijdrage betalen (wie niet aan de kerkbijdrage deelneemt, kan á € 20- per jaar een abonnement nemen). Verschijnt in 2019 6x per jaar.

Parochiebureau Parochie St. Christoffel en H. Geest: Abdijhof 2, 6041 HG Roermond. Geopend ma, di, do en vr van 10.30 - 12.30 uur, tel. 0475-334924, e-mail: christoforus@gmail.com; **internet:** www.roermondparochiecluster.nl

Pastoraal team:

Pastoor-deken: mgr. ing. R. Merkx, Abdijhof 1, 6041 HG Roermond, tel. 339465, e-mail: robmerkx@hetnet.nl

Kapelaan: drs. G. Dölle, Kerkpad 2, 6049 BR Herten, tel. 332269; e-mail: george.doelle@gmail.com

Kapelaan: M. Figliola, Abdijhof 2, 6041 HG Roermond, tel. 06-85539844, e-mail: figliolamar@gmail.com

Permanent diaken: H. Klein, H. Luytenstraat 15, 6041 XT Roermond, tel. 310445, e-mail heaklein@gmail.com

Permanent diaken: C. van Winden, Egelbroek 3, 6041 SX Roermond, tel. 338708. e-mail ceesenhetske@gmail.com

Permanent diaken: P. Bastings, Krophollerstraat 10, 6041VT Roermond. tel. 0475-336047, e-mail diakenroermond@gmail.com

Aanvangstijden H. Missen:

Kathedraal: op zondag om 11.30 uur

Munsterkerk: maandag t/m vrijdag om 9.00 uur en op zondag om 10.00 uur

Openingstijden Kathedraal voor publiek

Op werkdagen geopend van 14.00-17.00 uur. In het weekend van 13.00-17.00u

Openingstijden Munsterkerk voor publiek

Het hoofdportaal van de Munsterkerk is dagelijks geopend van 8.00 tot 14.00 uur voor het opsteken van kaarsen. De glazen toegangsdeuren zijn gesloten.

Daarna is vanaf 1 april de kerk geopend van 14.00-17.00 uur

Openingstijden Caroluskapel voor publiek vanaf 1 april - 1 november: woensdag, donderdag en zaterdag van 14.00 tot 17.00 uur. Bij exposities ook op zondag.

Beklimmen toren Kathedraal: eerste zaterdag van de maand. Voor meer informatie en afspraak groepen buiten genoemde uren: torenbeklimming@gmail.com

Bereikbaarheid in noodgevallen: bij een plotselinge ziekenzalving kunt u pastoor deken R. Merkx (0475-339465) of kapelaan G. Dölle (0475-332269) bellen

Woord van de deken

Priesterwijding en eerste Mis

Met vreugde zien wij uit naar de Priesterwijding van onze diaken-kapelaan Marco Figliola. Op zaterdag 15 juni is het zover. Samen met zijn studiegenoot César Cortes ontvangt Marco de Priesterwijding in de Kathedraal uit handen van mgr. Harrie Smeets. Op de dag daarna, zondag 16 juni, doet Marco om 11.30u zijn Eerste Mis in de Kathedraal. César doet op het zelfde tijdstip zijn Eerste Mis in de H. Hartkerk. Daarna bieden de kerkbesturen van de beide parochieclusters de neomisten een receptie aan in de Salle de Fête van de Oranjerie.



Een Priesterwijding is een zeer bijzondere gebeurtenis in een bisdom. Er is wellicht geen vreugdevollere gebeurtenis dan deze. Een mens geeft zichzelf totaal aan God. Het is een levensgave zoals man en vrouw zich in het huwelijk totaal aan elkaar geven. God is blij met deze zelfgave van een mens, een gemeenschap is blij dat God een mens zó vervult dat Hij via die mens tot ons kan komen.

We vieren dus oprecht feest. De Kerk gaat verder. God gaat verder met een gemeenschap van mensen. We gaan dus ook echt feest vieren. Op zaterdag 15 juni nodig ik u uit met ons te vieren in de Kathedraal in één van de meest indrukwekkende vieringen die onze kerk kent. En het is van groot belang dat u er bij bent, want u wordt als het ware ondervraagd. Niet individueel, maar de bisschop vraagt aan de rector van het Seminarie: 'U biedt deze man aan om gewijd te worden. Weet u of hij dit waardig is?' En dan zegt de rector: 'We hebben het christenvolk geraadpleegd en op grond daarvan verklaar ik dat deze kandidaat waardig is.' De bisschop houdt echter geen enquête, er wordt niet gestemd door de parochianen, maar er worden 'gezagvolle mensen' geraadpleegd: de rector van het

seminarie, de pastoor of deken waarbij de kandidaat werkt. De deken legt zijn oor weer te luisteren bij de parochianen. Is deze kandidaat geschikt? En dan telt niet zozeer of hij aardig is of leuke dingen doet, dan telt of wij in hem Jezus Christus kunnen zien, of we in hem iemand zien die ons in zekere zin kan 'vertegenwoordigen' bij God, iemand die onze gebeden aan God wil opdragen, die zelfs ons leven aan God kan aanbieden om aan God de eer te brengen die Hem toekomt.

Eigenlijk is het Priesterschap te groot voor een mens. Maar dat is net de reden dat het een Sacrament is: een goddelijk teken dat door mensen gesteld wordt maar waardoor God present is om datgene dat wij doen te bekrachtigen. Hij zelf handelt in het teken dat wij stellen. Bij de Priesterwijding is het teken de handoplegging, het gebed van de bisschop en de zalving van de handen met het heilig Chrisma. Om aan te geven dat wijzelf maar 'arme' mensen zijn, wordt de litanie van alle Heiligen gezongen: zij zijn onze voorsprekers bij wat wij zeggen en doen. De handoplegging gebeurt door alle aanwezige priesters als teken van de opname van de nieuwe wijdeling in het priestercollege van het bisdom. En als teken van opperste vreugde gaat de wijdeling aan het einde van het ritueel langs zijn collega's en wordt de vrede gewenst.

'Te Deum Laudamus' klinkt het aan het eind van de viering: 'U God, loven wij.' U loven wij omdat u een zwakke mens de kracht geeft helemaal van U te zijn, zodat U er helemaal voor ons kunt zijn.

Rob Merx, deken

Agenda:

- 30 mei: Hemelvaart van de Heer
- 9 en 10 juni: Hoogfeest van Pinksteren
- 15 juni: Priesterwijding M. Figliola
- 16 juni: Eerste H. Mis kapelaan Figliola Kathedraal
- 20 juni: Hoogfeest H. Sacrament
- 23 juni: Sacramentsprocessie
Eerste H. Mis kapelaan Figliola kerk Herten
- 24 juni: Hoogfeest geboorte Johannes de Doper
- 28 juni: Hoogfeest H. Hart van Jezus
- 29 juni: Hoogfeest Petrus en Paulus
- 24 juli: St. Christoffel, patroon van de parochie
- 25 juli: St. Jacobus, apostel

Wanneer zingen onze koren?

Abdijkoor:

Zondag 16 juni om 11.30 uur in de Kathedraal

Zondag 23 juni om 10.00 uur in de Munsterkerk
Donderdag 25 juli om 19.00 uur in de Kathedraal

Munsterkerkkoor:

Zondag 9 juni om 10.00 uur in de Munsterkerk (Taizé)
Zondag 16 juni om 11.30 uur in de Kathedraal
Zondag 23 juni om 10.00 uur in de Munsterkerk
Donderdag 25 juli om 19.00 uur in de Kathedraal

Schola Sancti Christofori

Zaterdag 15 juni om 10.30 uur in de Kathedraal

Uitgeleide gedaan vanuit de Munsterkerk

2-4-2019: Toos Schoonenberg

Communie voor zieken en thuiszittenden

Op of rond de eerste vrijdag van de maand is er voor parochianen die zelf niet meer naar de kerk kunnen komen de gelegenheid om thuis de Communie te ontvangen. U kunt u opgeven op het parochiesecretariaat. U wordt dan enkele dagen tevoren door de secretaresse gebeld hoe laat de priester bij u aanwezig is. De priester komt nooit onverwacht. Op deze manier blijft u met uw parochie verbonden. Aarzel niet: uw priesters komen graag! Neem contact op met het secretariaat.

Ziekenzalving

In de huidige situatie is het niet meer mogelijk dat uw pastoor ervan op de hoogte is als iemand ernstig ziek is. Wilt u daarom zelf tijdig de pastoor (tel. 0475-339465) waarschuwen, zodat deze de zieke kan bezoeken, begeleiden en eventueel de ziekencommunie kan brengen? Dan kan de zieke ook op tijd en nog in de thuissituatie het sacrament van de zieken ontvangen, tot steun en troost van de zieke en de omgeving. Dit sacrament is immers geen sacrament van de stervenden of overledenen, maar van en voor de ernstig zieken.

In het Laurentiusziekenhuis is geen priester/rector meer werkzaam om dit Sacrament toe te dienen. De familie of de dienst geestelijke verzorging zal dus zelf de parochiepriester moeten waarschuwen. Dat geldt zowel overdag als 's nachts. De dienst geestelijke verzorging kan met u bidden en met u praten, maar geen ziekenzalving toedienen, omdat dit in onze Kerk aan priesters is voorbehouden, vanwege de zondevergeving die vanaf het allereerste begin met dit sacrament verbonden is.

Hemelvaart en Pinksteren

De Paastijd vordert gestaag. We leven mee met de apostelen die in de tijd tussen Pasen en de Hemelvaart (het Nieuwe Testament is niet eenduidig in de lengte van deze periode). In deze dagen of weken realiseren de apostelen zich: de Heer lééft! Het is zo'n groot gebeuren dat het tijd kost om het te vatten. De leerlingen hebben het lege graf gezien, Tomas mocht zijn handen leggen in de zijde van de Heer, de Emmausgangers en de leerlingen aan het strand van het meer herkennen de Heer toen Hij met hen at. Maar vele duizenden kwamen tot het geloof, niet omdat ze de Verrezenen hadden gezien, maar omdat ze van Hem gehóórd hadden. En op Pinksteren blijkt dat dat 'horen' zelfs taalbarrières omver gooit; "Ieder hoorde de apostelen spreken in zijn eigen taal, Parthen, Meden,



Nederdaling van de H. Geest
Maria-altaar Kathedraal

Elamieten, Romeinen, Perzen..." Het geloof komt dus voort uit het 'horen'. Bij het overbrengen van een gesproken boodschap zijn er altijd twee dingen van belang: het gesproken woord moet van een zodanige kwaliteit zijn dat het gehoord kan worden en ten tweede moet de 'ontvanger' de mogelijkheid hebben om het woord op te nemen.

Heel veel intermenselijke problemen ontstaan door miscommunicatie. Iemand denkt een grappige opmerking te maken, die verkeerd valt.

Iemand bezoekt een zieke en weet niet goed wat hij moet zeggen. Dan gaat hij maar vertellen over zijn eigen problemen en voelt de zieke zich niet begrepen.

De apostelen ontdekten een bijzondere 'kracht' in hun woorden toen ze op Pinksteren begonnen met de verkondiging van Jezus Christus als de Verlosser van zonde en dood. Niet de woorden die ze spraken waren ineens zo bijzonder, niet de ontvangers waren ineens zo bereid om te luisteren: er gebeurde iets dat 'ongrijpbaar' was. De boodschap kwam ineens 'over'!

Het is niet eenvoudig om over ons geloof te spreken. We voelen ons al gauw een beetje kwezelachtig als we zeggen dat we voor iemand zullen

bidden. We schamen ons als mensen ons aanspreken op onze kerkelijkheid.

Ook ons is de H. Geest geschonken. Wij mogen beseffen dat de geloofswaarden die wij spreken in zekere zin een 'extra lading' hebben, die we er zelf niet in kunnen leggen, die we niet te danken hebben aan eigen kracht, maar die de H. Geest bewerkt. We kunnen woorden spreken van troost, bemoediging, vertrouwen, vergeving of noem maar op. We kunnen woorden spreken om te getuigen van Jezus Christus, van zijn zegen, zijn kracht, zijn liefde voor ons. Het zijn juist die woorden die het hart van mensen kunnen raken omdat ze doordrongen zijn van het licht van de heilige Geest. *R. Merckx*

Pinksteractie van de Week Nederlandse Missionaris

Het belang van missiewerk

Honderden Nederlandse missionarissen en missionair werkers wereldwijd gaan elke dag opnieuw de strijd aan tegen onrecht en armoede. Hierbij kunnen zij rekenen op financiële ondersteuning van de Week Nederlandse Missionaris (WNM). Gesterkt door deze uiting van solidariteit, zetten zij zich met overgave in voor anderen. In een jaarlijkse campagne tijdens Pinksteren brengen we missiewerk onder de aandacht bij Nederlandse parochies.



**week
nederlandse
missionaris**

Geloven in de ander. Een wereldwijde missie

Dit jaar staat de Week Nederlandse Missionaris in het teken van **Geloven in de ander. Een wereldwijde missie**. Zij werken aan een wereldwijde missie. Gedreven door hun geloof en rechtvaardigheidsgevoel gaan missionarissen en missionair werkers op pad. Zij maken zich sterk voor de meest kwetsbare mensen. Zij leven samen met hen en strijden tegen onrecht, armoede en uitsluiting. Zij geloven in de kracht van de mensen in de gemeenschap waarin zij leven. Dat geeft hoop, kracht en moed om hun eigen situatie te veranderen.

Zuster **Willy van Mer** (72), Missiezusters Catechisten van het Heilig Hart is missionaris in Kameroen.

Ze moest in oktober Kameroen uit vluchten waar ze op dat moment alweer vijftien jaar werkte: zuster Willy van Mer. Toen de Missiezuster Catechisten van het Heilig Hart hoorde dat opstandelingen haar wilden

ontvoeren en losgeld wilden vragen voor haar vrijlating, besloot ze met haar medezusters voor enkele maanden naar huis te gaan. Met pijn in haar hart verliet zij de kliniek in Baba. Na bijna veertig jaar als missionaris gewerkt te hebben in Afrika is zij plotseling een vluchteling met een reistas. De Week Nederlandse Missionaris steunde zuster Willy eerder met een toelage voor haar verlof.



Het is vooral sinds 2016 onrustig in Kameroen. Het Engelstalige deel wil zich afsplitsen van het Franstalige. Dat gaat steeds vaker gepaard met zwaar geweld. 'We hoorden schieten en zijn snel naar binnen gegaan,' vertelt zuster Willy. Zij had in Baba een huis vol zwangere vrouwen die bijna uitgerekend waren. Zij moesten met hun dikke buiken onder de bedden schuilen. In korte tijd zijn een seminarist, een jonge Mill Hill-missionaris en een Amerikaanse Baptistenpastor vermoord..

Zuster Willy heeft een dubbele roeping; zij is religieus en verpleegkundige. In 2003 kwam zij naar Kameroen, nadat zij vele jaren in andere Afrikaanse landen had gewerkt. 'Ze hadden iemand nodig in de kliniek en samen met medezuster Josefina ben ik ernaartoe gegaan.' Zij kwamen eerst in het zuidoosten van Kameroen terecht bij de pygmeeën en moesten letterlijk de *bush* in. Het kostte zuster Willy en zuster Josefina behoorlijk wat overtuigingskracht om de kinderen te kunnen vaccineren tegen ziektes als DTP, polio en meningitis.

Na anderhalf jaar werd zij door haar congregatie naar het noordwesten van Kameroen gestuurd. In Baba runt zuster Willy de kliniek, waar inmiddels professionele lokale krachten werken. Zij organiseert de verpleeg- en kraamafdeling, maakt de roosters, controleert de boeken, doet consultaties en bij gecompliceerde bevallingen wordt steeds haar hulp ingeroepen. 'Om acht uur 's avonds loop ik altijd nog een ronde,' vertelt zuster Willy. Regelmatig krijgt ze van de arts in de kliniek te horen dat ze te hard rent. Maar daar reageert zij laconiek op. 'Ik heb het nodig en mijn lichaam ook.'

Dan zijn er ook nog de projecten waar zuster Willy zorg voor draagt. Dankzij de steun van de parochie Kerkdriel liggen er tien zonnepanelen op het dak van de kliniek, zodat er voldoende stroom is voor operaties, echografieën en licht tijdens de bevallingen. 'Het was meer dan eens voorgekomen dat het licht uitviel tijdens een bevalling.' Gelukkig behoort dat tot het verleden. Zuster Willy moet er nog wel steeds op blijven

hameren bij collega's en patiënten om de lichten in de kliniek 's avonds om 20.00 uur uit te doen. 'Die laten gerust de hele nacht het licht branden,' vertelt ze. 'Maar om te praten of tijdens je slaap heb je dat licht echt niet nodig.'

Geld voor een hekwerk rond de kliniek kreeg zij ook bijeen dankzij de jaarlijkse inzameling voor de missionarissen tijdens de kermis in haar geboortedorp. 'Er liep van alles zomaar binnen. Van een geit tot halvegaren.' Nu kan niemand zomaar binnenkomen, wat goed is in deze onrustige tijden. In al die jaren dat ik werk heb ik dit nog niet meegemaakt. Nu ben ik een vluchteling met een tas.' Zuster Willy wacht op het moment dat zij terug kan gaan naar Kameroen en weer de handen uit de mouwen kan steken in de kliniek.

Wilt u bijdragen aan het werk van de honderden missionarissen en missionair werkers?

Een gift in de offerbus in de Kathedraal of Munsterkerk gedurende de actieperiode 1 t/m 9 juni.

Uw bijdrage aan de deurcollecte op zondag 2 juni in de Munsterkerk en de Kathedraal na afloop van de H. Missen.

Of steun het werk van de Nederlandse Missionaris met een donatie op: IBAN **NL30 RABO 0171 2111 11** WNM, Den Haag.

Viering eerste H. Communie in de Michaëlkerk te Herten

Donderdag 30 mei (Hemelvaartsdag) is het groot feest in de Michaëlkerk te Herten.

28 kinderen mogen om 10.00 uur voor het eerst de H. Communie ontvangen

Onwille van de privacy mogen we de namen van de communicanten niet vermelden.

Zaterdag 15 juni priesterwijding

Op zaterdag 15 juni om 10.30u dient Bisschop Harrie Smeets aan Marco Figliola en Cesar Cortés de Priesterwijding toe. De viering is voor iedereen toegankelijk. Het zal druk worden, maar we gaan ervan uit dat iedereen een zitplaats heeft.

Direct na de viering is er gelegenheid de wijdelingen te feliciteren achter in de kerk.

Eerste H. Mis kapelaan Marco Figliola

Op zondag 16 juni om 11.30u doet Marco Figliola zijn eerste H. Mis in de Kathedraal. Tegelijkertijd doet zijn wijdingsgenoot César Cortés zijn eerste Mis in de H. Hartkerk. Aansluitend recipiëren beide wijdelingen in de Salle de Fête van de Oranjerie aan het Kloosterwandplein. Bij binnenkomst (ongeveer 13.15u) worden er broodjes geserveerd. Na het feliciteren is er gelegenheid het glas te heffen op onze wijdelingen. Op zondag 23 mei doet Marco zijn Eerste Mis in de Michaëlkerk in Herten. Daar trekt op die dag de Sacramentsprocessie. Na de Mis is er gelegenheid de wijdeling te feliciteren in het zaaltje van de kerk.



César Cortés

Nassastraat 90
6043 ED ROERMOND
cesarcortes83@gmail.com
Mobiel +31 6 25 14 53 56

Marco Figliola

Abdijhof 2
6041 HG ROERMOND
figliolamar@gmail.com
Mobiel +31 6 85 53 98 44



Vervuld van vreugde en grote dankbaarheid
jegens God en allen die ons op de weg naar
het priesterschap begeleid hebben, willen wij u laten weten
dat de Bisschop van Roermond,
Z.H.Exc. mgr. Harrie Smeets
ons

César Cortés
Marco Figliola

door handoplegging en gebed

de priesterwijding

zal toedienen.

De wijdingsplechtigheid zal plaatsvinden tijdens de
pontificale Eucharistieviering op **zaterdag 15 juni 2019 om 10.30 uur**
in de Sint Christoffelkathedraal te Roermond.

Van harte nodigen wij U uit om
deze plechtigheid mee te vieren.

Aansluitend is er in de kerk gelegenheid tot feliciteren.

Tevens nodigen wij U van harte uit voor de

Eerste Heilige Mis
van

César Cortés

op zondag 16 juni 2019 om 11.30 uur in de Heilig Hart Kerk te Roermond.
(Monseigneur Driessenstraat 2, 6043 CV Roermond)

Marco Figliola

op zondag 16 juni 2019 om 11.30 uur in de Sint Christoffelkathedraal te
Roermond.
(Grote Kerkstraat 2, 6041 CR Roermond)

Vanaf 13.00 tot 15.00 uur zal een gezamenlijke receptie plaats vinden
in het Theaterhotel De Oranjerie
(Kloosterwandplein 12-16, 6041 JA Roermond)

In deze tijd van voorbereiding willen wij u vragen om voor ons te bidden.

Van Marco...



Het is zo ver! Op 15 juni zal ik priester gewijd worden! Afgelopen maanden heb ik als diaken hier in de parochie kennis kunnen maken met velen van u. Het is een verrassende en bemoedigende periode geweest. Ik wil u graag bedanken voor de hartelijke en open ontvangst en voor de broederlijke samenwerking van alle vrijwilligers. Begin januari ging ik kennis maken met onze nieuwe bisschop samen met César Cortés, de medebroeder die met mij gewijd zal worden en mijn Indiase collega Mathoma Alexander uit Venray. Wij hebben een heel mooi gesprek met hem gehad. Hij had voor ons een

belangrijk advies: "jullie hoeven maar één ding te doen en het is het belangrijkste - zei de bisschop - de Heer niet in de weg te staan!". Dat heb ik geprobeerd te doen afgelopen maanden: de inspiratie van de heilige Geest te volgen en niet zozeer mijn eigen plannen. Ik zie al dat het mooie vruchten voortbrengt... Uiteraard wil ik u van harte uitnodigen om aan de wijdingsplechtigheid deel te nemen. Ik hoop dat het een feest mag zijn niet voor mij alleen, maar ook voor u allen. Vanaf 3 juni zal ik op retraite zijn: ik zou u willen vragen om mij met uw gebed te steunen in die belangrijke laatste dagen van voorbereiding. Vol van dankbaarheid kan ik alleen maar toevoegen: "Hoog verheft nu mijn ziel de Heer, verrukt is mijn geest om God mijn verlosser" (Lc 1,46). Tot 15 juni!

Marco Figliola

Sacramentsprocessie zondag 23 juni 2019

Jezus Christus is op verschillende wijzen bij zijn kerk aanwezig: in zijn woord, in het gebed van de kerk, daar waar er twee of drie verenigd zijn in zijn naam, in de armen, de zieken en de gevangenen, in de sacramenten, in het misoffer, in de persoon van de bedienaar. Hij is heel bijzonder aanwezig onder de eucharistische gedaanten.

Sinds honderden jaren bestaat bij ons de traditie van de sacramentsprocessies. Dan drukken we meer nog dan anders uit dat we Christus onder ons weten in het "Allerheiligste". Bij de vele processies in Limburg gaat een groot aantal van de toeschouwers door de knieën. Dat doe je niet voor een stukje brood, zoals sommigen zeggen. Ja bij velen zie je dat ze voor de keuze staan: wel of niet knielen. En ieder die door de knieën gaat, drukt daarmee een persoonlijke belijdenis uit. De leer van de kerk is duidelijk op het punt van realis presentia. Maar telkens en telkens



opnieuw moeten we tot geloof komen. In gebed en belijdenis. Een mens die niet meer bidt, houdt ook op te belijden. Knielen we neer voor het Allerheiligste Sacrament, in stilte, in beschouwing, in aanbidding. Latens Deitas: verborgen Godheid. De katholieke kerk heeft het geloof in de eucharistische aanwezigheid van God onder ons gekoesterd, vereerd, beleden, en ook verdedigd als het moest (bisschop Wiertz).

De Sacramentsprocessie wordt gehouden op zondag 23 juni aansluitend aan de H. Mis van 10.00uur in de Munsterkerk en trekt van de Munsterkerk naar de Kathedraal, alwaar met een kort lof wordt afgesloten.

Route van de Sacramentsprocessie

In onze parochie trekt de processie door de volgende straten: Munsterplein, Graaf Gerardstraat, Kloosterwandstraat, Hamstraat, Munsterplein, Rustaltaar ingang Godshuis, Munsterstraat, Schoenmakersstraat, Varkensmarkt, Markt richting hoofdingang onder de toren.

Als u lid bent van de parochie of zich anderszins verbonden voelt met de parochie, nodigen wij u uit om deel te nemen aan de processie. Mocht u onverhoopt slecht ter been zijn, of om andere redenen niet in de stoet mee kunt trekken, dan kunt u toch actief deelnemen aan de processie door een van de ramen van uw woning waarlangs de stoet trekt op eenvoudige wijze te versieren met bloemen en kaarsen. Met dit laatste herstelt u eveneens een mooi oud gebruik.

Orgelkring Roermond

De Stichting Orgelkring Roermond organiseert ieder jaar tijdens het zomerseizoen een reeks orgelconcerten.

De prachtige locaties en het gegeven dat bekwame organisten vanuit de hele wereld graag in Roermond komen spelen, maken het mogelijk om unieke concerten te realiseren.

Dit jaar kunt u genieten van concerten in de St. Christoffelkathedraal, de OLV Munsterkerk en de Caroluskapel. Graag nodigen wij u van harte uit!



Concertprogramma 2019

Vrijdag 28 juni St. Christoffelkathedraal 20.00 uur **Openingsconcert Orgelfestival Limburg 2019**

Jean-Pierre Steijvers (Nederland), orgel

Lei Wang (België), viool (concertmeester Philharmonie Zuid)

Jan Baerts (België), cello

Uitgevoerd wordt o.a. werk van Rheinberger en Sibelius voor viool, cello.

Dinsdag 9 juli Caroluskapel 20.00 uur

Jean-Pierre Steijvers (Nederland), orgel

Schola Gregoriana Feminae Tongeren o.l.v. Jan Peeters

Uitgevoerd wordt werk van Gaspard Coretti in alternatimpraktijk.

Dinsdag 23 juli 20.00 uur OLV Munsterkerk 20.00 uur

Rie Hiroe (Japan), orgel

Zij zal o.a. werk voor orgel uitvoeren uit haar geboorteland Japan.

Dinsdag 6 augustus Christoffelkathedraal 20.00 uur

Wim Diepenhorst, orgel

Entreeprijs: € 10 per concert

Zommerrooster

Evenals vorig jaar zien we ons genoodzaakt in de vakantie het aantal

Missen te beperken. Het missenrooster wordt zodanig ingericht dat één

priester alle vieringen in het weekend kan doen en de andere priester vrij

is om op vakantie en retraite te gaan of te vervangen in parochies waar maar één priester is die ook graag op vakantie wil.

Het zomerrooster gaat in op 26 juni en eindigt op 2 oktober.

HH. Missen in onze federatie in de zomertijd:

Zaterdag 15.30u: R.C.G. (Godshuis)

Zaterdag 16.45u: Zorgcentrum Herte

Zaterdag 18.00u: Munsterkerk

Zondag 10.00u: Michaëlkerk Herten

Zondag 11.30u: Kathedraal

Prinsen op hoog niveau



Prins Marc II van D'n Uul en zijn zoon jeugdprins Danieck I bezochten in de week voor Carnaval de toren van de Kathedraal. Een beetje hoogtevrees, maar een bezoek van 'hoog niveau'!

Bezoek kerkbestuur aan Seminarie

Het kerkbestuur bezocht samen met de echtgenotes en het pastoraal team het Seminarie Redemptoris Mater. Dit seminarie was een aantal jaren gevestigd op het Wilhelminaplein in Roermond totdat het enkele jaren geleden verhuisde naar Cadier en Keer. De studenten van dit



missionaire seminarie (Neocatechumenale Weg) komen uit vele landen en volgen de colleges op het seminarie Rolduc. Na hun studie en vorming worden ze gewijd door de bisschop van Roermond en blijven in principe ook in ons bisdom. *Zie ook foto voorplaat*

Smakelijke oecumene

Op 1 maart organiseerde de Raad van Kerken (interreligieus overleg) een gezellige avond. De oecumenische werkgroep bestaat uit de dominee van de Protestantse Gemeente Roermond en twee leden van die gemeente, de deken van Roermond, een pastoor en twee leden van de RK kerk en een lid van de Jonge Kerk (Voogdijstraat). We ontmoeten elkaar een aantal keren per jaar en organiseren o.a. het oecumenisch avondgebed, de oudejaarsviering, het festival of Lessons and Carols in de Kapel in 't Zand, we houden gesprekken met de besturen van de Moskeeën in Roermond, organiseren de 'Heilige Huisjeswandeling' (interconfessionele bezoeken aan elkaars gebouwen) etc. We overleggen in goede sfeer en zoeken naar verbinding tussen gelovigen van diverse denominaties en godsdiensten.

Jacobuskapel Kathedraal krijgt tweede functie

De Jacobuskapel in de Kathedraal is de 'thuishaven' van onze Broederschap van de H. Jacobus de Meerdere. De Broederschap van de H. Jacobus de Meerdere, die in de Kathedraal haar 'pied-à-terre' heeft, verleent sinds enige tijd

gastvrijheid aan niemand minder dan de Heer zelf! In de kapel is een klein tabernakel geplaatst waarin de Hostie bij het openen van het deurtje zichtbaar wordt ter aanbedding. Er wordt naar gestreefd om tijdens de openingsuren van de kathedraal steeds een of meerdere 'bidders' bij het Allerheiligste aanwezig te laten zijn om daarmee ook als het ware een 'biddend hart" in



de parochie te hebben. De gebedsgroep die hiervoor is opgericht willen we de komende tijd een nieuwe impuls geven. U bent van harte uitgenodigd om mee te doen of gewoon een keertje vrijblijvend binnen te lopen en te genieten van een stil gebed in hartje Roermond!

De kosten die gepaard zijn gegaan met deze aanpassing worden gedragen door Stichting Sacramentskapel. Deze beheert de gelden die destijds zijn vrijgekomen bij de opheffing en verkoop van de Sacramentskapel tegenover het Bisschopshuis in de Paredisstraat.

Nieuwe kapelaan went snel



Kapelaan Marco Figliola went snel in onze parochies. Zo nam hij deel aan het Koningsschieten van Schutterij St. Anna in Merum. Marco probeerde de vogel in één keer af te schieten, maar het bleef bij een gat in het oog van de vogel....

St, Christoffelgilde opent nieuwe seizoen



Op 15 maart – de verjaardag van de deken – opende het St. Christoffelgilde haar nieuwe seizoen. De deken hield een presentatie over de bouw van het orgel van de kathedraal. Daarna werden de nieuwe roosters uitgereikt. Dames en heren: succes toegewenst voor het komend seizoen!

Orgel Kathedraal ingezegend



Op Palmzondag, 14 april, zegende bisschop Harrie Smeets het nieuwe orgel van de Kathedraal. De deken bespeelde daarna als eerste het orgel door het Roermonds volkslied ten gehore te brengen. Dat ontlokte bij oud-bisschop Wiertz de reactie: 'Ik wist niet dat jij orgel kon spelen'. Het serieuze werk werd

verricht door Jean-Pierre Steijvers die samen met Hiroko Innue een prachtig concert gaf. We kunnen trots zijn op dit prachtige instrument dat volledig aan de verwachtingen voldoet!

Geslaagde Stadsprocessie



Op zaterdag 11 mei trok de jaarlijkse Stadsprocessie van de Munsterkerk naar de Kapel in 't Zand. Het was weer een prachtige stoet. Velen hebben genoten, vooral de bewoners van Camillus die goed vertegenwoordigd waren. Dank aan alle meetrekkende groepen en een proficiat aan het

Processiecomité o.l.v. Baer Reijnen voor het geweldige resultaat!

**NEEM EEN GOED DOEL OP IN UW
TESTAMENT
Het mag ook
uw parochie zijn...!**

www.roermondparochiecluster.nl

WIE WAT WAAR?

Stichtingen: In de Christoffelparochie kunt u hiervoor contact opnemen met het parochiebureau, tel. 0475-334924.

Doopsels: In de Christoffelparochie iedere derde zondag van de maand. Aanvragen via parochiebureau H. Christoforus, liefst zo vroeg mogelijk in verband met deelname aan de gemeenschappelijke doopvoorbereiding.

Huwelijken: Aanmelding parochiebureau H. Christoforus, liefst zes maanden tevoren. Na aanmelding krijgt u uitvoerige informatie. Vervolgens neemt u contact op met priester of diaken, die het huwelijk voorbereidt. In de Christoffelparochie vinden de huwelijken plaats in de Kathedraal

Uitvaarten: Op vaste tijden: 10.30 en 13.30 uur. In de Christoffelparochie naar keuze in de Kathedraal of Munsterkerk.

Avondwake: In de Christoffelparochie als gebedsdienst op maandag t/m vrijdag om 19.00 uur.

H. Communie thuis voor zieken en thuis zittenden: elke eerste vrijdag van de maand. Nieuwe adressen worden graag aangenomen.

Biechtgelegenheid: volgens afspraak.

Huisbezoek: de leden van het pastoraal team zijn graag bereid u te bezoeken. Neemt u s.v.p. wel zelf het initiatief. U kunt contact opnemen met pastoor-deken R. Merkx.

Misintenties: opgeven bij het parochiebureau. Publicatie in de editie van de TVtoren en Remunjs Blaedje van de fa. Gilsing is alleen mogelijk als de misintentie minstens 14 dagen voor de verschijningsdatum is doorgegeven.

Bankrekeningnummers:

Christoffel/H. Geestparochie: NL34 INGB 0001 030518;

NL63 ABNA 0231 4009 77 (ANBI)

Stichting Renovatie Kathedraal (orgel): NL 40 RABO 0174 1833 99

(Culturele ANBI: u mag 125% van uw gift aftrekken)



UIT HET ARCHIEF...

Op 20 mei 1966 werd in de hitte van de discussie over het verplaatsen van de Praalgraf in de Munsterkerk door een onbekende het hoofd van Margaretha van Brabant ontvreemd.

Drie dagen later werd het hoofd teruggevonden, verpakt in een doos, op de trappen van de Kathedraal.

Destijds was er grote discussie over de plaats van het grafmonument. Pastoor en kerkbestuur opteerden voor verplaatsen omwille van de nieuwe liturgie, anderen waren tegen.

Foto: dagboek deken P. van der Bruggen

