

't Klökske

Parochiebulletin Christoffelparochie en
H.Geestparochie, Roermond

11^o jaargang nr. 4
6 aug. - 8 okt. 2017



€21

€ 200.000
VOOR HET ORGEL VAN DE
ST. CHRISTOFFELKATHEDRAAL

WIE WAT WAAR?

't Klökske: parochiebulletin Christoffelparochie en H. Geestparochie, wordt bezorgd bij de gezinnen in deze parochies die minimaal € 100,- kerkbijdrage betalen (wie niet aan de kerkbijdrage deelneemt, kan á € 20- per jaar een abonnement nemen). Verschijnt in 2017 6x per jaar.

Parochiebureau Parochie St. Christoffel en H. Geest: Abdijhof 2, 6041 HG Roermond. Geopend ma, di, do en vr van 10.30 - 12.30 uur, tel. 0475-334924, e-mail: christoforus@gmail.com; **internet:** www.roermondparochiecluster.nl

Pastoraal team:

Pastoor-deken: mgr. ing. R. Merx, Abdijhof 1, 6041 HG Roermond, tel. 339465, e-mail: robmerx@hetnet.nl

Kapelaan: drs. G. Dölle, Kerkpad 2, 6049 BR Herten, tel. 332269, e-mail: george.doelle@gmail.com

Permanent diaken: H. Klein, H. Luytenstraat 15, 6041 XT Roermond, tel. 310445, e-mail heaklein@gmail.com

Permanent diaken: C. van Winden, Egelbroek 3, 6041 SX Roermond, tel. 338708, e-mail ceesenhetske@gmail.com

Permanent diaken: P. Bastings, Krophollerstraat 10, 6041VT Roermond. tel. 0475-336047, e-mail diakenroermond@gmail.com

Aanvangstijden H. Missen

Kathedraal: t/m 4 oktober (zomerrooster) alleen op zondag om 11.30 uur. De mis op zaterdagavond om 17.30 uur vervalt.

Munsterkerk: t/m 4 oktober (zomerrooster) maandag t/m vrijdag om 9.00 uur en op zaterdagavond om 18.00 uur. De mis op zondag om 10.00 uur vervalt.

RCG: op zaterdagmiddag om 15.30 uur.

Openingstijden Kathedraal voor publiek

Op werkdagen geopend van 14.00-17.00 uur. In het weekend van 13.00-17.00u

Openingstijden Munsterkerk voor publiek

Het hoofdportaal van de Munsterkerk is dagelijks geopend van 8.00 tot 14.00 uur voor het opsteken van kaarsen. De glazen toegangsdeuren zijn gesloten. Daarna is het de kerk geopend van 14.00-17.00 uur.

Openingstijden Caroluskapel voor publiek vanaf 1 april - 1 november:

woensdag, donderdag en zaterdag van 14.00 tot 17.00 uur. Bij exposities ook op zondag.

Beklimmen toren Kathedraal: elke zaterdag Voor meer informatie en afspraak groepen buiten genoemde uren: torenbeklimming@gmail.com

Bereikbaarheid in noodgevallen: bij een plotselinge ziekenzalving kunt u pastoor deken R. Merx (0475-339465) of kapelaan G. Dölle (0475-332269) bellen.

Woord van de deken

Zijn dromen bedrog?

Wie van ons heeft nog nooit gedroomd dat hij of zij de loterij had gewonnen? Ineens een miljoen op je bankrekening! Wat zou je daar allemaal mee gaan doen? Een paar jaar geleden hoopte ik dat ik een nachtmerrie had gehad. Dat was de ochtend nadat de penningmeester mij verteld had dat al het geld van de parochie weg was. Helaas was het geen nachtmerrie....



Afgelopen zaterdag werd ik wakker en dacht: wat een heerlijke droom: we hebben twee ton gekregen voor het orgel. Meteen dacht ik: och, nee, het is maar een droom. Gelukkig was het werkelijkheid!

We zijn drie jaar geleden gestart met een zeer uitdagend project: het voltooien van onze St. Christoffelkathedraal door er een nieuw orgel in de bouwen. Maar we hebben er meteen ook bij gezegd: het is niet verantwoord de kosten ten laste van de parochie te laten komen, behalve dan een klein gedeelte, in de grootte-orde van zo'n 10%. Maar gelukkig hebben velen geholpen: fondsen, stichtingen en heel veel particulieren. Ondanks de wereldwijde crisis waren we er in november vorig jaar in geslaagd rond de € 430.000 bij elkaar te brengen. Maar toen sloeg eigenlijk de wanhoop een beetje toe. Eén van de katrekkers van het project verzuchtte: 'Ik heb er altijd in geloofd, maar nu voor het eerst niet meer'. Maar daar nam ik als deken geen genoegen mee. Als het over 'niet geloven' gaat, voel ik mij gedwongen om in actie te komen (dat is mijn roeping...). Rond mijn verjaardag in maart zijn we de actie 'Geef om het Orgel van de Kathedraal' gestart. Hoogtepunten waren het aanbieden van de grootste pijp van het orgel tijdens de receptie bij mijn 60^e verjaardag in de Oranjerie. Onbetwist hoogtepunt was het onthullen van 's werelds grootste orgelpijp' door Gouverneur Theo Bovens op 2 juni.

De actie 'Geef om het orgel' heeft tot nu toe ongeveer € 75.000 opgeleverd: een geweldig resultaat. Verschillende bedrijven doneerden hele registers (56 pijpen) en bijna 200 particulieren deden een grote of kleinere gift. 120 van hen ontvingen een 'Certificaat' zodat zij tot in lengte van jaren kunnen horen welke 'hun' pijp is.

We hebben met z'n allen laten zien dat we 'erin geloven'. En zou dat ook niet een van de redenen geweest zijn dat de Provincie en de Gemeente ons 'gezegend' hebben met twee fantastische bijdragen? Zeg nou eerlijk: is het niet fijn om iets te geven aan mensen die ergens 'in geloven'?

Ik weet niet precies hoe politiek gezien zulke besluiten tot stand komen. Dat hoeft ook niet. Feit is natuurlijk altijd dat er iemand initiatief moet

nemen en de 'neuzen dezelfde kant op moet zien te krijgen'. De personen die dit 'voor elkaar' hebben gekregen, dank ik oprecht heel erg hartelijk. En met 'ik' bedoel ik: alle mensen die straks van het orgel gaan genieten. Alle mensen die de kathedraal binnenkomen en door de schoonheid van licht, kleur en muziek, een glimp opvangen van God, de bron van alle schoonheid. Alle mensen die genieten van de muziek bij concerten en vieringen.

De St. Christoffelkathedraal heeft – es God bleef - over een jaar een prachtig orgel. De Moederkerk van ons bisdom nadert de voltooiing van haar renovatie. Een gebeurtenis waar Roermond en heel Limburg trots op mag zijn! Dromen zijn niet altijd bedrog...! *R. Merckx*

Agenda

6 augustus:	gedaanteverandering van de Heer
15 augustus:	hoogfeest van Maria ten Hemelopneming
25 augustus:	Herdenking Martelaren van Roermond
26 en 27 augustus:	Miva actie
3 september:	Hoogfeest van de kerkwijding van de Kathedraal Gouden Priesterfeest mgr. Th. Willemssen
8 september:	feest van Maria geboorte
9 en 10 september:	Open Monumentendagen
14 september:	feest van de Kruisverheffing
15 september:	gedachtenis O.L. Vrouw van Smarten
29 september:	feest van de aartsengelen: Michaël, Rafaël en Gabriël
4 oktober:	einde van het zomer-misrooster
7 oktober:	Fakkeltocht

Wanneer zingen onze koren?

Munsterkerkkoor:

Dinsdag 15 augustus om 11.00 uur in de Munsterkerk

Schola Sancti Christofori:

Vrijdag 25 augustus om 18.30 uur in de Caroluskapel

Zondag 3 september om 11.30 uur in de Kathedraal

Uitgeleide gedaan vanuit de Munsterkerk

16-06-2017: Tilly Noij-Seymus, Begijnhofstraat 33, Roermond

16-06-2017: Thérèse Joosten-Zeijen, RCG, Roermond

22-06-2017: Käthi Schwartz-Schmitz, Op de Steen 81, Herten

10-07-2017: Annie Geven-Bremmers, RCG, Roermond

22-07-2017: Sjef Hoenen, Pierre Huyskensplein 9. Roermond

Uitgeleide gedaan vanuit de Kathedraal

01-07-2017: René Muller, Spikkerweg 161, Roermond

Uitgeleide gedaan vanuit Molenberg Heerlen:

08-07-2017: Gertie Willems-Thönissen, Bisschop Schrijnenplein 1, Roermond

Gedoopt in de Kathedraal

2-7-2017: Mabel en Mary Lancaster-Peat, Hochstrasse 8, Brüngen

Getrouwd in de Kathedraal

21-07-2017: Roy Balendonck en Nadia Welters, Terbaansweg 29, Roermond

Ziekenzalving

In de huidige situatie is het niet meer mogelijk dat uw pastoor ervan op de hoogte is als iemand ernstig ziek is. Wilt u daarom zelf tijdig de pastoor (tel. 0475-339465) of kapelaan (tel. 0475-332269) waarschuwen, zodat deze de zieke kan bezoeken, begeleiden en eventueel de ziekencommunie kan brengen? Dan kan de zieke ook op tijd en nog in de thuissituatie het sacrament van de zieken ontvangen, tot steun en troost van de zieke en de omgeving. Dit sacrament is immers geen sacrament van de stervenden of overledenen, maar van en voor de ernstig zieken. De familie of de dienst geestelijke verzorging zal zelf de parochiepriester moeten waarschuwen. Dat geldt zowel overdag als 's nachts. De dienst geestelijke verzorging kan met u bidden en met u praten, maar geen ziekenzalving toedienen, omdat dit in onze Kerk aan priesters is voorbehouden, vanwege de zondevergeving die vanaf het allereerste begin met dit sacrament verbonden is.

Uw parochiepriesters

Communie voor zieken en thuiszittenden

Op of rond de eerste vrijdag van de maand is er voor parochianen die zelf niet meer naar de kerk kunnen komen de gelegenheid om thuis de Communie te ontvangen. U kunt u opgeven op het parochiesecretariaat. U wordt dan enkele dagen tevoren door de secretaresse gebeld hoe laat de priester bij u aanwezig is. De priester komt nooit onverwacht. Op deze manier blijft u met uw parochie verbonden. Aarzel niet: uw priesters komen graag! Neem contact op met het secretariaat.

Einde Zomerrooster

Vanaf 4 oktober gaan we weer terug naar het 'oude' Misrooster. Dat betekent dat we weer op zondag om 10.00 uur een Mis doen in de Munsterkerk. Echter: de zaterdagavondmis in de Kathedraal gaat definitief vervallen. Het winterseizoen breekt aan en gezien de temperatuur in de kerk en het geringe aantal kerkgangers lijkt het ons niet zinvol om deze Mis te continueren. Zeker in de wintermaanden is het een goede optie voor de mensen die zaterdag een H. Mis wensen om aan te sluiten bij de H. Mis in het RCG om 15.30 uur.

Er wordt nog heftig intern beraad gevoerd over: 'Hoe verder?'. De priesters opteren voor een definitief 'zomerrooster'. Dat doet het meest recht aan een goede verdeling van Missen tussen alle kerken in de cluster (in iedere kerk één weekendmis). Omdat deze wijziging ook gevolgen heeft voor de koren en dirigenten, willen we niet over één nacht ijs gaan...!

Als er een verandering komt, dan in ieder geval niet vóór 1 januari 2018.

AFSCHIED BISSCHOP WIERTZ



Op 2 december a.s. wordt onze bisschop, mgr. Frans Wiertz, 75 jaar. Gezien de problemen met zijn gezondheid vindt hij het onverantwoord om verder te gaan als bisschop. De H. Vader heeft

ingestemd met zijn ontslag per deze datum.

Mgr. Wiertz neemt afscheid met een plechtige H. Mis in de Kathedraal op zaterdag 9 december om 10.30 uur, Wij hopen dat u hierbij aanwezig wilt zijn om God te danken voor de ruim 25 jaar dat hij bisschop was en om heil en zegen te vragen voor de jaren die nog komen gaan. Teven willen we natuurlijk bidden voor een goede opvolger die ons bisdom met liefde en wijsheid zal besturen.

Internet: www.roermondparochiecluster.nl

Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming

Dinsdag 15 augustus Munsterkerk Roermond



----- Wees Gegroet Maria, Koningin des hemels -----

- 10.15 uur** Rozenkransgebed met de blijde geheimen
- 11.00 uur** **Plechtige Hoogmis**
Hoofdcelebrant mgr. R. Merckx, pastoor-deken
Nederlandstalige samenzang, met name Maria-liederen,
m.m.v. het Munsterkerkkoor
Zegening van de "kroedwès" (door u zelf mee te brengen)
- 12.30 uur** **Gelegenheid een speciale 'Munsterkerklunch' te gebruiken bij het 'Munstercafé' op het terras vóór de Munsterkerk**
- 13.30 uur** Rozenkransgebed met de geheimen van het licht
- 14.00 uur** Maria concert door Karen van der Wal met orgelbegeleiding
- 14.30 uur** Rozenkransgebed met de glorievolle geheimen
- 15.00 uur** **Gezongen Mariavespers. Aansluitend lof en zegen met het Allerheiligste. Afsluitende rondgang met de Maria-ikoon.**

Er is de gehele dag gelegenheid tot geestelijk gesprek en persoonlijke biecht.

Jaarlijkse Kartuizerviering



Op vrijdag 25 augustus vieren we in de Caroluskapel de Eucharistie ter ere van de Kartuizer martelaren die het leven hebben gelaten bij de inval van de troepen van Willem van Oranje op 23 juli 1572. De 12 monniken zijn nooit heilig verklaard, het zijn immers kartuizers... (Cartusia facit sanctos sed non patefacit: een karthuis brengt heiligen voort, maar maakt ze niet bekend, of populair gezegd: als je het uithoudt in een karthuizerklooster, moet je wel een heilige zijn...).

Peter Nissen heeft in zijn laatste boek over de geschiedenis van Roermond opnieuw de stelling verkondigd dat de martelaren van Roermond geen martelaren in de formele betekenis zouden zijn: bloedgetuigen van Christus, maar dat het meer ging om

roofmoord: in de karthuis zouden kostbaarheden aanwezig geweest kunnen zijn waarnaar de soldaten op zoek waren. Maar het kan toch niet bestreden worden dat de karthuizers zijn gestorven, juist omdat ze monniken waren en de kostbaarheden waarnaar de soldaten op zoek waren, waren stellig bedoeld voor de eredienst.

Uit respect voor het feit dat de martelaren nog niet officieel zalig of heilig verklaard zijn, vieren we hun gedachtenis niet op hun sterfdag, 23 juli, en ook niet op 5 augustus, de gedenkdag van alle martelaren van de Karthuizerorde of op het feest van St. Bruno (6 oktober). Uit praktische overwegingen nemen we een vrijdagavond in de late zomer: 25 augustus.

Programma:

- 18.30u Eucharistieviering Caroluskapel Swalmerstraat 100 met medewerking van de Schola Sancti Christofori
- 19.30u Eerbetoon aan de Martelaren
- 19.45u Koffie
- 20.15u Voordracht door pater J.M. Touw, prior van de Abdij St. Benedictusberg in Vaals
- 21.00u Nazit met een drankje
- 21.30u Sluiting.

Iedereen is van harte welkom. Opgave is niet nodig.



MISSIE-VERKEERSMIDDELEN-ACTIE

Al meer dan 80 jaar helpt ontwikkelingsorganisatie MIVA mensen in Zuid-Amerika, Afrika en Azië hun bestemming te bereiken door hen te voorzien van vervoersmiddelen.

Dit jaar vraagt MIVA uw aandacht voor het project: 'Brommers voor Burkina Faso, opsporen van de meest kwetsbaren'

Vervoer van levensbelang

Burkina Faso is een van de armste landen van de wereld. Het land heeft te kampen met droogte, gebrek aan water en slechte voorzieningen op het gebied van gezondheidszorg. De infrastructuur is slecht. Het grootste gedeelte van de wegen is onverhard, stoffig en moeilijk begaanbaar. Veldwerkers gaan de dorpen in om ook de meest kwetsbaren te bereiken en hen te helpen. Voor hen zijn brommers van levensbelang. Zonder vervoer kunnen de veldwerkers hun werk niet doen en worden veel mensen aan hun lot overgelaten

Veldwerker Bernard

Elke dag rijdt Bernard met zijn motorfiets de dorpen in om voorlichting te geven. Hij spoort kinderen op en zorgt ervoor dat zij naar een dokter kunnen, soms regelt hij een operatie. Om de dorpen te bereiken heeft Bernard een motorfiets. Omdat de wegen slecht, stoffig en hobbelig zijn, is dat het beste vervoermiddel voor hem. "De afstanden zijn te groot om te lopen of te fietsen. Zonder mijn motorfiets kan ik mijn werk niet doen", benadrukt Bernard.

24 brommers nodig

De organisatie van de veldwerkers, OCADES Burkina Faso, heeft het komende jaar 24 brommers nodig. Met het project 'Brommers voor Burkina, op zoek naar de meest kwetsbaren' helpt MIVA hen om hun bestemming te bereiken

MIVA-Collecte

U kunt MIVA helpen met uw gift tijdens de kerkdeurcollecte, op zaterdag 26 augustus in de Munsterkerk en op zondag 27 augustus in de Kathedraal.

Of stort uw gift op NL42 INGB 0000 0029 50 t.n.v. MIVA Breda. MIVA hoopt met de opbrengst van de kerkcollectes meerdere veldwerkers van een brommer te voorzien. En daarmee voor nog meer mensen in Burkina Faso een nieuwe toekomst.

Lourdesreis in september

Kapelaan George Dölle gaat als begeleider mee op de bedevaartsreis van de Limburgse Bedevaart (Huis voor de Pelgrim) naar Lourdes van 2-7 sept. Voor deze reis zijn de volgende reismogelijkheden per bus of vliegtuig:

31 aug - 8 sept.	Dagbus
1 - 8 september	Nachtbus
1 - 8 september	Zorgbus
2 - 7 september	Vliegtuig

Misschien vindt u het leuk om een reis naar Lourdes te maken met uw eigen kapelaan als begeleider ? U kunt u aanmelden via het Huis voor de pelgrim, en daar kan men u ook informeren over de prijzen voor de diverse reizen:

- via de site: www.huisvoordepelgrim.nl

- via de telefoon: 043-321 57 15

Vriendelijke groeten, kapelaan G. Dölle



Bloementapijt Kapel in 't Zand

Traditiegetrouw wordt aan de Kapel in het Zand in Roermond elk jaar het "BESJLOET" gevierd : de afsluiting van het bedevaartseizoen.

Ter gelegenheid daarvan hebben de vrijwilligers weer een Bloementapijt gelegd ; dit kan worden bezocht van zaterdag 9 tot en met donderdag 14 september a.s.



Dit jaar is het onderwerp: 'De verborgen schatten van onze Kapel.'
Gratis openstelling van 10 tot 17 uur in het Kruiswegpark aan de Parklaan waar in het weekend ook een devotionaliakraam zal staan.

Een vrijwillige donatie wordt op prijs gesteld.

De kapel is 's middags open vanaf 14 uur zodat u de verborgen schatten in de kerk zelf ook kunt gaan bewonderen. Een fietsenstalling en een toilet zijn aanwezig.

HAYO
BOEREMA



Hayo Boerema staat bekend om zijn improvisaties maar hij onderscheidt zich nog meer door zijn bijzondere aandacht voor het Frans-symfonisch orgelrepertoire, waarin hij zich heeft ontwikkeld tot een specialist. Zijn verdiensten voor de Franse orgelkunst werden in 2009 door de Société Académique d'Education et d'Encouragement Arts, Sciences, Lettres beloond met een zilveren medaille.

Roermondse Orgelzomer

Dinsdag 22 augustus 20.00 uur Munsterkerk Entree € 10,-
Hayo Boerema speelt werken van Mozart, Guilmant, Andriessen en Duruflé. Hij eindigt met een improvisatie.

Renovatie orgel Kathedraal: voortreffelijk nieuws!

In 2014 werd een begin gemaakt met een van de laatste onderdelen van de grote renovatie van de St. Christoffelkathedraal in Roermond: de noodzakelijke restauratie van het orgel.

Begin dit jaar werd gestart met de actie **“Geef om het orgel van de Kathedraal”**. Op 2 juni gaf Gouverneur Theo Bovens deze actie een bijzondere impuls door het onthullen van de ‘grootste orgelpijp ter wereld’ bij het bezoekerscentrum van de Kathedraal. De actie loopt voortreffelijk en heeft al ruim € 50.000 opgebracht. In totaal mochten we € 504.000 ontvangen middels de actie en eerdere giften van fondsen stichtingen, bedrijven en particulieren.

En dan gebeurt er in juni 2017 iets ongelooflijks. Door initiatieven van Jos van Rey in het Limburgs Parlement en in de Gemeenteraad van Roermond is besloten dat zowel de Provincie als de Gemeente voor de restauratie € 100.000 beschikbaar stelt. Het grote draagvlak van de actie heeft de besluitvorming zeker positief beïnvloed. Het Orgelfonds heeft nu dus de beschikking over € 200.000. Ook het Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg geeft een bijdrage van € 2.500 en natuurlijk dragen ook parochie en bisdom hun steentje bij. Al met al blijkt dat er nog een tekort is van slechts € 59.000. We kunnen dus zeggen: **“We zijn er bijna, nog even doorzetten!”**

Aan Verschuieren Orgelbouw zal de opdracht worden geven om vrijwel het hele orgel af te bouwen. In de **zomer van 2018** hopen we het project op een feestelijke wijze af te sluiten. In de komende maanden kunt u het orgel zien en horen ‘groeien’. Over ongeveer een jaar kunnen we orgelconcerten houden en meerstemmige koormuziek begeleiden.

De Stichting Renovatie en het Orgelcomité zijn in feestelijke en dankbare stemming. Wat een vrijwel onhaalbare klus leek, nadert nu – sneller dan verwacht – de voltooiing.

Wij houden u op de hoogte van de vorderingen. Als wij uw e-mailadres hebben, ontvangt u regelmatig ons ‘Orgelnieuws’. Daarin vindt u de laatste ontwikkelingen en ook steeds een filmpje van de huidige situatie. We zullen u met enige regelmaat in de gelegenheid stellen het orgel te bezoeken en te beluisteren.

Wij rekenen op de steun van velen voor de ‘eindsprint’ van de laatste € 59.000: slechts enkele registers!

Mgr. R. Merx, *pastoor-deken* tel. 0475 33 94 65 Rnmerkx@hetnet.nl
J. Wijnands, *projectleider renovatie/vice-voorzitter Stichting Renovatie Kathedraal*
tel. 0475 581 587 jjwijnands@onsbrabantnet.nl
Informatie en donaties: www.roermondparochiecluster.nl
Rekening NL40RABO 0174 1833 99 t.n.v. Stichting Renovatie Kathedraal Roermond.



Gouverneur Bovens, deken Merx en oud-deken Willemssen geven een 'orgel'concertje o.l.v. projectleider Wijnands

Afscheid dirigente Katharina Kleis

Op 1 september stopt Katharina Kleis om gezondheidsredenen als dirigente van het Munsterkerkkoor. Het koor, het kerkbestuur, de leden van het pastoraal team en de kerkgangers hebben haar gewaardeerd als een kundig musica met een grote kennis van de liturgie en een grote inzet voor het koor.

Wij danken Katharina voor haar jarenlange inzet en hopen dat zij zich na haar herstel weer mag inzetten voor de koormuziek.

Namens het Munsterkerkkoor en het Kerkbestuur,
R. Merx, deken

Gouden Priesterfeest em. deken Theo Willemsen

50 Jaar priester

Op zondag 3 september a.s.—feest van de kerkwijding van de Sint Christoffelkathedraal Roermond—is het precies 50 jaar geleden, dat ondergetekende in de parochiekerk van Sevenum de priesterwijding heeft mogen ontvangen uit handen van Mgr. P.J.A. Moors.

Sindsdien zijn er 50 jaar verlopen met verschillende taken en opdrachten in ons bisdom: als kapelaan, pastoor, gedelegeerde, aalmoezenier, student, docent, rector, deken, vicaris en assistent.

Bij elkaar is dat een rijk gevuld en veelzijdig priesterleven, dat ondergetekende met grote dankbaarheid vervult ten opzichte van God, de Gever van het leven, van Christus, die hem – een zwak mens – riep, de verschillende bisschoppen en de talloos velen, die hij mocht ontmoeten in de loop der jaren en voor wie hij priester mocht zijn.

Eucharistieviering

Uit dankbaarheid voor alle goede gaven en weldaden zal een feestelijke Eucharistieviering plaatsvinden in de kathedraal op zondag 3 september a.s. om 11.30 uur. Priester zijn ben je altijd samen met anderen. Daarom zullen oudkapelaans, oud-collegae, vrienden en priesters*, die in de gelegenheid zijn, celebreren.

De zang wordt verzorgd door Schola Sancti Christofori, o.l.v. dhr. C. Tonnaer, met samenzang.

Samenzijn

Aansluitend aan deze viering, is er de gelegenheid om elkaar te ontmoeten tijdens een, informeel samenzijn, in het voormalig Witte Kerkje (nu buurthuis) in de voorstad St. Jakob. In de zaal wordt u ontvangen met koffie/thee en vlaai/cake. Er is geen staande receptie. U kunt gerust in de zaal een plaatsje zoeken. Ondergetekende en ook zuster Antonelli lopen rond.

Afscheid zuster M. Antonelli

Tijdens dit samenzijn kunt u ook afscheid nemen van de zuster, die ruim 25 jaar met grote toewijding voor hem heeft gezorgd en die vanwege haar vergevorderde leeftijd terugkeert naar haar klooster 'de Nieuwe Munt' in Tegelen. Zij is een grote steun voor hem geweest in die meer dan 25 jaren.

Cadeau em. deken Willemsen

Deken Willemsen ziet bij zijn Gouden jubileum af van persoonlijke cadeau's.

De collecte tijdens de feestmis zal bestemd zijn voor de afbouw van het orgel van de kathedraal.

U kunt ook een donatie doen op het banknummer van de Stichting Renovatie (zie pag. 19 en de website van de parochie)

Na de Mis is er bij de uitgang van de kerk een collecte voor met ontwikkelingswerk van Monique Wolters in Burkina Faso (Afrika).

Wij danken em. deken Willemsen heel hartelijk voor al zijn inzet op zovele gebieden in onze kerk, wensen hem van harte proficiat en nog veel jaren in goede gezondheid in de wijngaard des Heren!

Adres: Mgr. Th. Willemsen

H. Geeststraat 24

6041 GB Roermond. E-mail: th.willemsen@hetnet.nl Tel. 0475 53 13 73

Sint Christoffel op vakantie

Ook een heilige heeft af en toe vakantie nodig. St. Christoffel is van juni tot oktober op vakantie in het Noord-Hollandse Schagen. Hij voelt zich

daar erg op zijn gemak, want ook in Schagen in een St. Christoffelkerk. U begrijpt wel dat het om het 15^e eeuwse beeldje gaat uit onze kathedraal. Het beeldje is ongeveer 30 cm hoog en een van de mooiste kunstobjecten van onze kathedraal.

Het beeldje vormt in de parochie van Schagen het hoogtepunt van een



tentoonstelling over St. Christoffel.

Bij uitzondering is ook ons Stadskauffel met de afbeelding van St. Christoffel op de tentoonstelling te bewonderen. Wie in de buurt van Schagen komt: ga gerust eens kijken. Als u zegt dat u uit Roermond komt, wordt de rode loper voor u uitgelegd!

Tijdelijke tentoonstelling
18 juni tot 1 oktober 2017

Locatie: Sint Christoffelkerk, Molenstraat 2 in Schagen.
Geopend: Tijdens de Westfriese donderragen van 10:00 – 12:30
Elke zondag na de eucharistieviering tot 12 uur.
Rondeleiding: dagelijks op afspraak tussen 9:00 en 12:00,
tel: 0224 212415

Tevens zijn er unieke zilveren rammelaars te bezichtigen uit de periode 1500-1900.

Toegang: gratis

Mis het niet!

Ontdekkgingstocht door de geschiedenis in de Sint Christoffelkerk in Schagen? Wat hebben deze drie plaatjes gemeen?

Nieuwsgierig geworden?

Komt naar de tentoonstelling en ontdek meer over Christoforus, de beschermheilige van de reizigers en Willem van Beieren, Heer van Schagen.

‘Kleine criminaliteit’ in de Munsterkerk

Twee jongetjes van een jaar of 10 steken 8 kaarsen van € 5 op zonder te betalen. We gaan er natuurlijk van uit dat ze niet weten dat offerkaarsen betaald dienen te worden, maar toch...



Onze camera registreert alles, maar helaas kan er pas achteraf actie worden ondernomen. Ook de ondernemers op het Munsterplein houden een oogje in het zeil. Zo

werden onlangs twee offerblok-krakers door het personeel van het Munstercafé achtervolgd. Het resultaat was dat één van hen aan de politie kon worden overgedragen.

Het is waardevol dat het portaal van de Munsterkerk de hele dag open is maar dan moeten we wel de 'kleine criminaliteit' voor lief nemen. En dat doen we dan maar...

Erik Caris promoveert op bouwgeschiedenis Munsterkerk



Erik Caris uit Weert, ambtenaar van de afdeling monumenten en archeologie van de Gemeente Roermond, is op 14 juni gepromoveerd aan de Faculteit der Letteren van de Radboud Universiteit Nijmegen tot Doctor in de Kunstgeschiedenis. Erik Caris schreef zijn proefschrift met als titel: 'De Munsterabdij van Beate Marie in Roermond' over de architectuur, bouwgeschiedenis en sloop van het cisterciënzer vrouwenklooster van de Munsterabdij. Heel bijzonder is dat Erik zeer veel archiefonderzoek heeft gedaan en ook het in- en exterieur van de Munsterkerk nauwlettend heeft onderzocht.

Hij heeft daarbij veel steun gehad van onze twee jaar geleden overleden koster Wil Winthagen.

Het proefschrift bevat een gigantische hoeveelheid informatie, waaronder veel nieuwe inzichten.

Inmiddels werk Erik aan een wat meer 'leesbare' uitgave, die mogelijk in het kader van het 800-jarig bestaan van de Munsterkerk het licht zal zien.

Wie zich toch door het proefschrift wil 'heen worstelen': het is verkrijgbaar onder ISBN-nummer 9789492380388

Van harte wensen wij Dr. Erik Caris geluk met het behaalde resultaat en speken de wens uit dat deze dissertatie een aanzet mag zijn tot verder-



gaand onderzoek naar onze eerbiedwaardige Munsterkerk.

NEEM EEN GOED DOEL OP IN UW TESTAMENT

Het mag ook uw parochie zijn...!

Het blijkt dat de inkomsten van Goede Doelen uit jaarlijkse bijdragen van donateurs over de gehele linie teruglopen. Daarnaast wordt geconstateerd dat de inkomsten uit testamentaire legaten zeer sterk toenemen.

Misschien mogen wij een beroep op u doen om dit ook voor het 'Goede Doel': uw parochie te laten gelden. Het aantal 'losse' bijdragers is de laatste jaren sterk afgenomen. Gelukkig hebben enkele zeer gulle gevers-bij-testament de 'schade' kunnen opvangen.

Uiteraard zijn wij ook heel blij als u bij testament een zgn. 'Misstichting' maakt. Dat wil zeggen dat gedurende maximaal 20 jaar na overlijden HH. Missen worden opgedragen tot intentie van de overledene, bijvoorbeeld 20 jaar een jaardienst rond de overlijdensdatum of de datum van de verjaardag. Ook kunnen Missen gelezen worden voor meerdere overledenen, bijvoorbeeld: 'Jaardienst voor de overledenen van de familie Janssen-Pieters'.

Bouw mee aan de toekomst van onze Kerk. Voor onszelf en voor hen die na ons komen...!

WIE, WAT, WAAR

Stichtingen: In de Christoffelparochie kunt u hiervoor contact opnemen met het parochiebureau, tel. 0475-334924

Doopsels: In de Christoffelparochie iedere derde zondag van de maand. Aanvragen via parochiebureau H. Christoforus, liefst zo vroeg mogelijk in verband met deelname aan de gemeenschappelijke doopvoorbereiding.

Huwelijken: Aanmelding parochiebureau H. Christoforus, liefst zes maanden tevoren. Na aanmelding krijgt u uitvoerige informatie. Vervolgens neemt u contact op met priester of diaken, die het huwelijk voorbereidt. In de Christoffelparochie vinden de huwelijken plaats in de Kathedraal en Munsterkerk.

Uitvaarten: Op vaste tijden: 10.30 en 13.30 uur. In de Christoffelparochie naar keuze in de Kathedraal of Munsterkerk.

Avondwake: In de Christoffelparochie als gebedsdienst op maandag t/m vrijdag om 19.00 uur.

H. Communie thuis voor zieken en thuiszittenden: elke eerste vrijdag van de maand. Nieuwe adressen worden graag aangenomen.

Biechtgelegenheid: volgens afspraak.

Huisbezoek: de leden van het pastoraal team zijn graag bereid u te bezoeken. Neemt u s.v.p. wel zelf het initiatief. U kunt contact opnemen met pastoor-deken R. Merkx.

Misintenties: opgeven bij het parochiebureau. Publicatie in de editie van de TV-toren en Remunjs Blaedje van de fa. Gilsing is alleen mogelijk als de misintentie minstens 14 dagen voor de verschijningsdatum is doorgegeven.

Bankrekeningnummers:

St. Christoffel/H. Geestparochie: NL34 INGB 0001 0305 18;
NL63 ABNA 0231 4009 77 (ANBI)

Giften voor het orgel: Stg. Renovatie Kathedraal
NL40 RABO 0174 1833 99 t.n.v. Stichting Renovatie Kathedraal (Culturele ANBI: u mag 125% van uw gift aftrekken, laatste jaar

Website: www.roermondparochiecluster.nl

**GEEF
OM
HET
ORGEL**



**Steun ons
en koop
een nieuwe
ORGELPIJP**

kathedraal roermond

SINT CHRISTOFFEL KATH

Donatie Certificaat

In het jaar des Heren 2017
heeft

B.J.G. Pieters

de orgelpijp geschonken

Bovenwerk

Prestant 8'

h2

voor een bedrag van € 75
en heeft daarmee een belangrijke bijdrage geleverd
aan de bouw van het orgel
in de Sint Christoffelkathedraal in Roermond

Roermond, 18 juni 2017
Mgn. Ing. R.N. Merx,
plebaan/deken



We zijn de 'eindsprint' begonnen! Van de € 750.000 is momenteel al € 691.000 bij elkaar! Wat een geweldig resultaat!! Natuurlijk hebt u al gegeven, misschien zelfs meerdere malen... Maar misschien weet u mensen die ook graag zo'n mooi certificaat willen hebben en hun naam vereeuwigd willen zien in het grote 'pijpenregister'. Alle informatie over doneren is te vinden op onze parochiewebsite. U kunt natuurlijk ook bellen met het secretariaat, tel. 334924 of deken Merx tel. 339465.

SAMEN STERK VOOR DE EINDSPRINT!