

4e jaargang

nr. 2

juli

2012

de klok

'De Klok': uitgave parochies H. Christoffel en H. Geest te Roermond en H. Michaël te Herten. Verschijnt 3x per jaar huis aan huis in de cluster

Openingstelling

Kathedraal

dagelijks van 13.00 tot 17.00 uur,
behalve op maandag

Munsterkerk

dagelijks van 14.00 tot 17.00 uur

Caroluskapel (Swalmerstraat 100)

woensdag, donderdag, zaterdag en in de
maand september zondag van 14.00 tot
17.00 uur

Michaëlkerk Herten (Mariakapel)

dagelijks

Restauratie koepel Munsterkerk ten einde

Na bijna een half jaar noeste arbeid is de lantaarn van de koepeltoren weer geheel in goede staat. De houten constructie die door scheuren in de loden bekleding was aangetast, is geheel hersteld. De gehele koepel is van nieuw lood voorzien: in totaal ruim 3000 kg! Als het goed is zal geen enkele nu levende Roermondenaar nog een volgende renovatie meemaken!



Jan te Meij kerkbestuur, Jan Coenen van de
fa. Verkoulen

Column Rob Merks

De toekomst van onze kerk...



Op 17 juni heb ik mijn Zilveren Priesterfeest mogen vieren met een drukbezochte H. Mis in de Kathedraal. In dezelfde H. Mis vierde kapelaan Dölle dat hij

voor het eerst in de Kathedraal de Mis opdroeg. Een mooi moment om terug en vooruit te kijken.

Kapelaan Dölle en ik zijn leeftijdgenoten. Toen ik in 1987 tot priester werd gewijd zeiden velen: 'Waar begin je aan?' Maar toch overheerste respect. Ik denk dat bij de keuze van mijn kapelaan veel mensen hetzelfde gedacht zullen hebben, maar misschien ook: 'Wie stapt er nu op een zinkend schip?'

De Kerk verkeert in zwaar weer. Als onze Kerk een bedrijf geweest was, had ik waarschijnlijk gauw een baan gezocht in de chemie, was de kapelaan les blijven geven op zijn gymnasium.

Maar de Kerk is geen bedrijf. Het is geen instituut, geen zorginstelling. De Kerk is een gemeenschap van gelovigen, mensen die fouten maken met leiders die fouten maken, mensen met individuele talenten

en capaciteiten, zwakke en zondige mensen, maar wel mensen van goede wil. Jezus Christus heeft aan die mensengemeenschap gevraagd Hem na te volgen, om 'het zout der aarde te zijn en het licht der wereld.' Voedsel zonder zout is ook te eten, ook in het donker kun je leven, maar het is beide niet prettig. Een wereld zonder Christus stort ook niet meteen in, maar er mist wel iets dat mensen ten diepste nodig hebben voor hun geluk. Wie we zijn, waar we vandaag komen en waar we heengaan, waar we onze normen en waarden moeten zoeken, wie onze naasten zijn en wat we voor hen kunnen doen: Christus vertelt het ons. En bovendien geeft Hij ons er ook nog eens de krachtbronnen bij om niet moedeloos te worden bij tegenslag. Hij leert ons dat God onze Vader is, die voor ons zorgt en ons alles geeft wat wij nodig hebben. Jezus vergelijkt zijn Kerk ook met een mosterdzaadje: nietig en klein, dat uitgroeit tot een grote boom waarin vogels kunnen nestelen.

Misschien heeft onze Kerk in deze tijd – behalve haar gebouwen – niet zoveel om trots op te zijn. En toch mogen we blijven geloven in de toekomst. Niet omdat we zelf zo sterk, intelligent of actief zijn, maar alleen door Gods kracht.

KERK-BALANS

KERKBIJDRAGE

Parochies H. Christoffel en
H. Geest te Roermond
Postbank: 103.05.18 of 104.18.57

Banknummers: 23.14.00.977 of
13.12.05.919
Parochie H. Michaël Herten
Banknummer 84.54.49.516

15 augustus: Maria Tenhemelopneming

Wees Gegroet Maria, Koningin des hemels

- 10.15 uur Rozenkransgebed met de blijde geheimen
11.00 uur Plechtige Hoogmis
 Hoofdcelebrant: Mgr. Frans Wiertz, bisschop van Roermond
 Muzikale medewerking: Munsterkerkkoor met instrumentale begeleiding.
 Zegening van de "kroedwès" (door u zelf mee te brengen)
13.30 uur Rozenkransgebed met de glorievolle geheimen
14.00 uur Mariaconcert door J.P. Steijvers, orgel en de cantores van de Munsterkerk
14.30 uur Rozenkransgebed met de geheimen van het licht
15.00 uur Gezongen Mariavespers. Aansluitend lof en rondgang met het Allerheiligste waarna zegen.

Er is de gehele dag gelegenheid tot geestelijk gesprek en persoonlijke biecht.

U bent van harte welkom op dit Mariafeest! Er is dit jaar geen avondmis in de Kathedraal.



Zaterdag 14 juli 2012 om 20.00 uur Scala-concerten: Almeers Jeugd Symfonie Orkest

Het Almeers Jeugd Symfonie Orkest (AJSO) is een unieke groep muzikanten. Zij combineren jong talent en inzet met een oudere generatie - die jong van geest is gebleven. Dat geldt zeker ook voor de dirigent Hans Welle, die al bijna vijftientig jaar voor dit orkest de dirigeerstok zwaait. Vorig jaar nog stond het AJSO in de finale van het landelijk concours voor jeugdorkesten. De jury roemde het orkest om hun enthousiasme, uitstraling en veelzijdige repertoire. Zij presenteren naast een selectie van klassieke symfonische werken, zoals de composities van Dvorak of de opera's

van Verdi, ook de topstukken van de filmmuziek zoals John Williams, bekend van de muziek van Star Wars, tot en met Harry Potter. Met tachtig jonge talenten en uitstekende solisten nodigen zij u uit verbluft of ontroerd te worden.

Naast optredens in Barcelona, Berlijn en Parijs is het AJSO dit jaar in Limburg voor hun jaarlijkse concertreis. Met passie voor de muziek, bevoegenheid en altijd een verrassende combinatie van de jonge en oude kant van de muzikale wereld. Toegang: GRATIS.



Orgelzomer

Concertprogramma 2012

13 juli Openingsconcert Orgel

Festival Limburg

OLV Munsterkerk

Jean-Pierre Steijvers (Heythuysen, Nederland), orgel

Lei Wang (China, Brussel, België) viool

24 juli Caroluskapel

Christian Drengk

(Freiburg, Duitsland)

31 juli Caroluskapel

Thomas Trotter

(Londen, Verenigd Koninkrijk)

14 augustus OLV Munsterkerk:

Duo-concert

Hiroko Inoue (Osaka/Kaliningrad), orgel

Jean-Pierre Steijvers

(Heythuysen, Nederland), orgel

21 augustus Caroluskapel

Ludger Lohmann

(Stuttgart, Duitsland)

Alle concerten beginnen om 20.00 uur. Entree: €6

Meer informatie:

www.orgelkringroermond.nl

De relieken van de Munsterkerk

Rond 1866 werkte de Roermondse bouwmeester Pierre Cuypers aan de eervolle opdracht om de kerk van de voormalige Munsterabdij – die na de Franse revolutie in zeer slechte staat was geraakt – te restaureren en geschikt te maken als parochiekerk. Behalve ingrijpende uiterlijke wijzigingen (torens) vond er ook in het interieur een grote verandering plaats. Het koor van de zusters in de westbouw (oksaal) werd aangepast. Daardoor verdwenen ook de daar aanwezige reliekenkasten, kasten met veelal in stoffen ingepakte overblijfselen van heiligen (meestal botjes). De relieken werden tamelijk nonchalant opgeborgen op de zolder van de kerk en bleven daar meer dan 100 jaar onaangeroerd. Ongeveer 10 jaar geleden werd het reliekenkistje ‘herontdekt’ en de inhoud ervan bestudeerd en gerestaureerd door de Fachhochschule voor Restauratietechnieken in Keulen. Dit resulteerde in een indrukwekkend overzicht van de reliekenschat op tientallen paneeltjes van 35 bij 35 cm



compleet met beschrijvingen. Veel van de kennis over de afkomst van de botten is verloren gegaan: de stoffen waarin de relieken ingepakt waren vertellen een geheel eigen verhaal. Graag willen wij u laten delen in deze ‘verhalen’ tijdens een tentoonstelling die begint op 30 september in de Kathedraal. Professor Dr. Annemarie Stauffer, die de leiding had bij de restauratie, zal dat aansluitend aan de hoogmis van zondag 30 september om 11.30 uur (dus rond 12.30 uur) een voordracht houden in de Kathedraal en vervolgens de tentoonstelling openen.

Start actie Nieuw Orgel Kathedraal

We hebben een prachtige Kathedraal. Alom oogst de renovatie lof. Heel bijzonder zijn ook de vele nieuwe glas-in-loodvensters die zorgen voor een prachtig warm kleurenspeel. In zo'n kathedraal hoort ook een waardig orgel. Het huidige orgel – hoewel niet slecht van klank – heeft zeer vele mankementen. Wanneer niet fundamenteel ingegrepen wordt blijven we jaarlijks met hoge onderhoudskosten zitten: in feite weggegooid geld. Na veel vergaderen en overleg met specialisten is een offerte gevraagd



bij de fa. Verschuieren Orgelbouw in Heythuysen. Voor een bedrag van € 780.000 zal het hele binnenwerk (tractuur) van het orgel worden vervangen. We krijgen dan een onderhoudsvriendelijk orgel dat alom gewaardeerd zal worden door organisten en toehoorders. Wij zijn dringend op zoek naar sponsors die willen helpen bij de financiering van de renovatie van het orgel.

Kerkbijdrage: wat krijg ik ervoor?



Een logische vraag. Als je ergens iets aan betaalt, dan wil je ook weten wat de ‘ervoor krijgt’. Velen zullen daarbij het eerst denken aan een kerkgebouw. Natuurlijk, dat moet onderhouden worden. Maar de kosten van het kerkgebouw vormen maar een gedeelte van onze uitgaven. We zijn dit jaar gezegend met de wijding van kapelaan Dölle, maar dat betekent wel weer een ‘full-time’ salaris erbij, inclusief sociale lasten, pensioenpremies, huur etc. Het zou toch wel zeer navrant zijn als we in deze tijd van priesterschaarste zouden moeten zeggen: ‘Er is wel een kapelaan beschikbaar maar we kunnen hem niet betalen...!’ Ook willen we af en toe onze vrijwilligers trakteren, we hebben een professioneel secretariaat en ga zo maar door.

Vooraf in de H. Geestparochie loopt de bijdrage terug. Blijkbaar leeft het idee: ‘Geen kerkgebouw meer, dus geen kosten.’ De H. Geestparochie bestaat echter nog steeds, de priesters werken daar niet minder dan in de binnenstad of in Herten. Van harte hopen wij dat alle parochianen (blijven) meedoen aan de kerkbijdrage zodat ook voor de toekomst de pastorale zorg gegarandeerd is.

Uw gewaardeerde bijdrage kunt u overmaken op rekening 1741.83.399 ten name van de Stichting Renovatie Kathedraal te Roermond o.v.v. ‘Orgelfonds’. Ook is het mogelijk om voor meerdere jaren donateur te worden als vriend van het kathedrale orgel, als lid van het nieuwe orgelgilde of als beschermheer. De Stichting Renovatie heeft de ANBI-status, zodat uw gift fiscaal aftrekbaar is. Meer informatie: Abdijhof 2, 6041 HG Roermond, op werkdagen tussen 10.30 uur en 12.30 uur bereikbaar via telefoonnummer (0475) 334924.

St. Michaëlkerk Herten: centrum voor gezins- en jongerenpastoraat

Na het overlijden van kapelaan Dennis Teurlings kwam het jeugd- en jongerenwerk in onze cluster in een impasse. Kapelaan George Dölle, een geboren onderwijzer, heeft de draad weer opgepakt.

De eerste gezinsmis vond plaats vorig jaar advent met zo'n 120 deelnemers: de gezinsmis aan het einde van het schooljaar werd door zo'n 300 mensen bezocht waarvan zo'n 80 kinderen. Dat is mede te danken aan de goede samenwerking met de scholen, de gezinsmiswerkgroep, de moeders en een heel actieve 'denktank'. Voor de jongeren vanaf 12 jaar is er een tiengroep waarmee we hopen ook onze oud-vormelingen 'vast te houden'. Met hen wordt het programma 'Rock Solid' gedraaid: een mix van spel, ontspanning



en catechese. Nieuwe leden proberen we te werven in de vormselgroepen. Deze groep zal ook betrokken worden bij de vormselvoorbereiding. De leiding is in handen van de kapelaan.

Voor het komend jaar is er iedere maand een gezinsmis gepland op zaterdagavond of zondagmorgen. Er zijn 'jongerenmissen' met het jeugdkoor en

kinderwoorddienst en 'kindermissen' met het kinderkoortje. Enkele missen zijn speciaal voor communicanten of voor vormelingen.

Voor de tussengroep tussen eerste communie en vormsel worden het komend jaar bijeenkomsten georganiseerd in het parochiezaaltje met een catechetisch programma.

Voor ouders met heel jonge kinderen is er enkele keren per jaar een baby- en peuterviering (zonder communie). De start van het programma is op zondag 9 september met de openingsviering van het nieuwe school- en werkjaar, om 10.00 uur in de St. Michaëlkerk te Herten. Allen van harte welkom! Informatie: kap. Dölle, tel. 332269, georgedoelle@gmail.com

Dank

Met grote vreugde hebben we op zondag 10 juni in Herten de eerste Mis gevierd van kapelaan Dölle en op zondag 17 juni het Zilveren Priesterfeest van deken Merckx en de eerste Mis van de kapelaan in de Kathedraal.

Heel hartelijk dank aan allen die de Missen en de recepties hebben bijgewoond, hartelijk dank voor de zeer vele goede wensen en de overvloedige cadeaus. De actie voor nieuwe gewaden voor de Kathedraal heeft tot nu toe € 8000 opgeleverd. Fantastisch!



Eerste Mis 10 juni Herten



17 juni Kathedraal Roermond



Receptie Oranjerie

Geboortebericht uit Michaëlkerk

Op vrijdag 29 juni is controle uitgevoerd door de werkgroep "kerkuilen" van de Roerstreek en zijn maar liefst vijf kerngezonde jonge kerkuilen ontdekt in de broedkast op de zolder van het noordtransept in de Michaëlkerk, dus de kerkhofzijde.

De jonge uiltjes van een paar weken oud zijn geringd en weer teruggezet in de broedkast.

De controleurs waren dolblij dat na jaren eindelijk het wachten is beloofd. Jarenlang heeft er een steenmarter op de kerkzolder gehuisd maar blijkbaar is nu de veiligheid teruggekeerd.

Naar verwachting wordt op de

eerstvolgende "klusavond" beschuit met muisjes bij de koffie geserveerd.



Foto: Kerkvrijwilliger Ley Steffanie zit trots met de oudste en de jongste telg van de uilenfamilie.

Parochiebureau Herten

Kerkpad 2 6049 BR Herten
tel. 33 22 69 (ma,di,do 10.00-11.45u,
gesloten wegens vakantie 2 juli t/m
17 augustus)
secretariaat@parochie-herten.nl
www.parochie-herten.nl

Parochiebureau Roermond

Abdijhof 2 6041 HG Roermond
tel. 33 49 24 (ma-vr 10.30-12.30u,
gesloten wegens vakantie 16 juli
t/m 5 augustus)
christoforus@gmail.com
www.roermondparochiecluster.nl

Oplage: 7.700.

Opmaak en druk: ARS Grafisch